

Det, der bliver.

Berrens Ord bliver evindelig
(1. Pet. 1. 24.)

Et Sandhedsvidne.

Men da Herodes's Fødsel dag kom, dansede Herodias's Datter for dem; og hun behagede Herodes. Derfor lovede han med en Ed, at give hende, hvad som helst hun begærede. Og tilskyndet af sin Moder siger hun: „Giv mig Johannes Døberens Hoved hid paa et Fad!”

Matth. 14, 6—8.

Det var et gysligt Forlangende af den unge Pige: „Giv mig Johannes Døberens Hoved hid paa et Fad!”

Med en Ed havde Herodes (Antipas) lovet, at han vilde give Pigen, hvad hun begærede. Tænk blot, hvilket Valg, dette Løfte stillede hende i Udsigt — Smykker, Juveler, Fornøjelser, store Ejendele!

Hvad hun selv, den unge, lydige Danserinde, tænkte paa at vælge, det siger Evangelisten intet om — maa ske hendes Tanke stod helt stille over for det store Tilbud.

Men saa gaar hun til Moderen, Herodias. Hun var højt paa Straæ i Selskabslivet, men moralsk set hørte hun til de lavest stillede. Hun havde forladt sin egen Mand og levede sammen med hans Broder, Kongen.

Og Døberen, dette Sandhedsvidne! havde vovet at sige til Herodes: „Det er dig ikke tilladt at have hende!” Det havde harmet Kongen, saa han havde laedet Johannes kaste i Fængsel.

Men dermed var den onde Kvinde ikke nojet. Saa lenger Johannes levede, kunde hun ikke være sikker paa, at han ikke kunde faa Lejlighed til endnu en Gang at svinge Svøben over hennes Hoved og revse hende for hendes Synd.

Nu ser hun en Lejlighed til at tage Hævn og til at lukke dette Sandhedsvidnes Mund! Og maa ske det var Djævelen, der skød hende det i Sinde i Øjeblikket: Her gives dig en herlig Lejlighed til at bringe Sandheden til Tavshed.

I hvert Fald — det er hende det næreste af alt at se Johannes Hoved skilt fra hans Krop. Og Datteren synes at have været en ægte Åtling af Moderen. Hun gaar ind paa Moderens Raad og begærer ikke alene at faa Døberen døbt, men at faa hans Hoved bragt hid paa et Fad!

I Sandhed eet af de gysligste Træk i Historien!

Og Dansen! Hvor traadte den dog ikke her i det ondes og den Ondes Tjeneste! Alene dette, at Dansen har kostet en af Sandheds herligste Vidner Livet, synes nok til at vække Afsky for den. Og hvor ofte ellers er den ikke blevet brugt til unge Menneskers Fordervelse.”

Men den skønne Side ved denne Historie er, at der til de forskellige Tider har levet Mennesker, som har været villige til, og har haft Mod til, at vove deres Hoved for Sandheds Skyld.

Herodes blev siden af Kejser Caligula i Aar 42 forvist, og Herodias fulgte ham i Landflygtighed. Men Sandheden blev ikke landflygtig. Den fil andre Vidner. Jesus var allerede fremstaat, og det var Ryterne om hans underlige Gerninger, der jog Skrek i Herodes, saa han troede, det var Johannes, der var staat op fra døde.

Gud ske Lov og Tak for Sandheden, baade for den moralske Sandhed og for Frelsens Sandhed, men vi maa ogsaa takke ham for alle Tiders Sandhedsvidner.

Bibelen i „Dalene”.

Af H. P. Hansen.

II.

Mærligst i den valdensiske Litteratur er dog Digtet „Den gyldne Lære”, der er skrevet i et

gammelt romansk Landsmaal. Digtet begynder med Formanden til Bøn, Aarvaagenhed og Fromhed under Forudsigelse af Verdens nære Undergang og den kommende Dom:

Brødre, lyt til den gyldne Lære: vi maa altid bede og aarvaagne være, thi denne Verden staar snart for Fald.

Der tales dernæst om, at det er ved at paakalde Gud Fader og hans sejerrige, kære Søn og Helligaanden, disse tre, som er eet i en hellig Treenighed, rig paa Magt, Visdom og Godhed, at vi kan følge den rette Vej og faa Kraft til at overvinde vores Fjender, som er Djævelen, Verden og Kødet. Vi maa bede den treenige Gud om at give os Visdom forenet med Godhed til at kende Sandheds Vej og bevare den Sjæl ren, som Gud har givet os, ja baade Legeme og Sjæl, saa vi maa gaa paa Kærligheds Vej, ellers vor Gud og vor Næste, ikke alene dem, som gør vel imod os, men ogsaa dem, der gør os Fortrad.

Derefter nævnes, hvad der skiller Menneskene fra Gud, og der spørges om, hvorledes alt dette onde er kommet ind blandt Menneskene.

Til Svar herpaa genfortelles saa Bibelhistorien i korte Træk paa en ligefrem og barnlig Maade med belærende Indskud, hvori der legges Eftertryk paa, at det er ved en trefoldig Lov, at Gud har sat sit Frelsesværk i Gang blandt Menneskene: den naturlige Lov — Samvittigheden i alle Menneskers Hjerter — Moseloven og Kristi fuldkomne Lov.

Der er ofte henvis til den hellige Skrift, som Forfatteren alt saa har kendt, men desuden findes der ogsaa Spor af den romerske Kirkelære.

„Den gyldne Lære“ er mere et Forsvarsskrift end et Angrebskrift, vel ogsaa et Trosteskript under den store Anfægtelse at være forfulgt og forkært af de Kirke, men trods alt følte-si i Samfund med.

Men hvad skal man tro om den nu, kan den være Krist sande Kirke, snar den forfæller dem, der gerne vil høre han til?

Har man nogen Sinde læst Skriften, at de hellige forfulgte og fængslede nogent? Men nu til Dags er der mange, som gørne vil forkynde Evangeliet, mede hindres i at udføre, hvad der er deres underlige Ønske, fordi de er Genstand for Forfællene. Saa forblindeste er de falske Kristne og fremfor alt deres Præster, at de dræber de bedste og lader Hyklere og Bedrager leve i Fred. Men derpaa kan man kende de falske Hyrder: De elsker kun Faaren for Uldens Skyld. Og saa galt staar det til, at dersom e Mand elsker og frygter Gud, saa han ikke bander, sværger eller lyver, ikke bryder Ægtepægten, myrder eller tager, hvad næstens er, eller som ikke vil hævne sig paa sine Fjender, saa siger de: han er en Valdenser og fortjener Straf. Saa finder de ved Løgn og Bedrag en Anklage imod ham for at kunne fratare ham, hvad han har fortjent ved ærligt Arbejde.

I officielle Indberetninger fra en Inkvisitior, som er opbevaret indtil vore Dage, gives der et Billed af de valdensiske Udsendinge, der førdes ude omkring i Landene for at forgynde Guds Ord:

Det hedder:

De kan kendes paa deres Dragt og deres Opræden. De er beskedne og undgaar Stads i deres Klædedragt, som vel er tarvelig, men dog adskiller sig fra andre Menneskers. De lever af deres Hænders Arbejde, men samler sig ingen Formue, da de er tilfreds med det nødvendigste til Livets Ophold. De er sædelige og ædruelige og kommer hverken til Kroer eller til Dans, fordi de ikke søger deres Glæde i den Slags Forfængeligt-

hed. De vogter sig for Vrede. De er nojeregnende og beskedne i deres Tale og holder sig saa vel fra los Snak og Sladder som fra Logn. De holder sig fra Sværgen og bruger ikke en gang Ord „sandelig“ og „viselig“ for at bekrefte deres Tale. De oversætter det gamle og det ny Testamente til Folkesproget. Jeg har selv hørt og set en Bonde, som efter Hukommelsen fremsagde hele Jobs Bog Ord for Ord, og jeg har kendt andre, som til Fuldkomnenheden var inde i hele det ny Testament. Det er lettere at finde Folk blandt Valdenserne, som kan gengive hele Teksten af den hellige Skrift, end at finde en Doktor hos os, som kan fremstaae til Kapitler.

En anden Inkvisitior skildrer den valdensiske Bissekrammers Fremgangsmaade saaledes:

Naar der er slaaet en Handel af, og Kræmmeren bliver spurgt:

Har du mere at sælge? svarer han: Jeg har Juveler, som er kostbarere end alle disse Ting tilsammen. Dem vil jeg give dig, hvis du vil love mig, ikke at forraade mig til Præsterne.

Naar der er slaaet en Handel af, og Kræmmeren bliver spurgt:

Har du mere at sælge? svarer han: Jeg har Juveler, som er kostbarere end alle disse Ting tilsammen. Dem vil jeg give dig, hvis du vil love mig, ikke at forraade mig til Præsterne.

Naar der er slaaet en Handel af, og Kræmmeren bliver spurgt:

Har du mere at sælge? svarer han: Jeg har Juveler, som er kostbarere end alle disse Ting tilsammen. Dem vil jeg give dig, hvis du vil love mig, ikke at forraade mig til Præsterne.

Naar der er slaaet en Handel af, og Kræmmeren bliver spurgt:

Har du mere at sælge? svarer han: Jeg har Juveler, som er kostbarere end alle disse Ting tilsammen. Dem vil jeg give dig, hvis du vil love mig, ikke at forraade mig til Præsterne.

Naar der er slaaet en Handel af, og Kræmmeren bliver spurgt:

Har du mere at sælge? svarer han: Jeg har Juveler, som er kostbarere end alle disse Ting tilsammen. Dem vil jeg give dig, hvis du vil love mig, ikke at forraade mig til Præsterne.

Naar der er slaaet en Handel af, og Kræmmeren bliver spurgt:

Har du mere at sælge? svarer han: Jeg har Juveler, som er kostbarere end alle disse Ting tilsammen. Dem vil jeg give dig, hvis du vil love mig, ikke at forraade mig til Præsterne.

Naar der er slaaet en Handel af, og Kræmmeren bliver spurgt:

Har du mere at sælge? svarer han: Jeg har Juveler, som er kostbarere end alle disse Ting tilsammen. Dem vil jeg give dig, hvis du vil love mig, ikke at forraade mig til Præsterne.

Naar der er slaaet en Handel af, og Kræmmeren bliver spurgt:

Har du mere at sælge? svarer han: Jeg har Juveler, som er kostbarere end alle disse Ting tilsammen. Dem vil jeg give dig, hvis du vil love mig, ikke at forraade mig til Præsterne.

Naar der er slaaet en Handel af, og Kræmmeren bliver spurgt:

Har du mere at sælge? svarer han: Jeg har Juveler, som er kostbarere end alle disse Ting tilsammen. Dem vil jeg give dig, hvis du vil love mig, ikke at forraade mig til Præsterne.

Naar der er slaaet en Handel af, og Kræmmeren bliver spurgt:

Har du mere at sælge? svarer han: Jeg har Juveler, som er kostbarere end alle disse Ting tilsammen. Dem vil jeg give dig, hvis du vil love mig, ikke at forraade mig til Præsterne.

Naar der er slaaet en Handel af, og Kræmmeren bliver spurgt:

Har du mere at sælge? svarer han: Jeg har Juveler, som er kostbarere end alle disse Ting tilsammen. Dem vil jeg give dig, hvis du vil love mig, ikke at forraade mig til Præsterne.

Naar der er slaaet en Handel af, og Kræmmeren bliver spurgt:

Har du mere at sælge? svarer han: Jeg har Juveler, som er kostbarere end alle disse Ting tilsammen. Dem vil jeg give dig, hvis du vil love mig, ikke at forraade mig til Præsterne.

Naar der er slaaet en Handel af, og Kræmmeren bliver spurgt:

Har du mere at sælge? svarer han: Jeg har Juveler, som er kostbarere end alle disse Ting tilsammen. Dem vil jeg give dig, hvis du vil love mig, ikke at forraade mig til Præsterne.

Naar der er slaaet en Handel af, og Kræmmeren bliver spurgt:

Har du mere at sælge? svarer han: Jeg har Juveler, som er kostbarere end alle disse Ting tilsammen. Dem vil jeg give dig, hvis du vil love mig, ikke at forraade mig til Præsterne.

Naar der er slaaet en Handel af, og Kræmmeren bliver spurgt:

Har du mere at sælge? svarer han: Jeg har Juveler, som er kostbarere end alle disse Ting tilsammen. Dem vil jeg give dig, hvis du vil love mig, ikke at forraade mig til Præsterne.

Naar der er slaaet en Handel af, og Kræmmeren bliver spurgt:

Har du mere at sælge? svarer han: Jeg har Juveler, som er kostbarere end alle disse Ting tilsammen. Dem vil jeg give dig, hvis du vil love mig, ikke at forraade mig til Præsterne.

vere derinde. Nogle Aabninger i Klippelaget danner naturlige vinduer, en Forhøjning i det ene Hjørne Prædikestolen, og det indblæste Løv fra Kastanietraerne Gulvtæppet, hvorpaa Menigheden kunde tage Sæde.

Herfra har Guds Ord og Menighedens Sang mange Gang lydt med dæmpede Toner fra Dybet op til Vandrenen, som gik forbi, som de gamle Kristnes fra Katakomberne. Men gav den udstillede Vagtpost Tegn med sin Fløjte da blev alting pludselig stille, til den frygtede Fare af Spejdere eller Soldaterafdelinger var ovre.

Historien melder dog ogsaa om rædselsfulde Oprør, hvor Fjenden overrumpledde den lille Flok derinde, stablede vissent Løv for Indgangen og med Røgen derfra uddrev Menigheden til den visse Død eller indebrande og kvalte dem, der blev i Hulen.

Under Forfølgelserne tog Valdenserne som sædvanlig deres Tilflugt til Bjergene, hvis Værdi for dem de af Erfaring stod at paaskonñe.

En engelsk Digter Hemanns legger Valdenserne disse Ord i Munden:

For vore Bjerges faste Borg viprise dig, vor Gud!
Thi dine Børn i deres Lyfik Kraft at holde ud.
Du gav os Tilflugt i din Ark, hvor Fjenden ej fandt ud.
For vore Klippers faste Borg, viprise Fiedes Gud.

Soldaternes Fremfærd var saaledes, at de Katolikker i Dalene, som ikke behøvede at frygte for deres Tros Skyld, sendte deres Kvinder og Børn op under Valdenserne Beskyttelse, saa lenge Indkvarteringen varede.

I Følelsen af, at afgørende Kampe nærmede sig, samledes de sikkert Whittiers smukke Digt om den valdensiske Lærer, der giver et levende Bilde af den omvandrrende Valdenser, der dels tjente sit Brød som Bissekrammer, dels brugte deres Tros Skyld eller Perlers Pryd fra sin Kappes Folder han tog; Mit bedste Smykke, min Jomfru fin, o lad det da blive dit! Men gem dit Guld, jeg kræver det ej — Guds Ord — det er altid frit.

Hver Sky gled bort fra den gammel Blik, da en lille og simpel Bog foruden Guld eller Perlers Pryd fra sin Kappes Folder han tog; Mit bedste Smykke, min Jomfru fin, o lad det da blive dit! Men gem dit Guld, jeg kræver det ej — Guds Ord — det er altid frit.

I de snævre Dale mellem uvejsomme og fremmede næsten utilgængelige Bjerge, var der bedre Udsigt end de fleste andre Steder til at holde Stand i de haarde Tider, og i det trofaste Sammenhold om, hvad der for Valdenserne var Livets værdifuldeste Skat, havde Folket her i en næsten overvindelig Styrke. Deres Modstandsraft blev dog sat paa de haardeste Prøver efter Reformationen.

Det er en Selvfolge, at Valdenserne i Dalene saa mange af deres Trofæer, som kunde komme til Møde i Angrognadalen for at de tilsammen kunde drænge de Lærdomme, Reformatorerne havde forkyndt, og tage Stilling til de nydannede Kirkesamfund i Nabolandene.

Dette Møde gav Anledning til, at Valdenserne overdrog det Arbejde at oversætte hele Bibelen paa Fransk til Calvins Fæster Robert Olivetau. Han fuldførte Arbejdet 1535, og det blev saaledes det lille fattige Valdenserfolk som skænkede Kristenheten den første, fuldstændige Bibel paa Fransk.

Tæt ved det Sted, hvor det nævnte Møde blev holdt, findes en vansklig tilgængelig Hule, hvilket Indgang er næsten uopdageligt og saa lav, at man må krybe derind. Men inden for denne lave Dør hvælver der sig saa et Rum stort nok til, at deres Børn kan tilbringe deres tid her. Det er en af de helligste steder i Valdenserland.

Deres gamle præsede Haerfarer Gianavello kunde med sine 90 Aar ikke vente at udholde de Anstrengelser, Fremtiden vilde

bringe de hjemvendende. Han tog Afsked ved Grænsen, men gav sine Landsmænd sine Raad og Formaninger med paa Vejen. Ingen kendte Bjergene som han, og derfor gav han dem en skriftlig Akceptplan med, hyori det bl. a. hedder:

Var hele Verden imod jer, og I alene mod alle, saa frygt kun den Almægtige, som er jeres Værn.

Kun endnu et Billed til af Valdenserne i Forhold til Bibelen.

Efter Indtagelsen af de hjemlige Dale holdt de