

"Danskere"

ET NYHEDS- OG OPBYGGELSE-
BLAD FOR DET DANSKE
FOLK I AMERIKA,
udgivet af

Danish Lutheran Publishing House,
Blair, Nebraska.

"Danskere" udkommer Onsdag i hver Uge.
Pris pr. Aargang:

De Forenede Stater \$2.00. Udlandet \$2.50
Bladet betales i Forskud.

Bestilling Betaling, Adresseforandring
etc. med Undtagelse af Bidrag til
Bladets Indhold adresseres
DANISH LUTH. PUBL. HOUSE,
Blair, Nebraska.

Alle Bidrag til Bladets Indhold —
Korrespondancer, Afhandlinger og andre
Artikler — sendes til dets Redaktør:
A. M. ANDERSEN, Blair, Nebr.

Entered at Blair Post office as second
class matter.

Acceptance for Mailing at special
rate of postage, provided for in Section
1103, Act of Oct. 3, 1917, author-
ized on July 8, 1918.

Advertising rates made known upon
application.

I Tilfælde af, Bladet ikke modtages
regelmæssigt, bedes man klage til det
stedlige Postkontor. Skulde dette ikke
hjælpe, bedes man henvende sig til "Dan-
skere"s Kontor.

Naar Læsere henvender sig til Folk-
som averterer i Bladet, enten for at k-
pe hos dem eller for at faa Oplysning
om det averterede, bedes de altid om-
tale, at de saa Avertissementet i dette
Blad. Det vil være til gensidig Støtte.

Følgeblad til Danskere. Vor
Ven N. H. Debel, Ph. D., der
Aar tilbage var først Elev og
siden Lærer ved Dana College
og nu er Principal for "Depart-
ment of Political Science" ved
Goucher College, Baltimore, Mary-
land, har vist Danskere den
Venlighed og udarbejdet Følge-
bladet til dette Nummer af Blad-
et, Kort og medfølgende Beskriv-
else over de tre Afstemnings-
zoner i Slesvig, hvorfor vi her-
ved bevidner ham vor hjertelige
Tak. Det er en aktual Sag, der
her er givet et godt Indlæg i,
og Læsere vil uden Tvivl sæt-
te Pris paa dette Følgeblad, som
de kan gemme for Sammenlign-
ing, efterhaanden, som der ber-
rettes om Folkerettens Gennem-
førelse i Sønderjylland.

Lægmandsbevægelsen er naaet
til Ægypten. Der findes der en
aktiv Organisation under Navn-
et "Eldstes og Lægmands Mis-
sions-Bevægelse af den evangeli-
ske Kirke i Ægypten;" den ar-
bejder i Harmoni med de for-
forskellige missionerede Bekend-
elser. Den har skænket Forbedring
af Søndagsskolen særlig Opmærk-
somhed, indført moderne Und-
ervisningsmetoder og arbejder med
at samle Børn fra Gaden ind i
Søndagsskolen. "The Lutheran."

Past. J. Madsen, Brush, Colo.,
har tilsendt os et Eksp. af et
engelsk Sanghefte, som kan
udgives. Hefte indeholder, for-
uden "Common Service" (Alter-
tjenesteformular) 54 danske Sal-
mer i Oversættelse. Der er blandt
disse 54 — 11 af Kingo, 9 af
H. A. Brorson (2 af N. Brorson),
og 7 af Grundtvig (1 omarbej-
det af ham). Hefte kan bruges
for sig selv, men er dog særlig
beregnet som et Tillæg for Dan-
ske til "Common Service." The
United Lutheran Church's Sal-
mebog.

Ninth Annual Convention. I
Lørdags modtog vi, tilsendt os
af Missionær J. P. Nielsen, Japan,
en Pamphlet, indeholdende
"Minutes of the Ninth Annual
Convention of the Joint Confer-
ence of Lutheran Missions co-
operating in Japan." Der er i
Hefte, som er paa 67 Sider, ind-
befattet "A Proposed Compre-
hensive Policy for the Japan
Church" and "A Proposed Basis
of Cooperation between the Mis-
sions and Japanese Church." Mø-
det, der berettes om, holdtes i
Hakato Lutheran Church den
25. Marts, 1919. Hefte er inter-
essant og oplysende for alle Ja-
pan-Missionens Venner.

Et luthersk Menighedsblad hen-
leder Opmærksomheden paa den
Kendsgerning, at en Menigheds-

skole holdes væsentlig for at un-
dervise i Religion og ikke i det
tyske Sprog; at medens Lutheran-
ere har Ret til at høre Evan-
geliet forkyndt i det Sprog, de
forstaar bedst, saa bør deres
Børn ikke uddannes til blot at
tilbede i dette Sprog. Dette er
sund Fornuft. Den lutherske Kir-
ke holder sin Stilling i Verden
i Dag ikke paa Grund af noget
Sprog, men paa Grund af sine
Principper, sin Lære og sin Fast-
holden ved Guds Ord. Aandelig-
hed er en Hjertets og ikke en
Sprogets Sag. "The Luth."

Af særlig Interesse. Fra Rev.
Luther M. Kuhns, Distrikt For-
mand for National Lutheran
Council, modtog vi i Mandags
følgende Indbydelse: "De og en-
hver som helst interesseret Læg-
mand af Deres Menighed (an-
tager, samme Indbydelse er sendt
til alle lutherske Præster i Ne-
braska.) indbydes til at overvære
et Møde i Y. M. C. A.s Auditorium,
Omaha, Kl. 11 A. M., Lør-
dag den 18. Oktober, for at høre
Rev. Prof. M. J. Stolee, der
just er vendt tilbage fra de krigs-
lidte Distrikter i Europa, og Rev.
Dr. Lauritz Larsen, National Lu-
theran Councils Sekretær, tale
om Tilstandene i Europa og vo-
re Nødlidende Lutheraners Be-
hov."

Maanedblad for K. F. U. M.
i København. For kort Tid si-
den modtog vi et Eksp. af det-
te Blad, rimeligvis, tilsendt os
af Gunner Engberg, efter at han
var kommen hjem fra Amerika.
Han skriver deri fra Detroit,
Mich., under Dato 12-6. Men
det interessanteste i Hefte er
en Beretning af Ingeniør Jens
Engberg (Gunner Engbergs Bro-
der) om Billy Sunday. Under
sit Besøg i Chicago sidste Som-
mer fik han Anledning til at h-
øre den berømte amerikanske Væk-
kelsesprædikant. Hr. Engberg sy-
nes meget grebet af Billy, særlig
ogsaa af hans Livshistorie.
Om hans Prædiken siger han bl.
a.:

"Billy er en klog og begavet
Mand, han er meget belæst, og
hans Argumenter er saa letfat-
telige og med en Mængde sund
Sans i, — og han kender sit
Publikum. Ligesom der er noget,
der kan kaldes "Salgets Psyko-
logi," som det er nyttigt for en
Handelsmand at kende og anvende,
naar han vil udføre et hel-
digt Salg, saaledes er der jo
selvfølgelig ogsaa en "Omvend-
elses Psykologi," og, tro mig,
Billy kender den til Punkt og
Prikke og forstaar at anvende
den. Han fødrer det ind med
Skeer i Folk — han taler til
dem i et Sprog, de kan forstaa,
og overbeviser dem om, hvor us-
selt Livet er uden Gud, og end-
elig udmaler han Kristenlivet i
herlige Farver — og disse en-
sidige, enkeltsporede Amerikane-
re, Forretningsmænd, Købmænd,
Handelskrejsende og Prangere,
hvis eneste Interesse er de-
res Forretning, og hvis Reli-
gion er deres Forretnings-
Fremgang — skikkelige,
men forpustede, de kan ikke staa
for det, de overgiver sig i Hun-
dredvis. — Man sover ikke, naar
man hører Billy, thi hans Vel-
talenhed er rivende."

Nød dem!
Som Hvermand ved, befatter
vort Lands Regering sig ikke
med Religionsanliggender, følge-
lig heller ikke med Kristendom
eller kristelig Dannelse.
Mange af vore bedste og dyg-
tigste Statsmænd har dog ikke
alene anerkendt Kristendommen,
men været bekendende Krist-
ne, og de har kendt Værdien af
Kristendomsøvelse og kristelig
Dannelse (education).
Men hvad kan der gøres for
kristelig Undervisning og høje-
re kristelig Dannelse eller høje-
re Dannelsen paa kristeligt
Grundlag og i kristelig Aand,
naar Landets Grundlovs Bestem-
melse om fri Religionsøvelse skal
hævdes?

Jo, netop idet Landet hæver
fri Religionsøvelse og beskytter
sine Borgere i Benyttelsen af
dette Privilegium, saa har Sta-
ten Ret til at vente, at de krist-
ne Kirkesamfund tager sig af sa-
dan Dannelsen ikke blot for de-
res egne Medlemmer, men ogsaa
tilbyder andre Delagtighed i sam-
me Gode.
Mange Forsøg har været gjort
paa at bibringe den opvoksende
Slægt kristelig Undervisning og
Opdragelse, men det meste og
bedste, der under vor Konsti-
tution kan gøres som Modvægt
mod den religionsløse Undervis-
ning og Dannelse, som Staten
byder den opvoksende Slægt, er
vistnok, naar alt andet er prø-
vet, at de kristne Samfund hver
for sig holder Friskole: Søn-
dagsskole, Ferieskole, Lørdags-
skole og højere Skoler, hvor Un-
dervisning i Kristendom medde-
les og kristelig Principper ind-
øves — i de højere Skoler ved
Siden af Undervisning i andre
Dannelsesfag.
Vor lutherske Kirke er be-
kendt for at lægge stor Vægt
paa at faa sin Ungdom und-
ervist i Guds Ord og overhovedet
for sit Skolearbejde og sin In-
teresse for at fremme Dannelsen
og sprede Oplysning.
Ogsaa i dette Land har den lu-
therske Kirke taget godt fat
paa Arbejdet for at meddele
den opvoksende Ungdom Dannel-
se paa kristeligt Grundlag. Det
er vel ikke noget at rose eller
prale af; men der er dog Grund
til at glædes over, at Herren
har ladet det lykkes for den
saa langt, som det er Tilfældet.
Vore Frænder, Nordmændene
og Svenskerne, er naaet langt
frem paa dette Omraade — de
er næsten Foregangsmand i
højere kristelig Skoledannelse.
Men saa vi Danske? Red. har
ikke paa rede Haand Materiale
til statistisk at kunne bevise,
hvad vi har gjort i Forhold til
hvad disse har gjort og gør —
det kommer maaske senere —
men det forekommer os, at vi
Danske staa langt tilbage. Der-
for kommer vi her med en Hen-
stilling.
Vort Kirkesamfund har be-
gyndt Skole flere Steder og in-
dbudt Elever, og vi indbyder
den Dag i Dag; vi har ogsaa
sørgt for at have noget at by-
de dem, der følger Indbydelsen
og kommer. Men vi er kommen
til at tænke paa, om ikke netop
her var Grund til at anvende
Frørensens Ord

me paa en kristelig Skole, det
har da nogen Lighed med at
nøde dem til at gaa med til
den store Nadvere; thi det er
jo da Skolens Hensigt at føre
de unge, som kommer der, ind
i Guds Rige, om de ikke er der,
og i modsat Fald at styrke dem
i at blive der.
Men hvem skal saaledes gaa
ud og nøde? Og hvem betaler
hans Rejseomkostninger?
Om vi ikke har Manden, der
er særlig skikket til at øve en
saadan Mission, og vi fattes Mid-
lerne, saa er her noget, der kan
træde i Stedet. Der kan gøres
Brug af en hel Del Frivillige.
Herom sagde forundt om A-
braham: "Jeg kender ham, at
han skal byde sine Børn og sit
Hus efter sig, at de skulle be-
vare Herrens Vej i at gøre Ret-
færdighed og Dom" osv. (Mos.
18, 19).

Vi lægger Mærke til, at A-
braham skulde gøre noget over
for sine Børn og sit Hus. Der
siges ikke, at han skulde "nøde"
dem til noget, man at han
skulde "byde" dem.
Det var saaledes i gammel Tid,
at Børn og Husfolk trængte til,
at nogen ledende Person skulde
byde eller nøde dem til det,
som var godt, nøde dem ind paa
den gode Vej. Vor Tid er ikke
meget forskellig derfra.
Hvor mange Abrahamer har
vi? Vel, i ethvert Hus er der
jo i Reglen Fader og Moder; de
kan melde sig som Frivillige i
denne Gerning. De kan næppe
gøre noget bedre for deres Børn
end at sende dem paa en god
kristelig Skole og da fortrinvis
paa vor egen.
Og saa er der jo Præsterne i
Menighederne. De har ogsaa Løj-
lighed til at melde sig som Fri-
villige i den Gerning.
Vi har hørt om i svundne Ti-
der, at en dansk Skole fik en
hel Del af sine Elever ved at en
af Lærerne gik ud til Storbjer-
ne og opsøgte danske Karle i
"Boarding" huse og gjorde det
indlysende for dem, at det var
bedre for dem at tilbringe de-
res Vintertid paa en god Skole
og lære noget godt og nyt-
tigt.

Og nu er Tiden forestaaende,
da en hel Del Karle bliver færdige
med deres Efteraarsarbejde,
og Skolens Vintertermin be-
gynder. Lad os samle de ledige
ind, at Huset kan blive fuldt.
Hjælp til over hele Linién.

Om Henstillingen er overflø-
dig, saa er der jo ingen Skade
sket. Men Tanken kom for os,
og nu har vi udkastet den i bedste
Hensigt.

Nød dem til at gaa ind!
Han siger: "Gaa ud paa Vej-
ene og ved Gærderne og nød dem
til at gaa ind, for at mit Hus
kan blive fuldt" (Luk. 14, 23).
Det er rigtignok "Den store Nad-
vere" som Billedet paa Guds Rige,
Herren her taler om. Men læg
Mærke til, at han vil se sit
Hus fuldt, og for at det Maal
skal kunne naas, finder han det
nødvendigt at sende Tjenere ud
paa Vejene og ved Gærderne og
nøde Folk til at komme.

Det er sikkert noget lignende,
man har gjort, hvor man har
faaet Huset (Skolen) ikke blot
fuldt men overfyldt.
Der blev os fortalt forleden
Dag, at en Mand havde sagt no-
get som dette: Hvorfor sender
man ikke en Mand ud til at sam-
le Elever? Selv om det skulde
koste en 3,000 Dollars, hvad gjor-
de det, dersom han kunde ind-
bringe 10,000 Dollars?

Vel, vi indrømmer, at sligt
er lettere sagt end realiseret.
Men — det er en Erfarings-
sag, at det behøves næsten for enhver
Sags Fremme saadan at gaa ud
til de enkelte, enten det nu er
Penge til en god Sag, man vil
have, eller det er Klæder til de
nøgne. Det lønner sig at gaa ud
og nøde Folk. Hvorfor saa ikke
med Hensyn til at fylde en Skole
med Elever?

Ved Indsamling for Eks. til
Røde Kors har man forsøgt at
udsende Breve til de enkelte,
højere Dannelsen paa kristeligt
Grundlag og i kristelig Aand,
naar Landets Grundlovs Bestem-
melse om fri Religionsøvelse skal
hævdes?
Og at nøde Folk til at kom-

me paa en kristelig Skole, det
har da nogen Lighed med at
nøde dem til at gaa med til
den store Nadvere; thi det er
jo da Skolens Hensigt at føre
de unge, som kommer der, ind
i Guds Rige, om de ikke er der,
og i modsat Fald at styrke dem
i at blive der.
Men hvem skal saaledes gaa
ud og nøde? Og hvem betaler
hans Rejseomkostninger?
Om vi ikke har Manden, der
er særlig skikket til at øve en
saadan Mission, og vi fattes Mid-
lerne, saa er her noget, der kan
træde i Stedet. Der kan gøres
Brug af en hel Del Frivillige.
Herom sagde forundt om A-
braham: "Jeg kender ham, at
han skal byde sine Børn og sit
Hus efter sig, at de skulle be-
vare Herrens Vej i at gøre Ret-
færdighed og Dom" osv. (Mos.
18, 19).

Vi lægger Mærke til, at A-
braham skulde gøre noget over
for sine Børn og sit Hus. Der
siges ikke, at han skulde "nøde"
dem til noget, man at han
skulde "byde" dem.
Det var saaledes i gammel Tid,
at Børn og Husfolk trængte til,
at nogen ledende Person skulde
byde eller nøde dem til det,
som var godt, nøde dem ind paa
den gode Vej. Vor Tid er ikke
meget forskellig derfra.
Hvor mange Abrahamer har
vi? Vel, i ethvert Hus er der
jo i Reglen Fader og Moder; de
kan melde sig som Frivillige i
denne Gerning. De kan næppe
gøre noget bedre for deres Børn
end at sende dem paa en god
kristelig Skole og da fortrinvis
paa vor egen.
Og saa er der jo Præsterne i
Menighederne. De har ogsaa Løj-
lighed til at melde sig som Fri-
villige i den Gerning.
Vi har hørt om i svundne Ti-
der, at en dansk Skole fik en
hel Del af sine Elever ved at en
af Lærerne gik ud til Storbjer-
ne og opsøgte danske Karle i
"Boarding" huse og gjorde det
indlysende for dem, at det var
bedre for dem at tilbringe de-
res Vintertid paa en god Skole
og lære noget godt og nyt-
tigt.

Og nu er Tiden forestaaende,
da en hel Del Karle bliver færdige
med deres Efteraarsarbejde,
og Skolens Vintertermin be-
gynder. Lad os samle de ledige
ind, at Huset kan blive fuldt.
Hjælp til over hele Linién.

Om Henstillingen er overflø-
dig, saa er der jo ingen Skade
sket. Men Tanken kom for os,
og nu har vi udkastet den i bedste
Hensigt.

me paa en kristelig Skole, det
har da nogen Lighed med at
nøde dem til at gaa med til
den store Nadvere; thi det er
jo da Skolens Hensigt at føre
de unge, som kommer der, ind
i Guds Rige, om de ikke er der,
og i modsat Fald at styrke dem
i at blive der.
Men hvem skal saaledes gaa
ud og nøde? Og hvem betaler
hans Rejseomkostninger?
Om vi ikke har Manden, der
er særlig skikket til at øve en
saadan Mission, og vi fattes Mid-
lerne, saa er her noget, der kan
træde i Stedet. Der kan gøres
Brug af en hel Del Frivillige.
Herom sagde forundt om A-
braham: "Jeg kender ham, at
han skal byde sine Børn og sit
Hus efter sig, at de skulle be-
vare Herrens Vej i at gøre Ret-
færdighed og Dom" osv. (Mos.
18, 19).

Vi lægger Mærke til, at A-
braham skulde gøre noget over
for sine Børn og sit Hus. Der
siges ikke, at han skulde "nøde"
dem til noget, man at han
skulde "byde" dem.
Det var saaledes i gammel Tid,
at Børn og Husfolk trængte til,
at nogen ledende Person skulde
byde eller nøde dem til det,
som var godt, nøde dem ind paa
den gode Vej. Vor Tid er ikke
meget forskellig derfra.
Hvor mange Abrahamer har
vi? Vel, i ethvert Hus er der
jo i Reglen Fader og Moder; de
kan melde sig som Frivillige i
denne Gerning. De kan næppe
gøre noget bedre for deres Børn
end at sende dem paa en god
kristelig Skole og da fortrinvis
paa vor egen.
Og saa er der jo Præsterne i
Menighederne. De har ogsaa Løj-
lighed til at melde sig som Fri-
villige i den Gerning.
Vi har hørt om i svundne Ti-
der, at en dansk Skole fik en
hel Del af sine Elever ved at en
af Lærerne gik ud til Storbjer-
ne og opsøgte danske Karle i
"Boarding" huse og gjorde det
indlysende for dem, at det var
bedre for dem at tilbringe de-
res Vintertid paa en god Skole
og lære noget godt og nyt-
tigt.

Og nu er Tiden forestaaende,
da en hel Del Karle bliver færdige
med deres Efteraarsarbejde,
og Skolens Vintertermin be-
gynder. Lad os samle de ledige
ind, at Huset kan blive fuldt.
Hjælp til over hele Linién.

Om Henstillingen er overflø-
dig, saa er der jo ingen Skade
sket. Men Tanken kom for os,
og nu har vi udkastet den i bedste
Hensigt.

Nød dem til at gaa ind!
Han siger: "Gaa ud paa Vej-
ene og ved Gærderne og nød dem
til at gaa ind, for at mit Hus
kan blive fuldt" (Luk. 14, 23).
Det er rigtignok "Den store Nad-
vere" som Billedet paa Guds Rige,
Herren her taler om. Men læg
Mærke til, at han vil se sit
Hus fuldt, og for at det Maal
skal kunne naas, finder han det
nødvendigt at sende Tjenere ud
paa Vejene og ved Gærderne og
nøde Folk til at komme.

Det er sikkert noget lignende,
man har gjort, hvor man har
faaet Huset (Skolen) ikke blot
fuldt men overfyldt.
Der blev os fortalt forleden
Dag, at en Mand havde sagt no-
get som dette: Hvorfor sender
man ikke en Mand ud til at sam-
le Elever? Selv om det skulde
koste en 3,000 Dollars, hvad gjor-
de det, dersom han kunde ind-
bringe 10,000 Dollars?

Vel, vi indrømmer, at sligt
er lettere sagt end realiseret.
Men — det er en Erfarings-
sag, at det behøves næsten for enhver
Sags Fremme saadan at gaa ud
til de enkelte, enten det nu er
Penge til en god Sag, man vil
have, eller det er Klæder til de
nøgne. Det lønner sig at gaa ud
og nøde Folk. Hvorfor saa ikke
med Hensyn til at fylde en Skole
med Elever?

Ved Indsamling for Eks. til
Røde Kors har man forsøgt at
udsende Breve til de enkelte,
højere Dannelsen paa kristeligt
Grundlag og i kristelig Aand,
naar Landets Grundlovs Bestem-
melse om fri Religionsøvelse skal
hævdes?
Og at nøde Folk til at kom-

me paa en kristelig Skole, det
har da nogen Lighed med at
nøde dem til at gaa med til
den store Nadvere; thi det er
jo da Skolens Hensigt at føre
de unge, som kommer der, ind
i Guds Rige, om de ikke er der,
og i modsat Fald at styrke dem
i at blive der.
Men hvem skal saaledes gaa
ud og nøde? Og hvem betaler
hans Rejseomkostninger?
Om vi ikke har Manden, der
er særlig skikket til at øve en
saadan Mission, og vi fattes Mid-
lerne, saa er her noget, der kan
træde i Stedet. Der kan gøres
Brug af en hel Del Frivillige.
Herom sagde forundt om A-
braham: "Jeg kender ham, at
han skal byde sine Børn og sit
Hus efter sig, at de skulle be-
vare Herrens Vej i at gøre Ret-
færdighed og Dom" osv. (Mos.
18, 19).

Vi lægger Mærke til, at A-
braham skulde gøre noget over
for sine Børn og sit Hus. Der
siges ikke, at han skulde "nøde"
dem til noget, man at han
skulde "byde" dem.
Det var saaledes i gammel Tid,
at Børn og Husfolk trængte til,
at nogen ledende Person skulde
byde eller nøde dem til det,
som var godt, nøde dem ind paa
den gode Vej. Vor Tid er ikke
meget forskellig derfra.
Hvor mange Abrahamer har
vi? Vel, i ethvert Hus er der
jo i Reglen Fader og Moder; de
kan melde sig som Frivillige i
denne Gerning. De kan næppe
gøre noget bedre for deres Børn
end at sende dem paa en god
kristelig Skole og da fortrinvis
paa vor egen.
Og saa er der jo Præsterne i
Menighederne. De har ogsaa Løj-
lighed til at melde sig som Fri-
villige i den Gerning.
Vi har hørt om i svundne Ti-
der, at en dansk Skole fik en
hel Del af sine Elever ved at en
af Lærerne gik ud til Storbjer-
ne og opsøgte danske Karle i
"Boarding" huse og gjorde det
indlysende for dem, at det var
bedre for dem at tilbringe de-
res Vintertid paa en god Skole
og lære noget godt og nyt-
tigt.

Og nu er Tiden forestaaende,
da en hel Del Karle bliver færdige
med deres Efteraarsarbejde,
og Skolens Vintertermin be-
gynder. Lad os samle de ledige
ind, at Huset kan blive fuldt.
Hjælp til over hele Linién.

Om Henstillingen er overflø-
dig, saa er der jo ingen Skade
sket. Men Tanken kom for os,
og nu har vi udkastet den i bedste
Hensigt.

Nød dem til at gaa ind!
Han siger: "Gaa ud paa Vej-
ene og ved Gærderne og nød dem
til at gaa ind, for at mit Hus
kan blive fuldt" (Luk. 14, 23).
Det er rigtignok "Den store Nad-
vere" som Billedet paa Guds Rige,
Herren her taler om. Men læg
Mærke til, at han vil se sit
Hus fuldt, og for at det Maal
skal kunne naas, finder han det
nødvendigt at sende Tjenere ud
paa Vejene og ved Gærderne og
nøde Folk til at komme.

Det er sikkert noget lignende,
man har gjort, hvor man har
faaet Huset (Skolen) ikke blot
fuldt men overfyldt.
Der blev os fortalt forleden
Dag, at en Mand havde sagt no-
get som dette: Hvorfor sender
man ikke en Mand ud til at sam-
le Elever? Selv om det skulde
koste en 3,000 Dollars, hvad gjor-
de det, dersom han kunde ind-
bringe 10,000 Dollars?

Vel, vi indrømmer, at sligt
er lettere sagt end realiseret.
Men — det er en Erfarings-
sag, at det behøves næsten for enhver
Sags Fremme saadan at gaa ud
til de enkelte, enten det nu er
Penge til en god Sag, man vil
have, eller det er Klæder til de
nøgne. Det lønner sig at gaa ud
og nøde Folk. Hvorfor saa ikke
med Hensyn til at fylde en Skole
med Elever?

me paa en kristelig Skole, det
har da nogen Lighed med at
nøde dem til at gaa med til
den store Nadvere; thi det er
jo da Skolens Hensigt at føre
de unge, som kommer der, ind
i Guds Rige, om de ikke er der,
og i modsat Fald at styrke dem
i at blive der.
Men hvem skal saaledes gaa
ud og nøde? Og hvem betaler
hans Rejseomkostninger?
Om vi ikke har Manden, der
er særlig skikket til at øve en
saadan Mission, og vi fattes Mid-
lerne, saa er her noget, der kan
træde i Stedet. Der kan gøres
Brug af en hel Del Frivillige.
Herom sagde forundt om A-
braham: "Jeg kender ham, at
han skal byde sine Børn og sit
Hus efter sig, at de skulle be-
vare Herrens Vej i at gøre Ret-
færdighed og Dom" osv. (Mos.
18, 19).

Vi lægger Mærke til, at A-
braham skulde gøre noget over
for sine Børn og sit Hus. Der
siges ikke, at han skulde "nøde"
dem til noget, man at han
skulde "byde" dem.
Det var saaledes i gammel Tid,
at Børn og Husfolk trængte til,
at nogen ledende Person skulde
byde eller nøde dem til det,
som var godt, nøde dem ind paa
den gode Vej. Vor Tid er ikke
meget forskellig derfra.
Hvor mange Abrahamer har
vi? Vel, i ethvert Hus er der
jo i Reglen Fader og Moder; de
kan melde sig som Frivillige i
denne Gerning. De kan næppe
gøre noget bedre for deres Børn
end at sende dem paa en god
kristelig Skole og da fortrinvis
paa vor egen.
Og saa er der jo Præsterne i
Menighederne. De har ogsaa Løj-
lighed til at melde sig som Fri-
villige i den Gerning.
Vi har hørt om i svundne Ti-
der, at en dansk Skole fik en
hel Del af sine Elever ved at en
af Lærerne gik ud til Storbjer-
ne og opsøgte danske Karle i
"Boarding" huse og gjorde det
indlysende for dem, at det var
bedre for dem at tilbringe de-
res Vintertid paa en god Skole
og lære noget godt og nyt-
tigt.

Og nu er Tiden forestaaende,
da en hel Del Karle bliver færdige
med deres Efteraarsarbejde,
og Skolens Vintertermin be-
gynder. Lad os samle de ledige
ind, at Huset kan blive fuldt.
Hjælp til over hele Linién.

Om Henstillingen er overflø-
dig, saa er der jo ingen Skade
sket. Men Tanken kom for os,
og nu har vi udkastet den i bedste
Hensigt.

Nød dem til at gaa ind!
Han siger: "Gaa ud paa Vej-
ene og ved Gærderne og nød dem
til at gaa ind, for at mit Hus
kan blive fuldt" (Luk. 14, 23).
Det er rigtignok "Den store Nad-
vere" som Billedet paa Guds Rige,
Herren her taler om. Men læg
Mærke til, at han vil se sit
Hus fuldt, og for at det Maal
skal kunne naas, finder han det
nødvendigt at sende Tjenere ud
paa Vejene og ved Gærderne og
nøde Folk til at komme.

Det er sikkert noget lignende,
man har gjort, hvor man har
faaet Huset (Skolen) ikke blot
fuldt men overfyldt.
Der blev os fortalt forleden
Dag, at en Mand havde sagt no-
get som dette: Hvorfor sender
man ikke en Mand ud til at sam-
le Elever? Selv om det skulde
koste en 3,000 Dollars, hvad gjor-
de det, dersom han kunde ind-
bringe 10,000 Dollars?

Vel, vi indrømmer, at sligt
er lettere sagt end realiseret.
Men — det er en Erfarings-
sag, at det behøves næsten for enhver
Sags Fremme saadan at gaa ud
til de enkelte, enten det nu er
Penge til en god Sag, man vil
have, eller det er Klæder til de
nøgne. Det lønner sig at gaa ud
og nøde Folk. Hvorfor saa ikke
med Hensyn til at fylde en Skole
med Elever?

Ved Indsamling for Eks. til
Røde Kors har man forsøgt at
udsende Breve til de enkelte,
højere Dannelsen paa kristeligt
Grundlag og i kristelig Aand,
naar Landets Grundlovs Bestem-
melse om fri Religionsøvelse skal
hævdes?
Og at nøde Folk til at kom-

me paa en kristelig Skole, det
har da nogen Lighed med at
nøde dem til at gaa med til
den store Nadvere; thi det er
jo da Skolens Hensigt at føre
de unge, som kommer der, ind
i Guds Rige, om de ikke er der,
og i modsat Fald at styrke dem
i at blive der.
Men hvem skal saaledes gaa
ud og nøde? Og hvem betaler
hans Rejseomkostninger?
Om vi ikke har Manden, der
er særlig skikket til at øve en
saadan Mission, og vi fattes Mid-
lerne, saa er her noget, der kan
træde i Stedet. Der kan gøres
Brug af en hel Del Frivillige.
Herom sagde forundt om A-
braham: "Jeg kender ham, at
han skal byde sine Børn og sit
Hus efter sig, at de skulle be-
vare Herrens Vej i at gøre Ret-
færdighed og Dom" osv. (Mos.
18, 19).

Vi lægger Mærke til, at A-
braham skulde gøre noget over
for sine Børn og sit Hus. Der
siges ikke, at han skulde "nøde"
dem til noget, man at han
skulde "byde" dem.
Det var saaledes i gammel Tid,
at Børn og Husfolk trængte til,
at nogen ledende Person skulde
byde eller nøde dem til det,
som var godt, nøde dem ind paa
den gode Vej. Vor Tid er ikke
meget forskellig derfra.
Hvor mange Abrahamer har
vi? Vel, i ethvert Hus er der
jo i Reglen Fader og Moder; de
kan melde sig som Frivillige i
denne Gerning. De kan næppe
gøre noget bedre for deres Børn
end at sende dem paa en god
kristelig Skole og da fortrinvis
paa vor egen.
Og saa er der jo Præsterne i
Menighederne. De har ogsaa Løj-
lighed til at melde sig som Fri-
villige i den Gerning.
Vi har hørt om i svundne Ti-
der, at en dansk Skole fik en
hel Del af sine Elever ved at en
af Lærerne gik ud til Storbjer-
ne og opsøgte danske Karle i
"Boarding" huse og gjorde det
indlysende for dem, at det var