

Det, der bestaar.

For Guds Ord bestaa evindig.
(Ef. 40, 8).

3 Verden men ikke af Verden.

Dog beder ikke om, at du vil tage dem ud af Verden, men at du vil bevare dem fra det onde.

Joh. 17, 15.

Væs etter hele det 17. Kap.

Denne Gang tager vi 6.—19. Vers for os.

De første tre Vers af dette Afsnit indeholder ikke nogen Bon af Jesus for sine Disciple men en Talen til Faderen angaaende dem, som en Indledning til, hvad han vil bede om for dem.

Først siger Jesus til Faderen, at han har aabenbaret hans Navn for de Mennesker, som han har givet ham ud af Verden, — og ja, det var jo kun en lille Blød ud af Verden, der endnu hørte Jesus til.

Jesus siger til, at disse Mennesker var Faderens, og han gav Sonnen dem, og de har holdt Faderens Ord. Det var ægte Israelitter, Mennesker, som i den gamle Pug troede og holdt fast ved Guds Ord, der sluttede sig til Jesus.

Øg for dem blev Guds Navn, Udtrykket for hans Væsen, aabenbart. Jesus var jo i egen Person "Guds udtrykte Billede" (Joh. 13), han var selve "Ordet" og saaledes den klæreste Åbenbarelse af Guds Navn.

Hør svrigt var Faderens Navn også aabenbart for Disciplene baade i de Ord, Jesus havde talt, og i de Gerninger, han havde gjort; Jesus Ord og hans Gerninger var jo i Del af ham selv, fremgangen af hans Væsen, og han og Faderen var et.

Bidere siger Jesus i det første tre Vers af vores Afsnit om Disciplene, som et Resultat af, at de har fulgt ham, at de har taget imod ham og troet, at han var udsendt fra Faderen.

Resultatet af, at disse Disciple har fulgt Jesus, er med andre Ord, at de har fundt og taget imod Jesus som den af Gud lovede og sendte Messias.

Med saadan Forudsætning gaar Jesus over til direkte at bede for Disciplene, for dem, som Faderen har givet ham.

Som begynder: "Jeg beder for dem," men forend han gaar længere i sin Bon for dem, siger han: "Jeg beder ikke for Verden, men for dem, som du har givet mig; thi de ere dine. Og alt mit er dit, og dit er mit; og jeg er herligjort i dem."

Meningen er ikke, at Jesus ikke vil bede for Verden, det ser vi af, hvad han længere hen siger, idet han beder for dem, "som ved deres Ord tro paa mig", og ligesaa deraf, at han paa Korset beder: "Fader, forlad dem!" osv.

Men det, som han nu staar i

Væreb med at bede om for Disciplene, det funde han ikke bede om for Verden.

Naa Jesus her siger, at han er "herligjort" i Disciplene, saa "ledes Tanzen hen vaa, hvad Johannes saa i Begyndelsen af sit Evangelium (Kap. 1, 14): "Vi saa hans

Frejlighed" osv.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen og hedde ham om at bevare en i Verden fra det onde!

Men det er netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen og hedde ham om at bevare en i Verden fra det onde!

Jo, det led sig gøre; Vennen blev hørt. Apostlen blev bevaret, og de blev til Belfignelle. Og siden er den Slog, der ikke er af Verden, vokset sig stærre og stærre, saa den end. Det er nemlig hans Aftale, at denne Gang tager vi 6.—19. Vers for os.

De første tre Vers af dette Afsnit indeholder ikke nogen Bon af Jesus for sine Disciple men en Talen til Faderen angaaende dem, som en Indledning til, hvad han vil bede om for dem.

Først siger Jesus til Faderen, at han har aabenbaret hans Navn for de Mennesker, som han har givet ham ud af Verden, — og ja, det var jo kun en lille Blød ud af Verden, der endnu hørte Jesus til.

Jesus siger til, at disse Mennesker var Faderens, og han gav Sonnen dem, og de har holdt Faderens Ord. Det var ægte Israelitter, Mennesker, som i den gamle Pug troede og holdt fast ved Guds Ord, der sluttede sig til Jesus.

Øg for dem blev Guds Navn, Udtrykket for hans Væsen, aabenbart. Jesus var jo i egen Person "Guds udtrykte Billede" (Joh. 13), han var selve "Ordet" og saaledes den klæreste Åbenbarelse af Guds Navn.

Hør svrigt var Faderens Navn også aabenbart for Disciplene baade i de Ord, Jesus havde talt, og i de Gerninger, han havde gjort;

Jesus Ord og hans Gerninger var jo i Del af ham selv, fremgangen af hans Væsen, og han og Faderen var et.

Bidere siger Jesus i det første tre Vers af vores Afsnit om Disciplene, som et Resultat af, at de har fulgt ham, at de har taget imod ham og troet, at han var udsendt fra Faderen.

Resultatet af, at disse Disciple har fulgt Jesus, er med andre Ord, at de har fundt og taget imod Jesus som den af Gud lovede og sendte Messias.

Med saadan Forudsætning gaar Jesus over til direkte at bede for Disciplene, for dem, som Faderen har givet ham.

Som begynder: "Jeg beder for dem," men forend han gaar længere i sin Bon for dem, siger han:

"Jeg beder ikke for Verden, men for dem, som du har givet mig; thi de ere dine. Og alt mit er dit, og dit er mit; og jeg er herligjort i dem."

Meningen er ikke, at Jesus ikke vil bede for Verden, det ser vi af, hvad han længere hen siger, idet han beder for dem, "som ved deres Ord tro paa mig", og ligesaa deraf, at han paa Korset beder: "Fader, forlad dem!" osv.

Men det, som han nu staar i

Saa siger han til Faderen: "Jeg beder ikke, at du vil tage dem ud af Verden, men at du vil bevare dem fra det onde."

Over mangt et ungts Guds Barn har ikke ønsket at blive taget ud af Verden for at blive bevaret fra det onde!

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen og hedde ham om at bevare en i Verden fra det onde!

Jo, det led sig gøre; Vennen blev hørt. Apostlen blev bevaret, og de blev til Belfignelle. Og siden er den Slog, der ikke er af Verden, vokset sig stærre og stærre, saa den end. Det er nemlig hans Aftale, at denne Gang tager vi 6.—19. Vers for os.

De første tre Vers af dette Afsnit indeholder ikke nogen Bon af Jesus for sine Disciple men en Talen til Faderen angaaende dem, som en Indledning til, hvad han vil bede om for dem.

Først siger Jesus til Faderen, at han har aabenbaret hans Navn for de Mennesker, som han har givet ham ud af Verden, — og ja, det var jo kun en lille Blød ud af Verden, der endnu hørte Jesus til.

Jesus siger til, at disse Mennesker var Faderens, og han gav Sonnen dem, og de har holdt Faderens Ord. Det var ægte Israelitter, Mennesker, som i den gamle Pug troede og holdt fast ved Guds Ord, der sluttede sig til Jesus.

Øg for dem blev Guds Navn, Udtrykket for hans Væsen, aabenbart. Jesus var jo i egen Person "Guds udtrykte Billede" (Joh. 13), han var selve "Ordet" og saaledes den klæreste Åbenbarelse af Guds Navn.

Hør svrigt var Faderens Navn også aabenbart for Disciplene baade i de Ord, Jesus havde talt, og i de Gerninger, han havde gjort;

Jesus siger til, at disse Mennesker var Faderens, og han gav Sonnen dem, og de har holdt Faderens Ord. Det var ægte Israelitter, Mennesker, som i den gamle Pug troede og holdt fast ved Guds Ord, der sluttede sig til Jesus.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.

Men netop nu, da Jesus er blevet saa herlig i sine Disciples Øje, næste Ord er blevet en sand Jesu Discipel, at God har Brug for ham i Verden, saa det gælder ikke at ønske sig ud af Verden, men at have Tro nok til Faderen.</