

ikke fandt, Pastor Damfsov? Redaktøren er da stor nok til at indtænde at saadant et Angreb ikke kan staa ham.

Dg ved Siden af alt dette lad mig henvende Læsernes Opmærksomhed paa Bladet selv. Tag for Eksempel Nr. 43, hvori Pastor Damfsovs Stykke findes, og sammenlign saa Bladet med et hvilket som helst andet dansk Blad udgivet her i Landet. De vil finde Forfattersiden fuld af virkelige og interessante Nyheder, fremstillet i tiltrækkende Form. Redaktionsvidet vil de finde vel fyldt. Der er imaa Redaktionsnotitser foruden en længere Artikel fra Andersens Pen, foruden interessante Artikler fra Medarbejdere og Korrespondenter. Korrespondancesiden vil ogsaa læses med Interesse. Ikke mindst Meddelelsen fra Brorson. Og endelig, paa sidste Side vil man finde et godt Udvalg af Danmarksnyt.

Fra Luther College.

For lidt mindre end to Aar siden blev Luther College vort Samfund's Ejendom, og det vil sikkert interessere mange at vide, hvorledes denne Skole er stillet nu, og hvad Fremtidsudsigter den har. Samfundet har gennem sit Skole- og Kirke-Raad givet Skolen en meget god Begyndelse, idet De paa det betemteste jagde, at hvilket som helst Aar, der blev oplaget, maatte møde alle Nutidens Krav.

Derfor kan vi uden at være bange for Modsigelse sige, at al Undervisning som er givet i de sidste to Aar, har staaet paa samme Højde som Undervisningen i de offentlige Skoler og andre private Skoler af samme Rang.

Denne har kostet Penge, men det er den eneste Fremgangsmaade, der vil vinde ubetinget Tillid. Det er aldeles nødvendigt, at vore Elever efter at være uddannede her er i Stand til at maale sig med Elever ved andre Skoler. Derfor vil ikke

kan give saadan Undervisning, er vi ikke deres Egening værd.

Luther College er ikke en fuldkommen Skole. Der er Mangler; men gennem Velvillie og Gæmlichkeit af danske Mænd i Racine er henvend et Tusinde Dollars indskrevet til Køb af Udstyr. Naar Arbejdet begynder i September, vil Skolen derfor være i Stand til at give anerkendt første Klasse Arbejde i alle Fag.

At den Fremgangsmaade, Raadet valgte, er rigtig og billig af Folket, er allerede bevist paa flere Maader.

Antallet af Elever var dette Aar dobbelt saa stort som sidste Aar, og mange af Eleverne lod os vide, at vi kunde vente Dem næste Aar igen.

Et større Antal af unge har allerede tilkendegivet det som deres Henlagt at søge Undervisning her næste Aar.

Der er blandt Folket i Almindelighed og ikke mindst blandt Forretningsmænd i Racine en ubetinget Tillid til Skolens Arbejde under Samfundets Ledelse.

At vore danske Mænd er saa villige til at give af deres Midler, det er et stort Bevis paa Interesse og Tillid.

Derfor kan vi med Rette sige, at Luther College nu inden for sin Arbejdsmaaske nyder den for enhver Skole saa nødvendige Betingelse — Tilfredshed.

Efter dette Blik paa Skolens nuværende Stilling behøves der ikke at siges meget om dens Fremtid. Det er en Selvsigelse, at de forskellige Afdelinger vil gradvis udvides og derved udbrede Skolens Indflydelse.

Med saa udbredt og grundigt et Arbejde, som er planlagt, maa det ventes, at der forelsig vil være Underfud. Dette Underfud skulde naturligvis være mindre næste Aar end i dette, og derfor Undervisningen udvides i de rigtige Fag, skulde Skolen om to eller tre Aar være i Stand til at klare sine egne Udgifter.

Naar den Tid kommer, vil Skolen altsaa staa aldeles uden finansiell Byrde for Samfundet og vil være en af dets store Hjælpehænder til at fremme i dybeste Forstand vor Henlagt — at bevare vor Ungdom under Kirken's Indflydelse.

J. A. Larsen.

Danmark.

Johannes Brodersen. 6. Juni 1845 — 22. Maj 1911. J. A. Dgbl. af 24. Maj skriver en Nr. Chr. Schmidt: Efter flere Aars tiltagende Svagelighed og over et halvt Aars smertefuld Sygeleje fik Dr. Brodersen Hjemlov i Gaar Aftes. Han døde i sit Hjem i Lyngby, hvor han havde gjort sin mangeaarige Vægegering til Besjæftigelse, baade timeligt og aandeligt, for sit store Klienter, indtil hans Sygdom nødte ham til at trække sig tilbage i Efteraaret 1909.

Sans levende Krixtentro gjorde ham til et herligt Redskab i Guds Haand overfor de Patienter, han kom i Berøring med; men den satte ham ogsaa til Leder af det aandelige Liv i det Sogn, hvor han havde sin Gerning. Særlig var Gerningen i Søndagskolen ham kær, og han stod som Forstander, saa længe hans legemlige Kræfter tillod det. Med dyb Bæmsel saa han sig nødsaget til at forlade denne Gerning for nogle Aar siden. Ogsaa udenfor den Kreds, som hans daglige Liv tilhørte, fik han af Guds Raade Lov til at gøre en væsentlig Gerning, idet han deltog i det firkleilige Liv i hele vort Land, saa ofte han kunde faa Lejlighed dertil. Særlig i Hovedstadens aandelige Liv fik han jævnlig Lov til at gøre sit Indfud. Han var hyppig Gæst ved Møderne herinde og gjorde blandt andet i mange Aar fortrolig Hjelpe for Københavns Kirkefag, i hvis Vætsrelse han havde Sæde.

Rægemissionens store Sag havde i Brodersen en ypperlig Forkæmper, og hans store Kærlighed til og For-

staaelse af denne Missionsmetodes store Betydning drev ham til at holde mange Møder for denne Sag. Naarlig overfor Pr. Dr. med. Marie Holst's Leltmission i Nordvestindien brændte hans Hjerte, og han blev Redaktør af Leltmissionens Blad, indtil Kræfterne svigtede og saa overfor dette Arbejde.

Størst Betydning fik Brodersen dog for Krixtelig Vægegering, den, han var Medstifter af i 1897, og hvis Formand han var fra 1900 til 1910. Hans helsestærke krixtne Personlighed satte sit Præg paa Foreningen og dens Aarsmøder i 10 Aar, og det var med stor Sorg, vi i Hjør modtog Meddelelsen om, at hans Formandstid var til Ende. Sans Arbejde for at drage medicinske Studenter til Herren var af meget stor Betydning, baade for Foreningen og for de unge, som har høstet megen Vætsrelse ved de Møder, som holdtes i Brodersens Hjem.

Nu er Johannes Brodersen gaaet hjem til sin Herres evige Glæde. Sans Liv har ikke været levet forgæves. Vætsrelset være hans Minde!

Vibesselskabet Vibesselskabet for Danmark afholdt den 23. Maj aarlig Generalforjamling i „Vætselsda“, København, under Ledelse af Gehejmekonferensraad Oldenburg.

Sekretæren, Biskop Bouller, af lagde Beretning. Det fremgik af denne, at Regnskabet balancerede med 86,224 Kr. Ved Salg var indkommet 56,220 Kr. Afgiften til Bassenhuset havde udgjort 9,275 Kr.

Der var solgt 58,046 hellige Skrifter i Aarets Løb.

Sekretæren mindedes afbøde Boghandler Lehmann, der havde udført et stort Arbejde i Vibesselskabet's Kænsse, navnlig ved Overgangen til den nye Overføttelse. I hans Sted valgte Ksocio i Firmaet Lehmann & Stag, Boghandler Gaase til Medlem af Selskabet.

De afgaaende Medlemme, Provt Fenger og Grev Moltke, genvalgte. Ligeledes genvalgte Revisorerne.

Pastor Ricards Dom.

Oberst S. Meyer, Chef for Artilleriregimentet, har i Anledning af Pastor Olfert Ricards Redegørelse udsendt følgende aabne Brev til ham:

De har sendt en saakaldt „Redegørelse“ men den har den meget væsentlige Mangel at være ganske vildeledende for Offentligheden.

De har blandt andet udflyngtet den kategorielle Beskrivning mod en Fortdøl: „Han bliver baaret fuld om Bord“, uden at denne Paastand har funnet saa Vætsrelse, naaget der nødvendigt maatte kunne fremstilles endog talrige Vidner, saafremt Paastanden var rigtig.

Anklagen var af en saa alvorlig Natur, at saafremt den havde været rigtig, vilde den have haft de aller alvorligste Følger for den Anklagede og sandynligvis medført hans Afgang fra Søen (Embedsfortættelse jfr. Straffelov for Krigsmagten § 184).

Sertil kommer, at den i Deres Brev anførte Betingelse for at opgive Navnet paa Deres Hjemmelsmand indeholdt — hvad der næppe er Dem bevidt — i Virkeligheden en Opfordring til at gøre mig skyldig i en Pligtforsømmelse af den groveste Art i min Embedsfortættelse som Jurisdiktionschef.

Man er saa omtrent lige flok uden paa to Ting: Past. Ricard har aabenbart villet noget ondt og ikke Personer til Lids, men det gælder ikke alene at vide, at noget er sandt, men at kunne bevise det. Df.s Red.

Prins Hans' Iyg.

Den 85 aarige Prins Hans blev i Følge „Ratt.“ Iyg Fredag Aften den 19. Maj med ret høj Feber, men Lægen kunde erklære, at der næppe forelaa An. det end en ret stærk Forføttelse. Ratten til Lørdag var lidt urolig, og selve Lørdagen bragte ingen Bæring; Prinsen havde stadig Feber, saa døslende hen, spiste ikke, og om Aftenen steg Temperaturen yderligere. Søndagformiddag var imidlertid Temperaturen nedgaaende, og Almenbefindendet bedredes, og henimod Aften spiste Prinsen lidt.

Senere den 23. Maj.

I Anledning af Prins Hans' Sygdom er der i Gaar udfedt følgende Bulletin: Der er konstateret en let Lungebetændelse. Tilstanden er efter Omstændighederne god. Almenbefindet ret tilfredsstillende.

Efter at Kongen havde faaet Underretning om Prins Hans' Sygdom, har han bestemt straks at fortsætte sin Hjemreise. Kongeparret med Børn ankommer til København Kl. 9,44 i Formiddag i Stedet for som oprindeligt bestemt i Morgen Formiddag.

Kl. 6,30 i Aftes udfstedes følgende Bulletin: Tilstanden er tilfredsstillende. Temperatur 37,06. Prinsen har spist lidt i Løbet af Dagen.

Den 24. Maj.

Kort efter Ankomsten til Amalienborg af lagde Kongen og Dronningen med deres Børn Besøg i det gule Palæ for at se til Prins Hans. Den i Aftes Kl. 7 udfstedte Bulletin lyder saaledes: Tilstanden i Løbet af Dagen mindre god med noget højere Temperatur henimod Aften.

Kirkeindvielse. Den nye Kirke i Frederiksberg indvielses Søndag, den 21. Maj. I den gejstlige Procession saas Amtmand, Grev Schulin og Provt Barfod fra Stævinge. Pastor Wønstler bad en Indgangsben i Nordøren, hvorefter Pastor Barfod fra Alteret talte over 2. Mosebog 3, 1—10. Efter Tælen indfattede han den nye

Kapellan Pastor Ubbesen, hvorefter Pastor Wønstler talte. Blandt Tilhørerne bemærkedes Folketingsmand, Oberstløjtnant Barfod og Kontorchef i Kultusministeriet S. Bloug.

Interessant Fund. Ved Reparationsarbejdet i Hospitalet i Ribe, det tidligere Sortebrødrelofter, er man i Følge „Ribe Stiftstid.“ under Gulvet i et af Værelserne stødt paa en Del interessante Murlevninger.

Ved nærmere Undersøgelse har det vist sig at være et oprindeligt Hjørne af Klosters Hovedindgang med pynteligt Murværk i Munkeskitte og omhyggelig udført Fugning mellem Stenene. Uden for dette Hjørne fandtes en Kælderhals eller Nedgang, der ude fra havde ført ned til Klosters Kælder, hvoraf endnu 3 Afdelinger med smukke Tøndehaalsinger er bevarede. Den ene af disse Kældere har maattet nøjes med det Lys, der kunde falde gennem en langagtig, smal Muraabning fra den nu blottede Kælderhals og henleder i høj Grad Tanken paa Middelalderens barbariske Kængeføttelse. Omkring det udgravede Hjørne fandtes den gamle Brolægning endnu liggende, hvoraf det fremgik at Terrænet ogsaa der ligefremt andet Steds i Byen tidligere saa betydeligt lavere end nu, hvorved de evige Klager over Staaet af Vandflod i Middelalderen forklæres.

Det vældige Sildebæstveri.

— 4 Silde for 1 Kr. Sildebæstveri stadi, skrives der den 23. Maj, deres Stormangreb paa Fisserulær og har for længst sprængt alt, hvad der hedder Marfod, skriver „Nalb. Amtstid.“. Ekspertstærne vil ikke have Silde mere. Der er ingen Mulighed for at finde Afstæning for dem. Forhandlerne tager kun mindre Partier, da ingen gider se den Vej, Sildebæstveri. Bæstveri i Øjeblikket komplet værdiløs. Men Sildebæstveri vil at trænge paa, og hver Gang Fisserne kommer ud til Garnene, faar de strygefuldt Maal. En Gang imellem bliver de røgtede, men Indholdet kastes i Søen. Der er ingen Brug for det paa Landjorden.

Hvor galt det er, kan ses deraf, at en Egensejler for et Par Dage siden kom til Naalborg med 125 Dl Silde i sin Motorbaad. De var løbte til en Pris af 25 Kr. for hele Ladningen, altsaa 20 Kr. pr. Dl, 4 Silde for 1 Kr. Naar man beregner Benzinforsbruget og Tidspilbet ved Rejsen, vil man kunne sige, at Fortjenesten bliver ringe. Sildebæstveri blev læsede i en Bogn og gif ud til de nærmeste Gaarde.

Børnehjælpsdagen i København.

En Resolution. Paa et Møde i Børnehjælpsdagens Hovedkomite den 22. Maj, vedtoges følgende Resolution:

„Forjamlingen, der er opfyldt af et varmt Ønske om Børnehjælpsdagens gode og smukke Forsøb, vedtager, at der bør arbejdes hen til 1) Disciplinering af Gadeindfæmningen, navnlig saaledes, at de omstrefsende Indsamlere bortfalder, 2) bedre Organisering af Husindfæmningen, 3) Begrænsning og bedre Fordeling af Fæstarrangementerne.“

Der valgte et Udvalg til Sagens nærmere Ordning.

Et Oldtidsfund. En Stenaldergrav ved Uggelshuse.

Ved Plojning paa en M. Caspersens Enke tilhørende Marklod i Langsøstrup, Birring Sogn, Sønderhalvd Herred, stødte Gaardbestyrer Søren Caspersen forleden paa en Enkelstgrav fra Slutningen af Stenalderen, altsaa fra en Periode, hvis Afslutning saadanligt fattedes til sidste Halvdel af det 2. Aartusinde f. Chr. I. Sten fættningen var anlagt et Kvartier under Jordoverfladen i et Jordlag, der væsentlig bestaar af Grus og Sand, og saa i Længderetningen N.—S. Dimensionerne var, saavidt det senere kunde konstateres ved en af den historiske Samling i Randers foretagen Undersøgelse, været i Længden 3 Alen 18 Cm., i Bredden ca. 2 Alen, Højden knap 1 Alen. Graven skal have været dannet af en 30—40 uregelmæssigt formede Sten, og Bruden dækket



Uventede Fremmede.

Farmeren og hans Hustru var netop i Færd med at gaa til Bords tagende til Takke med en kold Aftensmad, i det samme nogle gamle Venner kom kørende. Men den gode Kone var Stillingen voksen — takket være hendes „New Perfection Oil Stove“. I et Øjeblik var „Stoven“ tændt, og hendes Gæster havde næppe taget Sæde paa Verandaen, før et varmt Maaltid stod paa Bordet — Frikadeller, Æg, stegt Flæsk, Franskbrød og Kaffe — og Værtinden selv saa frisk og net som om hun slet ikke havde været i Køkkenet. Hun kunde umuligt have overkommet det med et gammeldags Komfur. En „New Perfection“ er den hurtigste, letteste og bedste Kogeovn paa Markedet.



Fabrikant med 1, 2 og 3 Brændere, med lange Tyrkis-blau emallerede skorstone. Snaakt forfærdiget. To- og Tre-Brænderne kan købes med eller uden Skab, der er forsynet med Hylder og Haandklædestativ. Selges overalt; eller skriv til nærmeste Agentur for STANDARD OIL COMPANY (Incorporated)

HAR I PRØVET ODIN, VOR MYSOST?



Tilværket af norske Fagmænd paa Apparatet indført fra Norge, er sund, velsmagende og nærende. Der-om Osten ikke findes hos Handelsmanden send os hans Adresse og vi vil sende Dem en smuk Souvenir. Meget bedre end PRIMOST — taaler ingen Sammenligning; men hvis De ønsker „Primost“ kan vi ogsaa forsyne Dem med denne, under „Rose-Leaf“-Mærket.

H. J. GRELL BUTTER & EGG CO., ENE-FABRIKANTER. JOHNSON CREEK, WIS.

Stovgaard-Petersens Emaaskrifter.

Følgende Skrifter af Past. Stovgaard-Petersen, der fandtes i et bekladiget Tilstand blandt vort brandbladede Lager, er nu ifjandfat og indbundet tilfammen i nyt Skriftingsbånd:

- 1. Læsnings Betydning i et kristent Ungdomslied.
- 2. Betskabets Stilling i et kristent Ungdomslied.
- 3. Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær.
- 4. Hvorledes findes Guds Bille?
- 5. Kristus og de studerende.

Tilfammen 236 Sider. Selges saa langt Oplaget rættler for den overordentlig billige Pris af 50 Cents.

Dan. Luth. Publ. House, Blair, Neb.

af et Lag mindre ligeledes utildeffede Sten.

En dyr Fornøjelse.

Dr. Sundbo skriver i sin Esbjerg-Social bl. a. følgende:

„Blikkenslagerforbundet i Danmark havde været adskilligt rigere paa denne Verdens Goder, hvis det havde modtaget Forligsmandens Forslag for 3 Uger siden, og den danske Arbejdsstand som Helhed havde været to Millioner rigere, hvis man havde undgaaet Lockouten de sidste 3 Uger, som blev Følgen af de langvarige Forhandlinger med Blikkenslagerne.“

Det har været en dyr Fornøjelse, at Blikkenslagerne stod uden for „De samvirkende Fagforbund“.

Brændevinsfakten opgivet.

Efter hoad Afholdsdagbladet „Reform“ erfarer fra paalidelig Kilde, skal Regeringen have opgivet Tanken om en Brændevinsfak, fordi man har udregnet, at den simple Kognac kan indføres og selges billigere end Brændevin, hvis denne fordres, og at en Forhøjelse af Indføttelstolden paa Kognac sikkert vil være umuligt, saafremt Danmark fremdeles vil laane Penge i Frankrig.

Endelig skal Motivet til Regeringens Beslutning være den Opdagelse, at det under en nogenlunde anseelig Skat paa Brændevin vil kunne betale sig mod Godtgørelse af Brændevinsafgiften at udføre og atter indføre Brændevin til Landet.

Gode Raad.

I „Sundhedsbladet“, der redigeres af Skodsborg Sanatoriums Overlæge, Dr. C. Ottonen, findes følgende otte gode Raad:

Drif mindre Spiritus, men mere Vand.

Spis mindre, men tog Maden mere omhyggeligt.

Kør mindre, men spadser og løb mere.

Sid mindre stille, men træk mere frisk Luft.

Klæd Dem mindre stærkt, men bød hyppigere.

Vær mindre bekymret, men arbejd mere.

Striv mindre, men læs og tænk mere.

Tal mindre, men handel mere.

Fr. Sabroes Bøder. Folketingsmand Sabroe meddeler, at han har rettet et Andragende til Justitsministeriet om, at han ved Afsoningen af de ham idømte Bøder maa faa Lov til at afløse dem med Vand og Brød, og at Afsoningen maa finde Sted i Skjern Arrest, som for Tiden er ledig.

Flyvningen paa Fyn. Odense, 23. Maj. To fynske Konfotier, et i Odense og et i Middelfart, har i Følge „Fyns Venstreblad“ indledet Forhandlinger med Boullain om at foretage Flyvning i de to Øyer i Juni Maaned. Bladet mener, at Sagen antagelig vil gaa i Orden.

En Høg i Forfledet. En Husmandskone i Ugilt førte forleden et vældigt Spektakel i Sønsøgaard; da hun ilede til, saa hun en Høg, der havde flaaet Klo i en Høne, og den var saa ivrig, at den rent glemte at flyve væk, da Konen kom. Hun slog i Følge „Vends. Tid.“ sit Forfæde over flaaede Høg og Høne, og skønt Høgn nu kæmpede drabeligt for Friheden, maatte den tilfaldt give sig og lade Livet.