

Danmark

Højbudgetet Rygheds- og Oplysningsblad for det danske Folk i Amerika...

DANISH LUTH. PUBL. HOUSE, Blair, Neb.

Redaktion: A. M. Andersen.

Redaktion: A. M. Andersen, Blair, Neb.

Entered at Blair Postoffice as second class matter.

Advertising Rates made known upon application.

Alle Bidrag til "Danmark"...

Milwaukee's socialtjyffe Borgmester, Emil Seidel, har afslaaet at blive Medlem af den Komite...

Major Dahlman tilstaaer aabent, at det er de faloonvenlige Republikanere i Staten, der har hjulpet til at nominere ham.

Det siges, at Mayor Gaynor i New York har ladet Bøgt og Maal undersøge og er kommen til det Resultat, at Undermaalet er meget almindelig i New York.

Præsident Tafts Venner følger sig høvert foruroligede over Roosevelt's Tur i Vesten.

Henjarne Tider.

Fra Rom spurtes for nylig den overordentlig interessante Nyhed, at Kultusministeren havde besluttet uforkæbt at gaa i Gang med at høre de gamle, ældgamle, kejsergalejer, der hviler paa Bunden af Remissen.

i den tilkommende — at skrab Grunker sammen.

Men for den, der har Sans for de henjarne Tider vil en saadan Begivenhed have særlig Fortjællelse.

Engang førte Tilfældet Kejser Liberi i (s. 42 for Nr., d. 37 est. Nr.) til Søen, der i hine Dage var omkranset af rige Romeres Villæer, op over hvilke et herligt Dianatempel ragede, hvorfra Søen fik Navnet "Dianas Spejl".

Dianas Præster dersteds var nogle ejendommelige Skikkelser, idet i Følge en gammel Vedtægt ethvert Subjekt (Vagabonder, Lyve, Gladiatører, Mordere, Møvere) til enhver Tid havde Ret til at indfinde sig og ubforde en af Præsterne til Døekamp paa Liv og Død.

Om Kejseren, personlig bejad en Billa her, er wiist. Sikkert derimod er, at han lod bygge et flydende Palads paa Søen, en Præktgalej, der funkede af ædle Metaller og havde 400 Slaver ved Ruderne.

Men ganske har Stibet aldrig været hyllet i Forglemmelse. I Middelsalderen gif det Sagn, at man paa stille, klare Dage kunde skimte et forunderligt Kampestib dybt nede paa Havbunden.

Et Arhundrede senere besluttede en Krigsingeniør, Frans de Marchi, selv personlig at ville ned og undersøge Stibet.

Et Arhundrede senere besluttede en Krigsingeniør, Frans de Marchi, selv personlig at ville ned og undersøge Stibet.

Det næste Forsøg gjordes først i 1828, af en berømt romersk Søbrander, Busconi, foretog en Undersøgelse. Han oplyste, at Kejserstibet bestaar af tvende tæt sammensjævede Galejer, hvilket forklarer dets usædvanlige Bredder.

1885 tillod Søens Gjermand, Bjørst Drini, en foretagiom Privatmand ved Navn Borghi at gøre nye Forsøg paa Undersøgelse.

Underligt at tænke sig, om dette Stykke Oldtid, der nu har ligget der under de 40 Meter Vand saa lange, lange Tider, virkelig atter skal træde frem for Menneskers Blik som en Afsnit fra en funderen Tid.

Men for den, der har Sans for de henjarne Tider vil en saadan Begivenhed have særlig Fortjællelse.

Jeg kender eders Redebondhed

Ikke Paulus til Menigheden i Korinth angaaende Indsamlingen til Gave til "de hellige" (2 Kor. 9, 2).

Den, der følger saa nogenlunde med i Guds Riges Arbejde i saa stor Udstrækning, som man nu er saa nogenlunde færdig, kan ogsaa vide noget om Menneskers Redebondhed eller Kærlighed til at give til Guds Riges Fremme.

Den, der følger saa nogenlunde med i Guds Riges Arbejde i saa stor Udstrækning, som man nu er saa nogenlunde færdig, kan ogsaa vide noget om Menneskers Redebondhed eller Kærlighed til at give til Guds Riges Fremme.

Den, der følger saa nogenlunde med i Guds Riges Arbejde i saa stor Udstrækning, som man nu er saa nogenlunde færdig, kan ogsaa vide noget om Menneskers Redebondhed eller Kærlighed til at give til Guds Riges Fremme.

Denne Grundtvigianernes Mangel paa Sans for indre Mission findes utvivlsomt ogsaa Grunden til, at Samarbejdet med "Kirkelig Forening for Indre-Mission" saa at sige altid er umuligt.

Den gode Hyrde.

Jesus, ved dit Frelserhjerte Er der Lindring for al Smerte, Er der Rod for alle Savn.

Du er Hyrden god for Hjorden, Som er spredt udover Jorden.

Jesus, du har korset døjet Og det Skifte sammensjæjet Som vor Vidler, Tilfjænsmand.

Send os Mandens Kraft og Varme; Mærkets Vænder om os larme; Satan listig er og snu.

St Mindeord.

"Bedstemoder er dødt" Saadan løb Budstabet i Denver d. 26. August. Svem var Bedstemoder? Ja, hun er kendt af mange baade i Denver, uden for Denver og i Danmark.

Bedstemoder var Mette Maria Johnson. Hun var født i Kjøng Sogn paa Fyn 1. Nov. 1827.

Efter 6 Dages Sygeleje døde hun i Kroen paa sin Frelser. Den 28. August blev hun begravet fra Bethania Kirke, hvor jeg talte over Søndag, 9. "Altsaa er der en Sabbatshvile tilbage for Guds Folk", og en engelsk Metodisttalte om "Bedstemoderens Liv blev lagt til Hvile paa Riberide Kirkegaard. Hendes 4 Søn-

ner har hende til hendes sidste Hvilested, fulgt af en stor Forsamling. Bedstemoder var ikke blot kendt som en flittig og stræbsom Kvinde, hun var ogsaa kendt som et Guds Barn.

Den gode Hyrde. Jesus, ved dit Frelserhjerte Er der Lindring for al Smerte, Er der Rod for alle Savn.

Du er Hyrden god for Hjorden, Som er spredt udover Jorden.

Jesus, du har korset døjet Og det Skifte sammensjæjet Som vor Vidler, Tilfjænsmand.

Send os Mandens Kraft og Varme; Mærkets Vænder om os larme; Satan listig er og snu.

St Mindeord. "Bedstemoder er dødt" Saadan løb Budstabet i Denver d. 26. August.

Bedstemoder var Mette Maria Johnson. Hun var født i Kjøng Sogn paa Fyn 1. Nov. 1827.

Efter 6 Dages Sygeleje døde hun i Kroen paa sin Frelser. Den 28. August blev hun begravet fra Bethania Kirke, hvor jeg talte over Søndag, 9. "Altsaa er der en Sabbatshvile tilbage for Guds Folk", og en engelsk Metodisttalte om "Bedstemoderens Liv blev lagt til Hvile paa Riberide Kirkegaard. Hendes 4 Søn-

ner har hende til hendes sidste Hvilested, fulgt af en stor Forsamling. Bedstemoder var ikke blot kendt som en flittig og stræbsom Kvinde, hun var ogsaa kendt som et Guds Barn.

Den gode Hyrde. Jesus, ved dit Frelserhjerte Er der Lindring for al Smerte, Er der Rod for alle Savn.

Du er Hyrden god for Hjorden, Som er spredt udover Jorden.

Jesus, du har korset døjet Og det Skifte sammensjæjet Som vor Vidler, Tilfjænsmand.

Send os Mandens Kraft og Varme; Mærkets Vænder om os larme; Satan listig er og snu.

St Mindeord. "Bedstemoder er dødt" Saadan løb Budstabet i Denver d. 26. August.

Bedstemoder var Mette Maria Johnson. Hun var født i Kjøng Sogn paa Fyn 1. Nov. 1827.

Efter 6 Dages Sygeleje døde hun i Kroen paa sin Frelser. Den 28. August blev hun begravet fra Bethania Kirke, hvor jeg talte over Søndag, 9. "Altsaa er der en Sabbatshvile tilbage for Guds Folk", og en engelsk Metodisttalte om "Bedstemoderens Liv blev lagt til Hvile paa Riberide Kirkegaard. Hendes 4 Søn-