

„Danstere“

Et halvgenetlig Næheds- og Oplysningsblad for det danske Folk i Amerika...

Danstere udgaaer hver Tirsdag og Fredag...

Redaktion: A. M. Andersen.

Reaktion: A. M. Andersen.

Entered at Blair Postoffice as second class matter.

Advertising Rates made known upon application.

I Tilfælde af Uregelmæssigheder ved Modtagelsen...

Naar Læserne henvender sig til Folk, der averterer...

Handlen med Rusdrik maa ikke ligeslides med Handlen med Jødevarer...

Man kan ikke godt blive fri for det Indtryk, at Vatikanet i Rom er kommet galt af Sted...

Vatikanet udbød for en Tid siden en Præmie for den bedste Afhandling angaaende et vist arkæologisk Emne...

I „Kirkelig Samler“ fortæller Past. A. Andersen vidt og bredt og spredt om fundne Bøger og Læder i Forbigaaende...

Prof. Lund modtog i Onsdags Telegram, at hans Svoger, Mr. C. P. Fischer, Dagen forud pludselig var død...

Det er at befrygte, at det fremdeles vil have sin Sandhed, at jo mere Amerika udvikles...

Om en fælles Hjælpetaks.

Den Tanke, som Past. Scott for nogen Tid siden fremkom med her i Bladet, tænkte vi den Gang at have ladet ham og andre om...

Den nylig afdøde Dr. v. Bodelschwingh var ikke til at formaa til at lade sig fotografere eller male...

Thi Bodelschwingh skrev ikke sine Breve paa Maskine, saa der blev udsendt enslydende til flere forskellige Personer...

Der ved Indfødes det saa Bodelschwingh at holde sin Taalmodighed vedlige og Maleren at holde sin Model fast...

Der levede engang et Menneske, som bestandig søgte at indrette sin Bodel, sin Gjæring jaaledes, at hans Omvalg og Tanke...

Den tyske Kejsersfamilie og v. Bodelschwingh.

Den 6. April fandt v. Bodelschwinghs Zorbedærd Sted i Bethel.

Den tyske Kejsersfamilie sendte den afdøde Filantrops ældste Søn følgende Telegrammer:

„Deres Meddelelse om eders ærværdige Faders Dødsang har fyldt mig med smertelig Deltagelse.“

„Jeg bevidner ogsaa Dem og Deres min oprigtige Deltagelse i Anledning af Deres Faders Dødsang.“

jomhed aflutter han ikke med sit Liv, men Betsignelsen ved et jaadant Liv gaar ogsaa udover Graven. Augusta Viktoria.

Den nylig afdøde Dr. v. Bodelschwingh var ikke til at formaa til at lade sig fotografere eller male...

Maleren spekulerede nu over, hvordan han skulde bære sig ad med at saa den livlige og altid optagne gamle Herre til at sidde stille i Timevis i Atelieret...

Thi Bodelschwingh skrev ikke sine Breve paa Maskine, saa der blev udsendt enslydende til flere forskellige Personer...

Der ved Indfødes det saa Bodelschwingh at holde sin Taalmodighed vedlige og Maleren at holde sin Model fast...

Der levede engang et Menneske, som bestandig søgte at indrette sin Bodel, sin Gjæring jaaledes, at hans Omvalg og Tanke...

Den tyske Kejsersfamilie og v. Bodelschwingh.

Den 6. April fandt v. Bodelschwinghs Zorbedærd Sted i Bethel.

Den tyske Kejsersfamilie sendte den afdøde Filantrops ældste Søn følgende Telegrammer:

„Deres Meddelelse om eders ærværdige Faders Dødsang har fyldt mig med smertelig Deltagelse.“

„Jeg bevidner ogsaa Dem og Deres min oprigtige Deltagelse i Anledning af Deres Faders Dødsang.“

lærlig Skuld hos sig, men var vel tilfreds med sig selv.

Oldingen spurgte dem begge om deres Levnet. Den første tilfod ham under Raader sin store Synb.

Da sagde Oldingen til den første: Du fromme Kvinde, gaa om bag dette Hejn, opsig Sten saa stor, at du næppe mægter at bære den...

Kvinderne gik nu begge og gjorde, som Oldingen befol dem.

Der levede engang et Menneske, som bestandig søgte at indrette sin Bodel, sin Gjæring jaaledes, at hans Omvalg og Tanke...

Den tyske Kejsersfamilie og v. Bodelschwingh.

Den 6. April fandt v. Bodelschwinghs Zorbedærd Sted i Bethel.

Den tyske Kejsersfamilie sendte den afdøde Filantrops ældste Søn følgende Telegrammer:

„Deres Meddelelse om eders ærværdige Faders Dødsang har fyldt mig med smertelig Deltagelse.“

„Jeg bevidner ogsaa Dem og Deres min oprigtige Deltagelse i Anledning af Deres Faders Dødsang.“

maal: „Hvad mon det kan blive ud af det?“ da lod det nærmest for mig: „Det har vist lange Udsigter med den Sags Genoprettelse.“

mere jeg tænkte over Sagen, jo mere kommer det til at staa for mig, at det er vist omtrent haabsløst at tænke paa en Sammenlutning med „Den danske Kirke“.

Da sagde Oldingen til den første: Du fromme Kvinde, gaa om bag dette Hejn, opsig Sten saa stor, at du næppe mægter at bære den...

Kvinderne gik nu begge og gjorde, som Oldingen befol dem.

Der levede engang et Menneske, som bestandig søgte at indrette sin Bodel, sin Gjæring jaaledes, at hans Omvalg og Tanke...

Den tyske Kejsersfamilie og v. Bodelschwingh.

Den 6. April fandt v. Bodelschwinghs Zorbedærd Sted i Bethel.

Den tyske Kejsersfamilie sendte den afdøde Filantrops ældste Søn følgende Telegrammer:

„Deres Meddelelse om eders ærværdige Faders Dødsang har fyldt mig med smertelig Deltagelse.“

„Jeg bevidner ogsaa Dem og Deres min oprigtige Deltagelse i Anledning af Deres Faders Dødsang.“

steltigt var, men hvem enhver dog maa give det Lov, at de dyrker Gud i Mand og Sandhed og „agter paa Guds underfulde Ting.“

Det er en stor Uretfærdighed, naar aandelige Spektakelmagere, der bruger Grundtvigs Navn som et Skalkfejsful for at fremme deres egne Interesser, ofte haade i Danmark og Amerika forpeksles med de Mænd, som af inderlig Overbevisning kalder sig Grundtvigianere...

Da sagde Oldingen til den første: Du fromme Kvinde, gaa om bag dette Hejn, opsig Sten saa stor, at du næppe mægter at bære den...

Kvinderne gik nu begge og gjorde, som Oldingen befol dem.

Der levede engang et Menneske, som bestandig søgte at indrette sin Bodel, sin Gjæring jaaledes, at hans Omvalg og Tanke...

Den tyske Kejsersfamilie og v. Bodelschwingh.

Den 6. April fandt v. Bodelschwinghs Zorbedærd Sted i Bethel.

Den tyske Kejsersfamilie sendte den afdøde Filantrops ældste Søn følgende Telegrammer:

„Deres Meddelelse om eders ærværdige Faders Dødsang har fyldt mig med smertelig Deltagelse.“

„Jeg bevidner ogsaa Dem og Deres min oprigtige Deltagelse i Anledning af Deres Faders Dødsang.“

„Jeg bevidner ogsaa Dem og Deres min oprigtige Deltagelse i Anledning af Deres Faders Dødsang.“

En Kirkeret

Dr. Redaktør A. M. Andersen! „Danstere“ er en rar Gæst her i vor lille danske Koloni...

Som en Grund for mine Tvivl om Sammenlutning vil jeg nævne noget, som vist er en offentlig Hemmelighed, og som derfor gerne kan omtales.

Da sagde Oldingen til den første: Du fromme Kvinde, gaa om bag dette Hejn, opsig Sten saa stor, at du næppe mægter at bære den...

Kvinderne gik nu begge og gjorde, som Oldingen befol dem.

Der levede engang et Menneske, som bestandig søgte at indrette sin Bodel, sin Gjæring jaaledes, at hans Omvalg og Tanke...

Den tyske Kejsersfamilie og v. Bodelschwingh.

Den 6. April fandt v. Bodelschwinghs Zorbedærd Sted i Bethel.

Den tyske Kejsersfamilie sendte den afdøde Filantrops ældste Søn følgende Telegrammer:

„Deres Meddelelse om eders ærværdige Faders Dødsang har fyldt mig med smertelig Deltagelse.“

Tvende Lignelser.

Af Leo Tolstoj.

I.

Der levede engang et Menneske, som bestandig søgte at indrette sin Bodel, sin Gjæring jaaledes, at hans Omvalg og Tanke...

Den tyske Kejsersfamilie og v. Bodelschwingh.

Den 6. April fandt v. Bodelschwinghs Zorbedærd Sted i Bethel.

Den tyske Kejsersfamilie sendte den afdøde Filantrops ældste Søn følgende Telegrammer:

„Deres Meddelelse om eders ærværdige Faders Dødsang har fyldt mig med smertelig Deltagelse.“

„Jeg bevidner ogsaa Dem og Deres min oprigtige Deltagelse i Anledning af Deres Faders Dødsang.“

„Jeg bevidner ogsaa Dem og Deres min oprigtige Deltagelse i Anledning af Deres Faders Dødsang.“

„Hvad mon det kan blive ud af det?“

Dette Spørgsmaal kom jeg til at gøre mig selv, da jeg havde læst Prof. P. S. Vigs Artikel i „Danstere“ for 8. April, der bærer Overskriften: „Danst Præstefole i Amerika“.

Da sagde Oldingen til den første: Du fromme Kvinde, gaa om bag dette Hejn, opsig Sten saa stor, at du næppe mægter at bære den...

Kvinderne gik nu begge og gjorde, som Oldingen befol dem.

Der levede engang et Menneske, som bestandig søgte at indrette sin Bodel, sin Gjæring jaaledes, at hans Omvalg og Tanke...

Den tyske Kejsersfamilie og v. Bodelschwingh.

Den 6. April fandt v. Bodelschwinghs Zorbedærd Sted i Bethel.

Den tyske Kejsersfamilie sendte den afdøde Filantrops ældste Søn følgende Telegrammer:

„Deres Meddelelse om eders ærværdige Faders Dødsang har fyldt mig med smertelig Deltagelse.“

„Jeg bevidner ogsaa Dem og Deres min oprigtige Deltagelse i Anledning af Deres Faders Dødsang.“

Grundtvigianerne

„Den danske Kirke“

I „Danstere“ Nr. 29 aftrykker Professor P. S. Vig et privat Brev fra „et fremragende Medlem af Den danske Kirke i Amerika“...

Da sagde Oldingen til den første: Du fromme Kvinde, gaa om bag dette Hejn, opsig Sten saa stor, at du næppe mægter at bære den...

Kvinderne gik nu begge og gjorde, som Oldingen befol dem.

Der levede engang et Menneske, som bestandig søgte at indrette sin Bodel, sin Gjæring jaaledes, at hans Omvalg og Tanke...

Den tyske Kejsersfamilie og v. Bodelschwingh.

Den 6. April fandt v. Bodelschwinghs Zorbedærd Sted i Bethel.

Amærkning til ovenstaaende. — Som jeg mente i Njor — og længe tilforn — saa mener jeg endnu. Til en hund Organisation af et Kirkefund hører, efter min Overbevisning, ogsaa en Vedtægt for Retstveje.

Da sagde Oldingen til den første: Du fromme Kvinde, gaa om bag dette Hejn, opsig Sten saa stor, at du næppe mægter at bære den...

Kvinderne gik nu begge og gjorde, som Oldingen befol dem.

Der levede engang et Menneske, som bestandig søgte at indrette sin Bodel, sin Gjæring jaaledes, at hans Omvalg og Tanke...