

Kredsmødet i Brooklyn, N. Y.

Den altantantte Kredsmøde afholdt sit delegerede Møde i Salems Menighed i Brooklyn i Dagene fra d. 24. — 27. Sept. Alle Kredsenes Præster var til Stede...

Menigheden tog ypperligt imod os og gav os god Opvartning. Man boede som sædvanlig omkring hos Bøerne og spiste i Sællestab i Kirkens Krypt...

Præst. G. Grill holdt Prædikenen ved Naboingsgudstjenesten, og alt under Mødet gik som sædvanlig med Undtagelse af, at der blev holdt Morgenandagt med en kort Prædiken...

Søndagskolen var Kredsenes Emne. Det blev først drøftet. Forhandlingen kom til at dreje sig om tre Punkter: Søndagskolenes Betydning og Søndagskolenes Ledelse...

Frit! 20 Norske Folkemelodier.

Send os Navnet og Adressen paa 10 eller flere af Deres Venner, der er interesserede i gode Bøger, og vi skal sende Dem 20 norske folkemelodier med Musik til samme.

FRIT! 1909

Elegant Lomme-Kalender med Almanak og Noteringsbog for hver Dag i Aaret, elegant indbundet, indeholdende fuldstændigt Atlas over de Forenede Stater og Besiddelser...

STORARTEDE JULE-EXKURSIONER

CUNARD LINE MED DEN GAMLE PAALDELIGE. Alle Rekorder slaaet OVER ATLANTEREN PAA 4 DAGE, 15 TIMER. KORT TID TIL SKANDINAVIEN...

hørt? (Rom. 10, 14.) Det er saa selvindlysende som noget: Ingen Undervisning, ingen Krijfendom. Derfor er det ogsaa, at Jesus specielt paabyder Undervisning og figer: „Og lærer dem at holde alt det, jeg har befaleet eder!“

Der taltes om Søndagskolenes Stilling til den kristelige Undervisning her i Landet, dens økonomiske Indtægt paa alle Omraader og dens Betydning især som en Mission overfor de Børn, som naar udenfor Menigheden...

Der opvundtes til at tage bedre fat paa Religionsfagarbejdet om Lørdagen og i Sommerferien.

Angaaende Ledelsen af Søndagskolen blev der talt om det uheldige — ja endog skammelige — i, at Forældre sender deres Børn til Kirke om Søndagen for at lære A. B. C. men da dette nu engang maatte taales, gjaldt det om at fortælle de smaa noget om Frelseren ved Siden af. Der blev talt om forsøget Samarbejde med Forældrene ved at holde Fællesmøder med dem...

Nom. 12, 1—2 var Menighedens Emne. Der blev jærlig talt om den fornuftige Gudsdyrkelse og om Søndagskolenes Betydning. Hvad det søjste angaar, da kan det kun være en fornuftig Maade at tjene Gud paa, nemlig ved at fremstille vor hele Personlighed for ham som et levende og helligt Offer, og kun dette kan være Gud velbehageligt...

Derimod man vil undgaa at „stifte sig lige med denne Verden“, saa maa der kraft i vort Helliggørelsesarbejde, man maa bestandig forvandles ved Sindets Fornøjelse. Man maa forvandles fra at ligne Verden til at ligne Kristus baade i Sind og i Levnet...

Formanden sluttede med at nævne Ordet: „Men han selv, den Kredens Gud, hellige eder ganfke og aldeles, og gid eders ganfke Mand, Sjæl og Legeme maa bevares uskaddet i vor Herres Jesu Kristi Tilkomme!“

vort Missionsarbejde drøftet. Den gamle Bestyrelse blev genvalgt. Det maa siges, at vi havde et vellykket Kredsmøde.

Med Hilsen i Jesu Navn. A. P. Hansen.

Nogle Oplysninger

med Hensyn til Samfundets Sekretærens Spørgsmaal: „Hvor megen Myndighed har en Kredsmøde?“

Disse Oplysninger kommer frem anonyme, da Samfundets sekretæren dog ikke angiver Kredsmødet, og da jeg ved Navns Understryk vilde være hemmeligheden.

Wig foreskriver det nu mindre kredsberigt — selv om kredsen ikke nævnes — at fremkomme med en offentlig henstilling af en saadan Art til en Kredsmøde, som man paa et andet rettes Vedkommende søger Sagen ordnet ved forfattede Kredsmøder.

Der næste er Begrundelsen for Spørgsmaalet, der foraaerger henstillingen, meget misvillig; og det forekommer mig, at Sekretæren havde gjort klogere i at henvende sig til en af dem, der havde Kendskab til netop den Sags Fremkomst...

Naar der da siges, at „enhver Præst, der tilflytter Kredsen, skal omgående optages i denne“, da er det — isent jeg ikke har forslaget, ligende for mig — ikke Ordlyden og har som nævnt heller aldrig været praktiseret.

Det har aldrig været Kredsenes Mening, at Præster, der kaldes af en af Kredsenes Menigheder, skulde omgående optages. Naturligvis heller ikke, at Præster eller Missionærer, som ansættes af Kredsen, skulde gøre det. Selvfølgelig heller ikke saadanne, som maatte ansættes direkte af Samfundets Missionsforretning.

Enkelte vil vel saa mene, at en Beslutning om Optagelse er dermed ude af Orden, thi det dækker alle Tilfælde. — Ja, det burde det vel gøre, men det er nu netop, hvad det ikke gør. Havde det gjort det, vilde det omhandlede Forslag aldrig kommet til Verden hos os.

Man kan dog tænke sig, — ja man har jo da ogsaa set noget saadant — at en Præst tværtimod baa de Samfundets og Kredsenes Tilfælde sig selv i en Kredsmøde, — om det end er i en Kredsmøde, — og det end er i en Kredsmøde, — og det end er i en Kredsmøde, — og det end er i en Kredsmøde...

Der næste besøgende Præster ved Kredsmødet eller saadanne, der af Helbredshensyn eller andre Grunde opholder sig i en anden Kredsmøde end den, de hører til, og som de vil have med sig i en anden Kredsmøde, og som de vil have med sig i en anden Kredsmøde, og som de vil have med sig i en anden Kredsmøde...

Zinder Kredsen ved Drøftelse af Sagen, at Bestemmelserne er uforkjærlige og konstitutionsstridige, vil denne naturligvis blive dødsdømt. Kredsmødet er jo ikke overtraadt da vi ingen egentlig — som Kredsmødet — har haft før nu.

Om Bestemmelserne imod de af Samfundets sidste Aarsmøde antagne Kredsmøder, falder den jo væk, men jeg for en er ikke tilfreds med, at vi Præster i de ovennævnte Tilfælde skal have Lov til at gøre, hvad vi lyfter, man kalde Bestemmelser længe nok ukredsberigt.

Med Hensyn til Kredsreglementet — om der er noget saadant — var det dog en stor Ting, om vi en Gang for alle kunde faa et ved, hvad vi har Lov til, saa vilde det hele vist let ordne sig; thi jeg tror

naeppe, at nogen Kredsmøde i vort Samfund er efter at tiltræde sig Myndighed.

Proderligt 3.

Privat luthersk Præsteskole i Norge.

(M. J. Dahm.)

Den helt ud berettigede Misnøjede, der i de sidste Aar har været i Norge fra alvorlige, tvøende Præsteforsøg og Lægløst Side paa Grund af, at rationalistiske Professorer er ansatte i den teologiske Afdeling ved Landets eneste Universitet, har først til, at luthersk Præsteskole nu er gennemført. Lørdag Formiddag den 30. September d. A. aabnedes nævnte Præsteskole i Kristiania lige tæt ved Universitetsbygningen i Kristiania Augusts Gade Nr. 5. Kun en eneste teologisk Student havde meldt sig; men siden er flere komne. Omkring 100 Personer var til Stede. To svenske Professorer: Løngren og Lyth samt Pastor Palmroth fra Finland og Enken efter afdøde Biskop Frederik Nielsen fra Danmark var ogsaa fremmødte. Pastor Zahnsen, der er Formand i Skolens Bestyrelse, holdt et Foredrag, hvori han gjorde Rede for Grunden til Skolens Oprettelse. Man vilde værne det norske Præstefab med rationalistiske Tænder. Der var i alt 11 frivillige Gæder indkommet 115,000 Kroner til Foretagendet, og der var Udgifter til flere. Alt tydede paa, at de tvøende indjaa Nødvendigheden af Præsteskolens Oprettelse og Fremgang.

Forhenværende Kirkeminister Pastor Chr. Knudsen indviede Skolen. Han talte om, at den havde sin Rod i Menighedslivet og i et oprigtigt Nyste om at kunne give de tvøende Præster en videnskabelig Uddannelse i Overensstemmelse med, hvad Bibelen lærer og den lutherske Kirkes udtaler i sine Befendelseskrifter.

Profesor Sigurd Odland gjorde indførlig Rede for det Grundlag, Skolen lærere staa paa. De holder fast ved den Tro, af hvilken Teologien har sit Udspring og giver Blads for en fordomsfri videnskabelig Forskning. Det er ikke Mennekelæren. Teologien skal ikke staa i Stof. Den har sit Stof i Guds Ord. Derefter sang man Salmeverjet: „Guds Ord det er vort Arvegods“ og Abningsskjoldigheden var til Ende.

Lærerne ved den nyoprettede Præsteskole i Norge er følgende: Professor Sigurd Odland, der er næsten 51 Aar gammel og har været Lærer i nytestamentlig Fortolkning ved Universitetet i Norge fra 1894 til 1906, da han nedlagde sit Embede der, fordi den nationale-litistiske Pastor Joh. Ordning blev ansat som Lærer i Dogmatik (Tros-lære). Odland er en from tvøende Mand med udmærkede Evner til at undervise og med en ganske omfattende Lærdom. Han skal undervise i det nye Testamente.

Pastor Peter Hognestad, der er 42 Aar gammel, og som skal undervise i det gamle Testamente, er en lærd Præst, der i længere Tid har været paa Tale som Professor i Norge ved Universitetet i Norge. Den tredje Lærer ved Skolen er Pastor Eddard Sverdrup, der er 47 Aar gammel og skal undervise i Kirkehistorie. Han er en Broder til den bekendte, nu afdøde Professor Georg Sverdrup, der var Bestyrer af Augsburg Seminariet i Minneapolis, Minn. i 31 Aar. Pastor Eddard Sverdrup skal være en fremragende Autoritet i Kirkehistorie.

Den teologiske Kandidat ved Navn Sællesby vil senere, om Gud vil, træde til som Lærer. Man ventte ogsaa med nogen Grund, at den teologiske Professor Ahlen ved Universitetet vil komme og blive Lærer ved den nye Præsteskole. Denne Mand staa paa Guds Ord og den lutherske Befendelses Grundlag og er i saa henseende en Del forskellig fra de tvørige fire Professorer ved det norske Universitet.

Den nye Præsteskole har til

Dana College. Smukt beliggende Gode Studenterværelser Lyse Skolestuer Opvarmning ved Dampfyr Gymnastiksal God Bogsamling Sang- og Litterærforeninger Foredrag. KURSUS COLLEGE: Klassisk - Videnskabelig Afdeling. PRO-SEMINARY: Forbereder til Trinitatis Sem. NORMAL (County & State certificates). ACADEMIC: Forberedelse til Universitet. BUSINESS: Shorthand & Typewriting. MUSIK: Violin, Orgel og Piano. \$16 for fire Ugers Ophold og Undervisning. Efteraarsterminen begynder den 29. September 1908. Skriv efter Katalog! C. X. HANSEN, Forstander. Box 149, Blair, Nebr.

En ny holdbar og elegant Bibel. Vi har netop modtaget en ny, fin og stærkt indbundet Bibel, paa India Papir i Lommeformat med Guldbind, Overfaldbind, runde Hjørner. Det er en speciel Indbinding som vi har faaet lavet efter Bestilling, den er meget solid indbundet og vil sikkert tilfredsstille enhver, som ønsker en smuk og holdbar Bibel. Prisen er sat til \$3.20. DANISH LUTH. PUBL. HOUSE, Blair, Nebraska.

ELK HORN HØJSKOLE OG COLLEGE. begynder den 21. Oktober og omfatter følgende Studier: HØJSKOLEN COLLEGE COMMERCIAL PREPARATORY AGRICULTURE PAROCHIAL NORMAL MUSIC DOMESTIC SCIENCE. For Nykommere og Nybegyndere, særskilte Klasser. SKRIV EFTER KATALOG. KR. ANKER, Elk Horn, Iowa.

Blair Shoe Co. Det betaler sig at holde Deres SKO i god Stand! Vi gør al Slags Reparationsarbejde paa SKO. Blair, Nebraska.

Senfjagt at oplære sine Studenter: saaledes, at disse i Videns og Ud- vikling skal kunne maale sig med dem ved Universitetet. Man vil derfor prøve, om Stortinget i Norge kan faa fastslaaet ved Lov, at Kandidater, der er udgaaet fra den nye Præsteskole, kan faa Udgaaf til Præstembeder i Norge. Mislykkes dette, saa maa Præsteskolens Kandidater tage Eksamen ved Universitetet. Serren lede og velsigne den nyoprettede private Præsteskole i Norge rigeligt ved sin Selligaand af Raade for Jesu Skuld! Priff og stærk. Mr. Theo. Timbert, skriver fra Manitowoc, Wis., (N. Y.): „Kurifio har været til stor Velsignelse for min Sustrer og mig. Vi var saa svækkede og udsultede, at vi ikke kunde forstaa, hvad der fejlede os. Efter at have brugt Kurifio en Tid syntes det, som om nyt Liv og venskab gennemstrømmede vore Legemer. Vi er nu friske og stærke igen.“ Saaledes bevidner alle, som har benyttet dette eldgamle, velprøvede Urtemiddel. Saaes ikke paa Apotheket, men kun hos specielt ansatte Agenter. Skriv til Dr. Peter Fahrney & Sons Co., 112—118 So. Coyne Ave., Chicago, Ill.