

De Udskødte.

Roman

Friedrich Jacobson.

Paa Dansk ved

C. Meiffenstein-Hansen.

(Fortsat.)

„Hvad skulde det nu blive til i Morgen, og den følgende Dag, midt i det klare Solskin, hvor ingen kunne skjule sig for andres forfølgende Blik? —

Vintros Bolig lå i Sverrestræde og var temmelig indskrænket; til højre for Indgangsdøren lå Skjoldet og Husholderens Kammer, til venstre Dagligstuen, det helles Sovværelse og bag dette endnu et lille Gæstgæstværelse, som Ernst Vinde havde indrettet for sig selv. Dette Værelse var allerede blevet indrammet ham, da han var i Værelset, og han plejede den Gang med megen Stolthed at tale om „sit Værelse“. Senere havde han forklaret sin Fader at leje det ud, men den gamle mente, at det ikke var mere end en ledig Stue, og i hvert Fald maatte hans Søn som tilkommende højere Postembedsmand have sit eget Værelse, hvor han kunde modtage Besøg af sine Kolleger.

Saa var alt bleven ved det gamle, ogsaa efter Præliminærforsømmelsen, og Nætsbudet sørgede for, at de bedste Møbler blev sat ind i det lille Værelse, en Sofa, et Skrivebord og en Kommode fra hans Aftens Brudebrudstue.

Gjennem Vinduerne kunde man se Lampen stå paa Bordet i Dagligstuen; paa en Stol sad en gammel Kone, der stirrede.

Det var Margrethe Behrend, Vinde's Husholderesse, som siden sin Vinde's Død havde været i Stedet.

Da Ernst aabnede Døren, lagde hun sit Arbejde sammen og sagde uden at se op: „Jeg troede ikke, at De vilde komme saa tidlig hjem i Dag, Hr. Vinde. Hvorledes er det saa gaaet med Deres Søn?“

„God Aften, Fru Behrend,“ sagde den unge Mand med svag Stemme, er Fader her ikke endnu?“

„Dere Gud!“ udbrød hun forstærket, „er det Ernst? Jeg troede, det var den gamle. — Træne lod saa langsomme og trætte —“

Hun afbrød pludselig ved det sidste Ord, og ville forelegen ved sit Forklæde, medens Ernst sukende streg Haanden over Håret.

„Saa langsomme og trætte — aa ja, det vil jeg nok tro, han vil vist mange Gange føle sig meget trætt den gamle Fader.“

Saa satte han sig paa en Stol og stirrede ned i Gulvet.

„Å, det gamle Humør kommer nok igjen,“ mente Fru Behrend tryllende; „vi er jo nu over det værste, og det glæder mig, at jeg dog fik det.“

„Med hvad?“

„Jeg har hele Tiden sagt, Ernst, du kan ikke have begaaet noget slekt, og derfor kan man heller ikke gøre ham noget. Undersøggelsesretten er en Ulykke, der kan ramme hvem som helst.“

„Jeg er bleven straffet med 3 Mannedets Bængsel paa Grund af Underløb, og er nu bleven fri, fordi man har regnet Straffen for afsonet i Værelsesstraf.“

„Sagde Ernst Vinde, idet han gjorde Værelse paa sig selv.“

Nu var det sagt, for første Gang men du store Gud, hvor ofte skulde han endnu sige det!

Fru Behrend vendte sig langsomt om og saa sig paa ham.

„Altså dog! Na, det ser jeg maasse ikke. — Jeg maa nok hellere gaa ind i Kjøkkenet, De er vel sulten Hr. Vinde?“

„Hr. Vinde —“

Hun havde aldrig før kaldt ham saaledes, men kun med hans Fornavn, og saa længe han gik i Værelset med „du“. Først da han blev Postembedsmand var „De“ kommen til — af Respekt naturligvis, og nu tilfaldt hun ham endnu, men formelt.

Men det ogsaa stede af Respekt, og mon hun tjærede sig saa hurtigt for at tilberede den Smule Aftensmad, der dog kun bestod af Brød og Ost, og blot behøvede at blive bragt ind.

Ernst Vinde saa efter hende med hebe, tørre Øjne. Han vilde have givet meget for at kunne have lagt sit Hoved paa Kanten af Bordet og grædt ud, men det var ham ikke muligt, selv om han med en eneste Taare kunde have dækket sit Navn rent.

Til hvem skulde han i det hele taget skrive nu? I det mørke Korværelse var den gamle Vinde trødt ind og lagde sin røde Kappe paa en Stol.

Derin til Sovværelset var bleven staaende aaben og han kunde igjennem den se ind i det tredje Værelse til den belagte Skrivebordplade og Sønnens Hoved, der var bøjst ned retroer.

I denne skarpe Belysning traadte den blege, smukke Brøns entelte Træk tydeligt frem paa den Baggrund, og den gamle Mand blev staaende ubevægelig henfången i Lyse Tårer.

Konvalescensen og maaste Sorgen havde gjort det for saa diemstrende Unglingrausigt smalt, det lå i dette Djebligt noget drøngagtigt, som den Gang han gik i Skole.

Da netop saaledes havde Ernst sidet saa mange Gange over sine Bøger.

Det var jo temmelig knapt, og man maatte jo spare paa alle Maader, selv paa Brændsel og Belysning; den store Dør i Dagligstuen varmede alle tre Værelser, og Friedrich Vinde tog gjerne sin Aftenspise i Mørke, det var ham nok, naar han saa Gløden af Tobakken.

Og sin læsende Søns Ansigt gjennem de to Døre i Lampeløsheden. Det sidste kunde han daarligt give Afkald paa.

Han kendte ogsaa hver Trækning i de fine Drengelæber, og han vidste, naar det forekom et særligt vanskeligt Sted i Cicero eller i Algebræen.

Saa gik han langsomt ind til ham, bøjede sit furede Ansigt over Bogen, bed halvorlegen i det lange graa Skjæg og sagde:

„Op med Hovedet, min Dreng, blot ikke forkynt! Jeg tror gjerne, at det er forbandet svært at lære alle de Videnskaber udenad, men naar man nu til Dags vil frem, gjælder det om at bære i. — Det lønner sig, Ernst —“

Ja, nu havde det lønnet sig.

Friedrich Vinde løftede Hovedet et kort Nys og gik ind til sin Søn.

„Nu er du altså her, Ernst,“ sagde han. „Ikke et Ord mere eller mindre.“

Han stod i det lille Værelse midt paa Gulvet og trykkede paa sit Overklyg.

Ernst Vinde var sprunget op ved Lyden af den velkendte Stemme. Han sad jo her og ventede paa sin Fader, en Gang maatte jo træffe sammen, men nu da Djeblillet var kommen, rykkede hans Knæ under ham, og han slog Øjnene ned.

Den gamle forblev ganske rolig.

„Kom blot over i Dagligstuen,“ sagde han, „— eller nej, hvad vi to har at tale med hinanden om, bliver bedst inden for disse fire Vægge, den gamle behøver ikke at vide det.“

„Nu er det altså forbi, Ernst. Arbejdet i de lange Aar, Sorg og Savn — naa ja, det hjælper ikke at tale om det. Hvad tænker du nu at begynde med?“

„Jeg ved det ikke, Fader.“

„Jeg ved det heller ikke. Staten vil ikke vide noget af dig — naturligvis — til Studering — det eneste skulde da være Medicin — har jeg ingen Penge, og til Arbejde er dine Hænder for fine.“

„Det er haardt,“ svarede Ernst Vinde sagte.

„Hvener du? Den ringeste Straf og oven i Kjøbet Værelsesstraffen regnet med — falder du det haardt? De Herrer har dømt dig meget mildt, eller i det mindste retsfærdigt.“

Den unge Mand løftede trodsigt Hovedet.

„Jeg har ikke gjort det for min egen Skyld, Fader.“

„Det ved jeg. For et Ord og et Par Stole, som Høge den havde pantet. Jeg vilde hellere have spist ved Komfuret og sovet paa Jorden! Ikke for dig selv! Men fremmede Penge har du alligevel taget.“

„Jeg vilde have lagt dem tilbage den næste Dag.“

„Du kunde da om Natten, og selv om dette ikke indtraf, Hjaalet er Hjaalet.“

Han tog Lampen og gik over i Korværelset.

De satte sig begge til Bords, medens Fru Behrend gav sig noget at bestille i Kjøkkenet.

Jungen af temmelig noget, den ene saa paa den anden, som ventede han noget, og naar deres Øjne mødtes, saa de til Siden eller ned i Kæpplerne.

Til sidst greb Nætsbudet sin lange Pibe, stoppede den omhyggeligt og tog nogle Drag, der øjensynlig kostede ham Anstrængelse. Han stillede den ogsaa straks hen i Kroget igjen, da Ernst pludselig rejste sig og tog sin Hat.

Den unge Mand traadte hen for sin Fader, strakte Haanden ud og sagde:

„Na, saa farvel, Fader, og lev vel. Du vil ikke høre ret meget fra mig i den nærmeste Tid, men jeg tænker nok at sige mig igjennem.“

„Du vil allerede af Sted?“

„Enten det sker i Dag eller i Morgen kommer vel ud paa et.“

„Har du Penge?“

„Nej.“

Friedrich gik hen til sin Skrivepult og tog noget ud deraf.

„Meget har jeg ikke, det kan du nok tåle. For det civile Løj maatte jeg betale fyrretysse Mark, men type kan jeg endnu affe. Det er ialt tredvindstyre, forhaabentlig vil du snart komme saa vidt, at du kan tilbagebetale dem. Jeg mener naturligvis ikke for min Skyld, jeg vil gjerne vente, men for dig selv var det godt, om du snart kom til at fortjene noget.“

„Lan lagde det blinkende Pengestykke paa Kanten af Bordet og gik med Hænderne paa Næggen hen til Vinduet.

Der blev et Djebligt Stille, saa sagde Ernst Vinde: „Tak, Fader — farvel —“

Nætsbudet saa gjennem de duggede Ruder sit eneste Barn forsvinde i Natten. Han stod med stram Halvning og rørte sig ikke, man kunde have antaget ham for en Statue. Da vendte han sig pludselig om.

Opmærksomt saa han sig længere paa Bordet, og den gamle Mand foldede Hænderne.

„Han har taget det,“ hviskede han, „Gud ske Lov. Jeg var næsten bange for at se efter det, for jeg troede, det lå der endnu. Og saa vidste jeg ogsaa, hvor han var gaaet hen, den Vej, som saa mange her i Berlin gaar. Men hvem, der vil da, behøver ingen Penge.“

Den med Magt tilbagetrængte Faderfølelse kom nu til Udbrud.

Friedrich Vinde gik over i sin Søns ensomme Kammer og satte sig ved Skrivebordet. Han kunde ikke forbinde nogen fornuftig Mening med virksom at gruble her, men det forekom ham som en Trost at lade Hoved og Arme hvile paa det haarde Træ, som var bleven saa blankt af det slittige Brug.

Ernst Vinde gik langsomt ned ad Müllerstræde. Han holdt endnu Pengestykket, som Faderen havde givet ham, i den lukkede Haand. Det lille Stykke Metal blev ham tungere og varmere mellem Fingrene, og helst havde han kastet det langt bort.

Hvorfor skulde det ogsaa just være det samme Pengestykke, som det, hvortil hans Ulykke knyttede sig, og hvorfor skulde det just være hans egen Fader, han havde at takke der for?

Det sidste var i Grunden ganske naturligt, naar det blot ikke var givet ham paa en saa tolv Maade.

„Jeg burde ikke have taget det,“ sagde han til sig selv, og mærkelig nok kom i samme Djebligt den Tanke op i ham, som havde trykket hans Fader.

Den unge Mand slog Hovedet tilbage; der var en god Portion Livskraft i ham, og han tænkte slet ikke paa, at det nogen Sinde kunde komme saa vidt med ham. Hans Karriere var rigtig nok ubelagt for bestanding, men hans Kundskaber kunde ingen Anklager og ingen Dømm berøve ham, og sluttelig var jo dog kun den mindste Part af Menneskeheden i den lykkelige Stilling at have deres Underhold af Staten. Om det overhovedet kunde kaldes en Lykke.

Ernst Vinde havde tidligere betragtet det saaledes, og med sin lille Gage trostet sig til, at der kom bedre Tider. Nu da Staten havde udholdt ham, anstrængte han sig for at fremdrage Styggeliderne ved tidligere Eksistens. Det lykkedes ham ogsaa overraskende hurtigt, især da han nærmede sig det livlige og glimrende Brændepunkt i Verdensstaden.

Hvem behøvede alle disse glimrende Paladser? Den lavere Embedsstand — og videre vilde han vel ikke have bragt det til — trak sig tilbage til Korværelset og klæmpede der en haard Kamp for Eksistensen; men her midt i Larven og Trængslen sporede man det frie Erhvervs Pustslag. Kampen uden andre Løfter end Lovens. Pengene lå paa Gaden, og hvem der havde et godt Hoved, kunde tage dem op.

„Enten — eller — Undergang eller Sejr,“ blot ikke den langsomme Henslæben, i hvilken Dødens og Lid, Dumhed og Intelligens saa temmelig bærer de samme Frugter, og hvori man kun gjør et lille Skridt fremad hver tiende Aar, fordi Statsmaktens Tandhjul ikke tillader at springe over.

Ernst saa sig om, og fik Øje paa en ung Mand i en sort og med en bredlygget Hat paa Hovedet.

„Doktor Wellmann,“ udbrød han meget forbauset.

Vejen var allerede bleven fri, og de to unge Mand traadte samtidig over paa det modsatte Trottoir.

„Er det virkelig dig, Ernst? Du er vist en god Præliminærforsømmelse har jeg ikke set dig. Hvorledes gaar det?“

„Ja,“ svarede Vinde og vendte Hovedet bort.

„Løst fra Kasse Bauer strømmede i dette Djebligt hjerterig over hans Skikkelse — han var paa denne Aften maasse den eneste blandt Tusinder, der ikke var frakke, og Wellmann bemærkede straks dette.“

„Du er vel paa Vimmel, siden du ikke bærer Uniform,“ sagde han. „Noget varmere burde du dog have været, men frygt for formelig ved Synet af Dig. Men det er meget, lad os gaa lidt sammen.“

Han greb uden videre Dufstændigheder den gamle Stofkammerat under Armen og trak ham med sig.

„Det er snart tre Aar siden, Ernst — den Tid som en lille Svigtig bag mig, men man lever jo ogsaa Gange saa hurtigt i Berlin som andet Steds. Og du man bliver blandet sammen. Vor du endnu i Müllerstræde? Og lever du gamle endnu? Han var ved Retten, ikke mere. Du kan for Resten sige, du har været heldig, at Stephan stationeret dig her i Berlin; tank om du sad inde i en anden politisk Rede! Saa er der dog hyggeligere hos os, udsat, at man har det fornødne Mamma. Na, nu er kommen forbi, jeg vilde med i Leipzigerstræde til den Rier — saa maa vi gaa gennem Jerusalemsstræde, ingen Her Dmvej.“

De stod paa Slotsbroen og saa over mod det høje Palæ. I den store, triste Bygning saas næsten ingen og Kejserskandarden hang slap ned ad Kragstangen.

Ved deres Fødder stod Sprees mørk og tungtindig Gaslygterne spejlede sig uhyggelig i det sorte Vand.

Ernst Vinde havde endnu ikke svaret et Ord, og den ordrige Ledfager blev pludselig mindre veltalende.

„Kom,“ sagde han og trak sin Kappe tættere sammen, „det er Berlin ved Nat“, det synes jeg ikke om. Naar ser dig saa saadan som en stum Eksplosion — Gud maa hvorfør — saa kommer der underlige Tanker op i en. De jeg en Gang der ned i Vandet — det bliver jo i Berlin, og vi kan ikke vide, naar Turen kommer til os, saa skulde det være midt om Dagen, ellers vilde jeg have bange for at dø. Men for Djeblillet er det ligegyldigt Leipzigerstræde med dens smukke Viger.“

Nu var de der; de elektriske Buelamper oplyste hele den, intet Steds var der mørkt og alle syntes at kende den.

„Her er „Caves de France“,“ sagde Wellmann. „Kender den naturligvis, jeg finder den forstærket. Det drifter billigt og godt, hvad kan man forlange mere? har alle noget at forglemme, alle noget at begræde. den gamle Kammerat, det glæder mig at have fundet en, der sammen med mig har gaaet i det graa Klosters Tæppe. Kan du huske, hvor vi havde Løjer med den latinske Professor?“

Det smalle, langstrakte Rum var fuldt af Gæster, helt i Baggrunden fandtes et lille tomt Bord.

Ernst Vinde tøvede et Djebligt med Indgangen, saa han te han langsomt efter sin gamle Ven.

Vel næppe en eneste af de til Stede værende kendte ham, men han traadte for første Gang siden sin Domfældighed ind mellem en stor Mængde Mennesker, og Vejen var med Dørene forekom ham som et Spidsrødslob. En anden saa op fra sit Glas og monstrede ligegyldig den nye komme — det var maasse noget sjældent, at en kom her til koindebig Ledfagelse.

„Her er Kjøresteporrenes Modellet,“ sagde Wellmann og satte sig ned; „min Lille har ikke Tid i Dag, ellers vilde hun ogsaa være her — du har naturligvis ogsaa en Kasse?“

Ernst Vinde saa sig om og rystede sin Stol nærmere.

„Det er maasse urigtigt, Doktor,“ svarede han lægt uden at taale Notits af det stillede Spørgsmaal, „det er ikke urigtigt, at jeg behøver den. Jeg ved ikke, om du har nogen Anelse om, hvem du omgaaes. Jeg er ikke mere Postembedsmand.“

Wellmann saa ligegyldig op.

„Hvad saa?“ svarede han og tog Vinkortet.

„Jeg er bleven aflediget,“ vedblev Vinde.

„Saa, hm — en lille Uregelmæssighed — ha?“

„Da retsligt straffet,“ sluttede denne med et dult Blik deraf.

Doktor Wellmann vendte sig om og kaldte paa Wellmann: „En Klasse „Chateau de Tours“ og to Glas!“