

Søndagstanker.

af Højskoleforstander Bjerre.

Tro og Gjæringer.

(Joh. 17, 20. — 1. Peter 4, 10.)

af de sidste Stykker berørte at alle retsindige og fornuftige mennesker, baade kristne og ikke-kristne, er enige om det Maal, at vi leve saa retfærdigt som muligt, og med andre Ord burde gjøre mange gode Gjæringer som maa Derom maa de nødvendigvis være enige og det ogsaa; naar det er ud til, at de ikke er det, saa er det al Tid paa Misforstaaelser. Det er sorgeligt, at der skal føres megen Tom Strid om denne selvtydelige Ting, hvorved det egenlige Maal blot fordunkles og hvorved mange forvirres. Nej, Uenigheden mellem de forskellige Livs- og Sjælsførere er ikke, om vi skal være tro og gode Gjæringer eller om derom alle enige (i alt Fald i Hensyn) lige fra Bjørnson og Henning-Jensen til Jakob og Paulus og enhver selv. (Med "alle" mener jeg naturligvis alle retsindige og almindelige Folk.) Men Uenigheden kommer væsentlig i følgende 3 Spørgsmaal:

1) Hvad Haab er der om, at det kan ske at se i hver især og i Verden? (Derom skrev jeg sidst.)

2) Hvorledes staar det til med os i Hensyn til denne Retfærdighed og disse gode Gjæringer? Gjør vi det, har vi al Tid gjort det? Nej, Erfaring: "der er ingen retfærdig, end ikke en", det er nok ikke noget, David og Paulus var enige om, og som den berømte Filo- sof i Grækenland, Platon, bekræftede uden at kjende den, i det han omtrent 400 Aar før Kristus skrev i sin Bog "Staten": "Vor Uretfærdighed er stor, saa stor, at vi fortæbe alle Omgivelser, om ikke en Gud kommer os til Hjælp, saa stor, at vi den fuldkomment retfærdige aabensaares paa denne vor Jord, vilde Menneskene miskjende ham, forlange ham og tilsidst nagle ham til et Pæl." Det er nok en sørgelig Erfaring, som enhver gjør, der kjenner lidt til sig selv og Verden. Hvad skal vi da gjøre ved det? — Hertil siger de kristne: vi tror — tror paa Guds forherligende Naade, paa, at den kan skille os fra Guds Kjærlighed i Jesus Kristus, Vorherre (se Epistel, eft. ny Række). — Hvad de ikke-kristne Gjærings-Ivrere (for Eks. Bjørnson og Henning-Jensen) siger om denne Ting, ved jeg ikke; thi jeg har aldrig kunnet finde nogen Udtalelse her om i deres Skrifter.

3) Hvorledes skal vi blive gode og nidkjære til al god Gjærning? Her paa svarer de kristne: ved Troen, medens andre vel nærmest troer: ved Oplysning. Om dette sidste Svar skal jeg udtale mig nærmere en anden Gang. I Dag vil jeg holde mig til Forholdet mellem Tro og Gjæringer.

Dette Forhold er i sig selv yderst simpelt og ligefrem, men dog overmaade ofte misforstaaet, baade fra kristne og anden Side. Skjont Luther har sagt os, at "Troen er ingen død og dorsk Ting, men en levende og mægtig Ting", saa opfattes den dog meget almindelig som en død og dorsk Ting, blot som det, at vi har den eller den Mening om det eller det Spørgsmaal. Den mest almindelige Opfattelse af Forholdet mellem Troen og Guds Naade er vel det, at man tænker sig, at Gud staar med den ene Haand og kræver, og vi skal tro det eller det, og dersom vi gjør det, saa vil han give os den Naade og Hjælp, han har i den anden. Overfor denne Opfattelse kan de udenforstaaende med Rette sige: "Hvorfor giver Gud dog ikke sin Naade til alle? Han er jo Kjærlig og vil vil jo, at alle Mennesker skal blive salige."

Nej, Troen er en levende og mægtig Ting. Den er selve vort Hjertes Vilje og Evne til at tage mod den Naade og Hjælp, som tillydes, saa at disse ikke kan komme ind i os uden ved den. Som Synsnerven for Øjet er den Ledning, hvorved Lysindtrykket føres gennem Øjet ind i Hjernen, saaledes er Troen den Nerve, hvorigennem Naaden og Hjælpen føres ind i os, saa at vi derved bliver iførte med Kraft af det høje. Ligesom Solen (om vi kunde

tænke os, at den meget gjerne vilde) ikke kan føre Lyset ind i os, naar Synsnerven var borte, saaledes kan Gud (skjont han meget gjerne vil) ikke føre Naaden ind i os, naar Troen er borte.

Da Jesus ved Himmelfarten skulde skilles fra sine Disciple, sagde han som bekendt til dem, de skulde gaa ud og gjøre alle Folkslagene til hans Disciple ved at døbe dem og ved at lære dem at holde (gjøre) hvad han befalede dem. Disse to Ord rummer det hele: 1) Daaben med Troen paa den treenige Gud først som Hjælpen til 2) at leve i hans Fodspor (og naa dette i Fulden- delsen.) I Stedet for ganske ligefrem at fastholde, at Kristendommen er disse to Ting, saa har man i Tidernes Løb svunget fra det ene til det andet, snart fastholdt det ene og udeladt det andet, snart udeladt det ene og fastholdt det andet. Snart har man havt det, man med et fremmed Ord kalder "Orthodoksi", d. v. s., at Vægten udelukkende lægges paa at have den rette Mening om de religiøse Spørgsmaal; har man den, selv om den er død og dorsk, saa er alt i Orden. (Det er iøvrigt al Tid dette Vrangbillede af Troen, som de udenforstaaende antager for at være de kristnes Tro, hvad man ikke kan undres over, naar man ved, hvor udbredt den er blandt dem, der kalder sig kristne.) Snart har man havt "Rationalisme", d. v. s., at Vægten udelukkende lægges paa et retskaffent Liv. — Begge Opfattelser er lige gale. — Kristendommen er netop Foreningen af begge Dele.

Efter adskillige Tegn vil der komme et rationalistisk Pust. Det gjælder da om, at vi kan møde det med Forstaaelse. Thi blot ved at putte Fingrene i Ørene og skjælde ud paa det — der ved hænges det ikke. Hvis vi skal slippe bedre over det end i Slutningen af forr. Aarh., saa maa vi fremfor alt passe paa, at Spørgsmaalet bliver holdt rent og klart — og navnlig passe paa, at det ikke kommer til at hedde: skal vi arbejde paa Tro eller Gjæringer? Thi det er ikke Spørgsmaalet. Gode Gjæringer ønsker vi alle. Spørgsmaalet er: hvorledes skal vi faa Lyst og Haab, Kraft og Kjærlighed til at gjøre dem?

Til de kristne vil jeg derfor sige: modsig aldrig Talem om de gode Gjæringer, men sig: ja, ja, ja, det ønsker vi af Hjertens Grund, men hvorledes skal det gaa til?

og til Gjærings-Ivrerne vil jeg sige: pas paa, at ikke selv denne Jeres Mening bliver til en død dorsk Tro. Den Opfattelse, at det er Gjæringer, der skal til, er jo dog kun en Mening (og ingen Gjærning), selv om den handler om Gjæringer, lige som en Tale om en Handling jo dog kun er Ord (og ikke Handling), selv om den drejer sig om Handling. Jeg er bange for, der har været mange Rationalister, som har været det mere i Ord end i Gjærning, og som har slaaet sig ret godt til Ro, naar de blot havde denne "rigtige Mening".

Lad os kun være nidkjære (kapper) om gode Gjæringer! Saa tænker jeg, vi skal føle, at vi trænger til Hjælp til dem, og da kan vi holde Pinsen med Glæde; thi om Pinsedag hedder det: da nedsteg Guds Kraft til vor Skrøbelighed! Skal vi have flere Gjæringer (og dette kan være rigtig nok), saa sker dette ikke ved at afskaffe Troen, men ved, at den bliver mere levende og varm. — Saaledes forenes de to Tanker, jeg særlig har havt for Øje i Tiden mellem Paaske og Pinsen: Glæden og Aanden. Glæden er Maalet (idet den fuldkomne Glæde bor i den fuldkomne Retfærd), og Aanden (med Ordet og Sakramenterne) er Midlet. De forenes i Pinsen, og derfor er denne i Særdeleshed en Glædesfest. Gid den maa blive det for os!

Ny Skibskonstruktion. I Baltimore bygges et Prøveskib, "Howard-Cassard", der hverken skal kunne skæntre, brænde eller synke. Skibet har en Længde af 292 Fod og er kun 16 Fod bredt; det skal med meget kraftige Maskiner kunne drives frem med en Fart af indtil 25 Knob. Som Særegenheder ved Skibet anføres navnlig en særlig stærk Kjølskonstruktion bl. a. til Støtte for Maskinerne samt Anbringelsen af saavel luft-som vandtætte Rum, medens almindelige Skibe kun er forsynede med vandtætte Rum. Af de nævnte Sikkerhedsrum skal Skibet have 170, der anbringes saaledes, at der i det ene Skib paa en Maade dannes tre Skibe.

„Stjernen“s Præmie-Symaskine Billigt!



„Stjernen“ og en Singer Symaskine, kun \$15.75.

„Stjernen“s Udgifter har fat sig i Forbindelse med en af de første Symaskinefabriker i Verden og faa nu bøde Bladets Abonnenter en billig og rigtig god Singer Symaskine. Vi har gjort dette Stedt i den Tro, at der er mange, som nok har Brug for en Symaskine, men ikke har Raad til at købe en af de forfærdige Maskiner, hvilket heller ikke behøves, naar man kan faa en ligesaa god for det halve af Prisen.

en komplet Symaskine, fiks og færdig til et høvert Brug i Sykkanten. Maskinen er udstyret med Valnød-Risbord, gothif Oer-dække, Skuffe i Midten og to Skuffer ved Siden med formlidte Naand og To.

DR. CLARKE's advertisement for a medical treatment, including a portrait of the doctor and text describing the cure for various ailments.

Advertisement for an International typewriter, showing the machine and text describing its features and price.

Advertisement for Dr. Owen's Electric Belt, showing the product and text describing its benefits for various ailments.

Advertisement for Weyman's Copenhagen cigars, showing the product and text describing its quality and price.

Billigt! Hurtigt! Sikker!



Dampskibsbilletter til meget billige Priser med alle første Klasse's Fordele. Mine Billetter vil findes at være saa billige som de billigste, og Billetsforberer kan selv vælge, hvilken Vinje han ønsker.

2den Klasses Billetter til nedsatte Priser for Lyfresjende, som i Efteraaret vil besøge Skandinavien, gjælbende paa de bedste og fineste Dampere paa Atlanterhavet, erholdes ved i Tide at henvende sig til: Peter Ebbeson, Dannebrog, Nebr.

FRYGTTELIGERE END KRIG.

Arbejde, Højrættighed og Videnskab volder mere Smerte paa Sind og Legeme og pølænge aarligt flere Mennesker end Alverdens Krig.

Advertisement for Dujardin's Life Essenc E, featuring a portrait of a man and text describing the product's benefits for health and vitality.

TIL SALCS PAA ETHVERT APOTHEK. REDINGTON & Co., Agt., San Francisco, Cal.

Advertisement for Plymouth Rock, featuring a portrait of a man and text describing the product's historical significance and availability.

Advertisement for Dr. A. J. Sanders' medicine, featuring a portrait of the doctor and text describing the product's effectiveness for various ailments.

Advertisement for Grand Island Marble Works, featuring a portrait of a man and text describing the company's products and services.