

Det, der bliver.

Herrens Ord bliver evindeligt.
(1. Pet. 1, 24.)

Sæden i den gode Jord.

Og noget faldt i god Jord og bar Frugt, noget hundrede, noget tresindstyve, noget tredive Fold (Matth. 13, 8).

Atter samme Sædemand og samme Slags Sæd, som i de tre før nævnte Slags Jord, hvor Sæden ikke bar Frugt. Her bærer den Frugt, forskellig Fold, men dog i alle Fald Frugt, hvor den falder i god Jord.

Og det er netop Sædemandens og Sædens Retfærdiggørelse, at Sæden bærer Frugt, naar den falder i den rigtige Slags Jord.

Det forskellige Foldudbytte skal vi ikke gaa ind paa, skønt det vilde være baade interessant og lærerigt; men Pladsen er for indskrænket. Der er andet, vi her skal betragte.

Jesus siger i sin Udlæggelse: „Men det, som blev saet i god Jord, er den, som hører Ordet og forstaar det, og som saa bærer Frugt, en hundrede, en tresindstyve, en tredive Fold.” Hos Lukas hedder det: „dem, som, naar de have hørt Ordet, beholde det i et smukt og godt Hjerte og bære Frugt i Udholdenhed.”

Først lægger vi Mærke til, at det om den første Slags, dem, der lignedes ved Vejen, hed, at de ikke forstod Ordet, her nævnes, at de „forstaa” det. Jo, det gælder om Forstaaelse, end og om en dybere Forstaaelse, en Forstaaelse af, hvilken Betydning Rigets Ord har for en Synder for baade Tid og Evighed.

Og saa Forholdet mellem Jordbunden og Sæden. Hvor maa Jesus Tilhørere ikke straks have forstaaet denne Lignelse, forstaaet, at der er et Forhold imellem Sæd og Jordbund, som der maa tages Hensyn til, om man vil vente Frugt af Udsæden.

At der ved Jordbunden tænkes paa Menneskehjertet, det ser vi af Udtrykket hos Lukas „smukt og godt Hjerte”. Alle Menneskehjerner burde være skikkede Jordbund for Guds Ords Sæd, men Erfaring viser, at de ikke er det.

Ordet, der er oversat god eller godt, kunde ogsaa gengives skikket eller egnet, saa der er Anledning til at tænke paa Guds Forberedelse af Israel til at tage imod Rigets Ord, Forberedelsen gennem Loven som Opdrager til Kristus.

Og det er i sin gode Orden her at tænke paa Børneopdragelse i kristelig Aand og Guds Ords Undervisning. Slig Opdragelse har man Ret til at vente de af, at den skal gøre Hjerterne modtagelige for Guds Ords Sæd; og sikkert er den heller ikke uden Betydning i saa Henseende.

Men det viste sig jo blandt Guds Folk i den gamle Pagt, at trods det, at de var opdraget under den Lov, der var egnet til at være Opdrager til Kristus, saa tog dette Folks Flertal ikke imod Ordet i smukke og gode Hjerter.

Og i den Tid, vi kender nøjere, viser det sig ogsaa, at trods Opdragelse i Guds frygt, saa er der mange, som ligner den ene eller den anden Slags Jord, der ikke bærer Frugt.

Det er til sidst et personligt Forhold til Ordet, det gælder om.

Alle de mange Onder, Krig og al Ugudelighed — eller om du vil: Mangel paa god Frugt, er ikke Guds Ords Sæds Skyld. Om det blot blev modtaget af alle i gode Hjerter, saa vilde det bære Frugt alle Vegne, og al Ugudelighed og alle Laster vilde fly af Landet.

Danske Andagtsbøger.

Af H. P. Hansen.

Den ældre danske Andagtslitteratur udmærkede sig ikke ved større Originalitet, var for største Delen uden litterær Værdi og derfor ogsaa nu med enkelte Undtagelser gaaet fuldstændigt i Glemme. I de litteraturhistoriske Lærebøger opføres blot et lille Udvalg af Titlerne, der forøvrigt er mere end oplysende nok, f. Eks. en from Kristens Nathue, sammensyet af kristelige Bibelsprog.

Af de gamle Prædikensamlinger fortjener af de oversatte dog at nævnes Heinrich Mullers Postille, der foreligger trykt i flere Oplag og vandt ikke ringe Udbredelse. Det samme var Tilfældet med Luthers „Reformationspostille”, der kort efter dens Fremkomst blev oversat af Tide- mand og talrige Gange paa ny er udgivet af Biskop Rørdam, der reviderede den gamle Oversættelse.

Af de originale danske Prædikensamlinger fra den ældre Tid er Brockmands Huspostille en af de vigtigste, og den har uden Tvivl ikke haft ringe Betydning til Fremme af Andagt i Hjemmene og Udbredelse af Bibelkundskab. Af de ældre Biskopper, der har beklædt Sjællands Bispestol, var Br. en af de mest fremragende baade med Hensyn til Lærdom som Nidkærlighed for Guds Riges Udbredelse.

I nyere Tid har en Mængde nye Prædikensamlinger set Lyset i Danmark. De fleste hidrører fra indre Mission, hvor Vilh. Beck er gaaet i Spidsen med hele tre Prædikensamlinger.

Det synes dog, som Tiden er i Færd med at løbe fra Postillerne. De havde deres store Betydning i en Tid, da Guds Ord var dyrt i Landet, og man kunde gaa Mile uden at finde en Kirke, hvor Evangeliet blev forkyndt i Aand og Kraft. Forhold i saa Henseende er nu væsentlig anderledes baade i By og paa Land, og det er ikke vanskeligt at finde Kirker og Missionshuse, hvor der lyder en levende Forkyndelse.

Det har ganske naturligt haft til Følge, at der bliver mindre Brug for Postillerne, saa meget mindre som de kirkelige Ugeblade som f. Eks. „Indre Miss. Tidende” baade bringer korte Prædikener og andet opbyggeligt Stof.

Men gøres der mindre Brug af de store Prædikensamlinger, synes der at være voksende Andagtsbøger, og det er et godt Tidens Tegn, der varsler om dybere daglig Indtrængning i Guds Ord.

Mange vil mindes, hvilken Udbredelse Gosznars Skattekiste, Heinrich Mullers „Aandelige Hviletimer” o. l. Andagtsbøger havde for en Menneskealder siden. Nu er disse for største Delen fortrængt af originale danske Andagtsbøger, udsprungne af den levende Forkyndelse, der det sidste halve Hundrede Aar har lydt i Danmark, navnlig gennem indre Mission.

Der er navnlig tre danske Andagtsbøger, jeg i denne Forbindelse vil henlede Opmærksomheden paa, nemlig Vilh. Beckes Skattekiste, N. P. Madsens Husandagtsbog og P. Kragss Daglig Andagt.

Skønt de i mangt og meget ligner hinanden, idet de udmærker sig ved udpræget bibelsk Karakter, klar Fremstilling og skarpt Skel mellem Tro og Vantro, har de dog hver sine Ejendommeligheder, svarende til Forfatterens udprægede kristelige Karakter. Disse har alle udført et stort og betydningsfuldt Arbejde i Guds Riges Tjeneste og saa gennem deres muntlige Forkyndelse. Men som de talte med hver sin Tunge, har de skrevet med hver sin Pen.

Vilh. Beckes Skattekiste er Frugten af de daglige Andagter i Hjemmet i Ørslev Præstegaard i det meste af et halvt Aarhundrede.

Det hedder i Forordet: „Stør-

ste Delen er gjort under megen legemlig Svaghed og mange tunge Timer, men ogsaa under megen Naadens Besøgelse af min trofaste Frelser. Under Arbejdet havde jeg som oftest den Tanke, at det var mit sidste Arbejde for Guds Rige og min sidste Arv til den Menighed, som har haft mit Hjerte og mit Liv i saa mange Aar. I mange Aar har mit Arbejde været i de store Forsamlinger at væke og omvende og helliggøre et Folk, som vil høre Herren til. Gid da ogsaa dette Arbejde, gjort i Stillehed, maatte være en daglig Hjælp til, at Guds Folk kunde leve et stille, dagligt Samliv med Frelseren i deres Huse.”

Man genfinder i hans Skattekiste det samme kærefulde Sprog og den jævne Fremstilling, baaren af den stærke Personlighed overbevisende Kraft, som vi, der kendte Vilh. Beck, mindes fra hans muntlige Forkyndelse.

Det hedder f. Eks.: „Skal nogen bringes til at følge Jesus, maa man først have hørt „hans Røst”. Og hans Røst er altid Kærlighedens Røst. Man maa have hørt, at det er Kærligheden, som vil have os til at forlade Vantroen, blot for at frelse os, blot for at gøre os til lykkelige Mennesker, først da vil man faa Lyst til at bryde med Verden og sit gamle Liv for at høre til „Jesu Faar”. Da faar hans Ord en hel anden Klang for os, enten det lyder mildt eller haardt; naar vi kan høre „hans Røst” derigenom, saa lyder det altid som et Kærlighedens Ord.

Men sandelig, det er ikke nok, at vi kan høre vor Frelsers Røst, naar vi hører Ordet, medens det tales til os; men er vi „hans Faar”, maa vi kunne høre hans Røst som en Aandens Røst i os den hele Dag igennem under alle Livets vekslende Forhold og høre den saaledes, at vi følger ham.”

Jeg har tidligere haft Lejlighed til at omtale N. P. Madsens Andagtsbog og brugte da det Udtryk, at den var et klassisk Værk i dansk Andagtslitteratur, som den sikkert ogsaa i kommende Dage vil vise sig at være.

N. P. Madsen var i Besiddelse af en mer end almindelig stilistisk Evne, og denne er ogsaa kommet hans Andagtsbog til Gode. Men hertil kommer, at den er født ud af det friske nye Liv, der rører sig i Danmark gennem indre Mission. Den er klar, inderlig og varm i Udlæggelsen af Guds Ord og har, ligesom den mindre „Ordet”, faaet en enestaaende Udbredelse, et af de bedste Tegn paa den Velsignelse, den har været til i mangfoldige Hjem.

Det hedder eksempelvis: „Jeg er Dalens Lilje”, siger Bruden i „Sangerens Sang”. Og Lilien er Billedet paa Renhed og Skønhed. Som den staaer paa Marken mellem alskens Urter, ren og hvid, saaledes staaer ogsaa „Dalens Lilje”, Kristi Brud, i al sin hellige Renhed og Skønhed paa denne Verdens Mark mellem alt det Syndens og Vantroens Ukrudt, som lever rundt om den. Hun er trolovet med en Mand, siger Paulus, og det er Kristus, og hun er en ren Jomfru. I Daaben blev hun mærket med hans Kors som Trolovelsespantet og som Tegn paa, at hun skulde tilhøre sin korsfæstede Herre. Og der blev hun klædt som Lilien i Dalen i den snehvide Bryllupsdragt, rensat i hans Blod formedelst Vandbadet ved Guds Ord. Og der skænkede hun ham sin Tro og lovede ham at ville være ham evig trofast.”

Endelig vil jeg henlede Opmærksomheden paa Kragss Daglig Andagt, Minder fra Morgen-timerne i St. Jakobs Kirke. Pastor Krag skrev ikke meget. Men var han ikke den fødte Stilist, saa var han en Ordets Ridder, en Mand, der havde noget paa Hjerte og tillige for-

stod at faa det sagt saaledes, at det gik til Hjerte og ikke saa let glemtes igen af de store Skarer, der flokkedes om hans Prædikestol.

Denne Andagtsbog er vel saaoomtrent det eneste skriftlige Minde om den Forkyndelse, der en lang Række Aar lod fra St. Jakobs Kirkes Prædikestol og blev til saa rig Velsignelse for talrige Mennesker i Danmarks Hovedstad.

Den følger ikke Bibelen Skrift for Skrift som de andre Andagtsbøger, men Kirkeaaert og støtter sig saaledes til det, Menigheden samles om i Guds Hus.

Det er ikke menneskelig Visdom, den gamle nu afdøde fremfører, men det enfoldige Evangelium, gennemglødet af Troens Ild og baaret af en stærk Personlighed mandige Kraft og Oplevelsens Myndighed. Man læser: „Paa det hellige Bjerg hørte de tre Apostle Peter, Jakob og Johannes Guds egen Røst til hans enbaarne. Hvor forunderligt, at Mennesker har oplevet slikt! Det blev dem vel forundt, fordi de skulde blive Piller, paa hvilke Templet, Herrens hellige Menighed, skulde bygges. Saadanne Piller maa staa urokkelig fast, og derfor fik deres Tro en saadan Stadfæstelse, som ingen før eller siden. Kan vi end ikke faa saadant at høre, saa kan vi dog den Dag i Dag paa Herrens hellige Bjerg fornemme vidunderlige Ting. Herrens hellige Bjerg det er nu Frelsens Klippe, paa hvilken Herrens hellige Menighed bor. Og paa dette hellige Bjerg hører hver Sjæl, som bor der, en forunderlig Røst fra Himlen om Fred og Frelse og evig Salighed, købt ved Jesu Blod. Der høres en forunderlig Røst om Sejr i al Kamp og Strid, Ufrielse og Trængsel og Bod for alle Savn. Der lyder en livsalig Lovsang fra alle troende Hjerteh og følger en salig Glæde gennem alle Hjerter. Der bor et Folk af Brødre og Søstre, der elsker hverandre, fordi de alle elsker Gud. Der høres en Befaling til dette Folk om at gaa ud i al Verden og forkynde Evangeliet for al Skabning.

Der varsles om, at alle Fjender skal blive lagt for Kongens Fødder, om end Modstanden imod ham synes nok saa stærk.

O kære, bor du paa dette hellige Bjerg? Har du hørt Guds Aands Røst vidne i dit Hjerte, at du er et Guds Barn? Har du hørt din Frelsers Røst, at alle dine Synder er dig forladte? Har du hørt Forjættelsen om, at du skal vinde Sejr over alle dine Fjender og staa ren og ustraffelig for Guds Trone? Kan du istemme de helliges glade Sange? Kan du se frimodig ud over Verden, fordi du ved, at du hører med til det Folk, der har Sejren i Hænde?”

Mange har haft stor Velsignelse af ved Siden af den daglige Brug af den hellige Skrift at anvende en eller flere Andagtsbøger, saaledes at man skifter med dem Aar efter Aar.

Og har man selv høstet Velsignelse gennem Brugen af en god Andagtsbog, vil det ligge nær at give en saadan som Gave til Slægt og Venner, hvis aandelige Vel ligger os paa Hjerte.

Soldaternes Borgerpapirer.

Saa mange Tusinder af danske og andre fremmedfødte Soldater benyttede sig af den særlige Begunstigelse der blev dem bevilget, til at faa amerikansk Borgerret selv om de kun havde været kort Tid i Amerika, at det ikke var muligt at faa alle Borgerpapirerne udstedt lige straks. Og da Hæren jo ikke havde Tid til at vente til Skrivelserne blev færdige med Papirerne, saa er der mange Soldater som er blevet svoret ind som amerikanske Borgere men ikke har noget skriftligt Bevis derfor. Mange af dem blev afvist da de fornylig søgte at blive registrerede paa Valgstederne, fordi de ikke kunde fremlægge noget Borgerpapir.

De Soldater der aldrig har modtaget deres Borgerpapirer, og de som har mistet deres under Kristjæstesten, kan faa dem ved Henvendelse til „The Chief Naturalization Examiner” for det Distrikt i hvilket han blev gjort til Borger. Hvis han ikke ved hvordan han skal bære sig ad med at finde denne Embedsmand, kan han faa det ordnet ved at skrive til „Scandinavian Bureau 124 East 28. St., New York City.” Brevet kan godt skrives paa Dansk. Giv fuldt Navn, Fødested og Fødselsdag, og fortæl hvor og hvornaar De blev gjort til amerikansk Borger. Kontoret vil tage sig af Sagen uden at det koster Dem noget. Scandinavian Bureau, der sorterer under The Foreign Language Governmental Information Service, har til Opgave at give alle Skandinaver gratis Hjælp og Vejledning i alle Regeringsanliggender.

Andre Folks Indtægter.

Nu da enhver, der tjener mere end 1000 Dollars om Aaret, er forpligtet til at fortælle Skattekontoret hvormed hans Indtægt beløber sig til, er det for første Gang muligt at finde ud hvormed andre Folk har i Indtægt, og Rapport som U. S. Bureau of Internal Revenue lige har udsendt vil uden Tvivl interessere mange.

Det er glædeligt at kunne meddele at ikke mindre end 1,832,132 rapporterede at deres Indtægt beløb sig til \$2000 eller mere. Fire af disse havde en god Del mere end \$2000, for deres Skat alene beløb sig til omtrent 20 Millioner Dollars for alle fire tilsammen. Men det havde de godt Raad til for i Gennemsnit tjente hver af dem godt og vel fjorten Millioner Dollars i det Aar. Der var ialt 141 der rapporterede at de havde over en Million i Aarsindtægt.

311,525 Personer meldte at de tjente fra \$2,000 til \$3,000. De betalte gennemsnitlig \$11.37 i Skat.

Den største Indtægtsklasse var Folk der tjente mellem \$3,000 og \$4,000. Der var ikke mindre end 356,437 af dem. Deres Gennemsnitsskat var \$27.50. 178,866 rapporterede en Indtægt af fra 4,000 til 5,000 Dollars. De betalte i Skat hver \$47.02. 105,000 havde fra 5000 til 6000 Dollars og maatte punge ud med \$79.49 i Skat. Af de højere Skatteklasser var der 315 der havde fra en halv til en hel Million om Aaret, og, som sagt, 141 havde mere end en Million.

„Forloren Amerikanisme.”

Senator Knut Nelson holdt forleden en længere Tale, hvori han rettede et meget skarpt Angreb mod de Forsøg, som af visse Senatorer gøres paa at begrænse de Forenede Staters Indflydelse til den vestlige Halvkugle ved at holde dem ude af Nationernes Liga, en Politik, som han karakteriserede som „Counterfeit Americanism,” meddeler „Decorah Posten.”

Det amerikanske Folk vilde imidlertid ikke tolerere en sliksmaltporet Politik, erklærede han. Amerika havde været med at vinde Verdenskrigen, og dets Borgere er nu rede til at gøre deres til Oprettelsen og Hævdelsen af en varig Verdensfred.

„Den vigtigste Ting, Krigen har lært os, er,” sagde han, „den, at vort Land ikke længere kan isolere sig paa den vestlige Halvkugle, hverken i Krig eller Fred, eller indtage en Stilling som Japans forud for Kommandør Perrys Ankomst. Hverken kommercielt, industrielt eller politisk kan vi isolere os fra Europa. Enhver Fare, som fra den Kant truer vor Handel og Søfart, vor politiske Velfærd eller nationale Eksistens, maa altid vedrøre os.

Hvilkensomhelst Nation, som søger at dominere og kontrolle-

DEN UNGE MAND.

I denne Samling af 8 Foredrag har Olfert Ricard, Gunner Engberg, Knud Hee Andersen, Provst Fenger, John Nordentoft og andre velkendte Mænd behandlet Emner som: Den unge Mands Legeme, hans Hjem, Omgang, Læsning, Fremtid, Religion, m. m. Foredragene er holdt i K. F. U. M.s Festsal i København i Vinteren 1918. De er interessante og letfattelige i Stil og enhver vaagen ung Mand vil læse dem med Glæde og Udbytte. En passende Gavebog til unge Mænd. Pris \$1.20.

Danish Luth. Publ. House, Blair, Nebr.

The Annex

122 Evangelical Hymns, translated and original for use in Lutheran churches and homes.

Paper cover 15 Cents
Boards 25 Cents

Sample copies sent for examination and quantity prices quoted upon request from pastors and teachers.

Dan. Luth. Publ. House, Blair, Nebr.

The Unthrown Stone

An Epic Poem

by

ALEXANDER MARLOWE.
Price \$1.25.

Danish Lutheran Publ. House, Blair, Nebr.

Ved Gry og ved Kvæld.

Bibelsk Andagtsbog ved C. Aschenfeldt-Hansen. Da denne Bog er beregnet til Brug baade Morgen og Aften indeholder den to korte Betragtninger til hver Dag i Aaret over Tekster hentet eet fra det nye Testamente, eet fra det gamle. Der henvises blot til de bibelske Tekster og man maa derfor have sin Bibel i Brug tillige med Bogen. Efter hvert Stykke henvises der til en passende Salme fra Salmebogen eller andre kendte Sangbøger. Forfatterens Navn er Borgen for at Betragtningerne er indholdsrigt og opbyggelige. Bogen paa 513 Sider er solidt indbunden i Shirting med Guldtryk. Pris \$2.00.

Danish Luth. Publ. House,

The Sky Pilot in No Man's Land.

A New Novel by RALPH CONNOR.
Price \$1.50 net.

Danish Luth. Publishing House, Blair, Nebr.

Den lille Søfugl.

Fortælling fra et engelsk Fiskerleje.

Bogens lille Heltinde bliver af de gæve Fiskere reddet fra et synkende Skib og opdrages siden af et troende Søskende-par. Barnets Foreldre, som er komne til Troen gennem Læsning af en fransk Bibel skænket dem af en engelsk Læge, sidder imidlertid fængslet i Spanien for Kætterier. Efter fem Aars Forløb føres Foreldre og Børn paa underlig Maade sammen i Lægens Hjem. Bogen anbefales særlig som Gave til Søndagsskolebørn. Pris 40 Cents. Partipris opgives paa Forlangende.

Danish Luth. P. bl. House, Blair, Nebr.