

Sønderjylland.

Hr. Zahles Afvisning. Flensborg, 6. September. Fra Statsminister Zahle har Mellemslesvigs Udvalgs Bestyrelse og Medlemmer af Den nordlesvigske Vælgerforenings Bestyrelse og Tilsynsraad paa en Henvendelse om at tsøtte Kravet om 3. Zines Rømning nu modtaget et Svar saalydende:

I Anledning af denne Henvendelse skal jeg tillade mig at bemærke, at der, som det formodentlig er blevet de ærede Herre bekendt, nylig har fundet en Forhandling i det danske Folketing angaaende dette Emne, ved hvilken Forhandling saavel Regeringens som de politiske Partiers Stilling paa den danske Rigsdag fandt Udtryk. Hertil maa jeg henholde mig.

„Flensborg Avis” bemærker hertil: At der nylig har fundet en Forhandling i Folketinget, var os bekendt, som Statsministeren meget rigtigt bemærker; men Regeringens Holding var bygget paa Afstemningen i Vælgerforeningen, og Regeringen har nu faaet at vide, at hele den danske Repræsentation for 2. Zone, der findes i Mellemslesvigs Udvalg og i Vælgerforeningen, stadigt kræver Rømning af 3. Zone som en bydende Nødvendighed, og at man paa tysk Side tillægger Sagen den Betydning, at Flensborgs Skæbne staa og falder med den. Naar Statsministeren mener, at der i den Anledning ikke er Grund til at foretage noget, saa har vi der ved faaet al ønskelig Klarhed over, hvad det betyder, naar han Regering stadig har høvdet at støtte sig paa den nordlesvigske Befolknings Udtalelser. Han støtter sig paa den, naar den passer ham, men han mener at kunne byde hele det danske Folk, at den danske Repræsentation for alle de omstridte Egne nu i Afgørelsens Tid afviser med nogle Talemaader.

Grundtvigs-Kirken skal rejses paa Dybbøl. Efter hvad „Hovedst.” erfarer, er det nu lykkes Udvalget til Opførelsen af Grundtvigs Mindekirke at sikre en passende Grund paa Dybbølbanken i Sønderjylland. Den endelige Handel vil man dog først afslutte, naar Landet officielt er blevet dansk.

Det er Mening, at Kirken, der vil blive bygget saaledes, at den ikke ændrer Bankens særlige Karakter, skal indrettes som et dansk Westminster, der vil komme til at rumme nationale Mindesmærker fra den nyere Tid. Der skal i Grundtvigs-Kirken symboliseres de nationale Bøvelser, som er opstaaet i Nutiden, og samtidig vil man udtrykke Mindet om den danske Indsats i Verdenskrigen ved at mindes de danske Søfolk, som satte Livet til, medens Krigen rasede. Ogsaa Genforeningen vil blive symboliseret af naturligvis Minderne fra de sønderjydske Krige. Man paatænker ligeledes at skaffe Plads til et Minde om den danske Højskole.

Til Planernes Virkeliggørelse vil der kræves ca. 2 Mill. Kr., men en stor Del af denne Sum er allerede sikret. Straks efter Genforeningen vil der blive iværksat en Indsamling for at skaffe Resten til Veje. Præsteembederne. I Anledning af Ordningen af de kirkelige Forhold i Sønderjylland efter Genforeningen har Landets Biskopper nylig indsendt Fortegnelse til Kirkeministeriet over de Præster, der formentlig kan undværes i kortere Tid i de enkelte Stifter. Det er ifølge „Hovedst.” Mening, at Ministeriet derefter skal udpege Præster, som saa vil blive konstituerede i sønderjydske Embeder i Overgangstiden. Først naar Landet er endeligt ordnet under den danske Administration, vil de kirkelige Embeder blive fast besat.

Børnene, der var paa Ferieophold, straffes. Da forleden Skolen i Bov begyndte igen efter Sommerferien, foretog Lærer Behnke en Straffeomflytning, idet de Børn, der havde været i Kongeriget paa Ferie, blev flyttede ned. I de andre Klasser, hos Degnen og Læreren, var der derimod ikke Tale om noget i den Retning. Forældrene henvendte sig senere til Skolelæreren, der imidlertid uførtroet hævdede, at det kunde han gøre, som han vilde. Sagen har vakt Harme i Byen. Man mener, der holdes en Lærer til at undervise Børnene, men ikke til, at han skal skalte og valte, som det passer med hans politiske Opfattelse, her endog anvendt overfor et rent Velfærdsarbejde. Der er indsendt Besværing over Skolelæreren Færd.

De sønderjydske Præster. Ifølge „Schleswig-Holsteinische Kirchen- und Schulblatt” vil efter Genforeningen mellem 40 og 50 Præster forlade Nordlesvig, fordi de af Samvittighedsgrunde ikke kan forblive i deres Embeder, naar Nordlesvig kommer til Danmark.

Plyndringen fortsættes. Efter de sidste Oplysninger fra Sønderjylland er Beslaglæggelserne i de sidste Dage bleven fortsat i betydeligt Omfang. Udenrigsministeren har efter Forlydende ikke fundet sig foranlediget til en direkte Protest, men har nøjedes med at gøre den internationale Kommission bekendt med det passende.

Sønderjydsk Ministerium har endnu ikke modtaget Svar paa sin Henvendelse til Ententen, men det formenes dog, at den internationale Kommission har gjort Forestillinger i Berlin.

P. Grau. Han har ikke nedlagt sin Post som Vælgerforeningens Næstformand, men han kræver Nyvalg. Flensborg, Lørdag den 6. Sept. „Flensborg Avis” skriver, at Meddelelsen om, at Gaardejer P. Grau har nedlagt sin Post som Næstformand for Vælgerforeningen, er urigtig. Peter Grau skrev den 30. August til Sekretæren M. Simonsen i et til „Folkhem” adresseret Brev: „Ligesom mine Meningsfæller inden for Tilsynsraadet staa overfor dette, er min Stilling inden for Bestyrelsen, og vi mener, at kun Nyvalg kan klare Begreberne, saa der atter kan blive fuldt Samarbejde. Derfor maa jeg give Afkald paa at deltage i Bestyrelsesmødet paa Mandag.”

Forladt af alle gode Aander. I et Opraab til „Arbejderne i Sønderborg Kreds”, som Fagforeningens Bestyrelse staaer som Udgifter af, fortælles der ifl. „Dybbøl-Posten” vidt og bredt om, hvor godt Arbejderne har det inden for den tyske Republik, og især, hvor godt de vil faa det. Opraabet, bag hvilket man sikkert kan formode det tyske Udvalg, slutter blandt andet med følgende: „Da imidlertid intet Land i Verden byder Arbejderne de os selv tilkæmpede Friheder i tilsvarende Grad, saa maatte vi være forladte af alle gode Aander, hvis vi i Nødens Stund vilde vende den tyske Republik Ryggen.”

Vi er bange for, bemærker det nævnte Blad, at „alle gode Aander, i den Forstand for lang Tid siden er forsvundne herfra.

2000 Mark for et Svin. Der bydes, skrives der fra Løgumkloster til „Fl. Av.”, for Tiden ublu Priser for Svin, efter Sigende op til 2000 Mark for et mindre Svin til Slagtning (paa henved 200 Pund). Det bliver dyrt Flæsk men hvad siger det? Det købes jo af Folk, som har Mønt. Der er Forskel paa Kong Salomon og Jørgen Hattemager.

Et Emblem til kongerigske Sønderjyder? En i København boende Sønderjyde skriver til „Natt.” Nu nærmer den store Festdag sig, da alle vi i Danmark boende Sønderjyder skal være med til at

stemme vor kære Fødestavn tilbage til Moderlandet. Vi er vel her i Danmark ca. 15,000, der paa den store Dag skal afgive vor Stemme; kunde der ikke til den Dag fremstilles et Emblem, som gaves til samtlige Stemmeberettigede, saaledes at vi kunde kende hinanden og muligvis hjælpe hinanden til Rette?

En „Sedanfest” i Haderslev. Fra „Natt.”s særlige Korrespondent, Haderslev, Tirsdag den 2. Sept. I Haderslev blev man i Formiddags meget overrasket ved at se 4 tyske Torpedojagere staa ind i Fjorden.

Mandskabet gik i Land og drog i Procession til Torvet, hvor de tog Opstilling omkring Kejser Wilhelm-Statuen, og hvor et medbragt Militærorkester spillede.

Saa blev man klar over, at det var Sedan-Dagen, Tyskerne ønskede at fejre paa denne Maade. I Haderslev tog Befolkningen Sagen fra den gemyttelig Side.

Miss Cavells dødsdømte Angiver. Som telegrafisk meddelt fra Paris er Miss Cavells Angiver dømt til Døden.

Denne Døm vil vække megen Opsigt rundt om i Verden, og den vil blive Genstand for talrige Kommentarer. Thi Miss Cavells Tragedie lever endnu i Publikums Bevidsthed, og hendes blotte Navn kan, ligesom „Lusitania”’s sætte Sindene i den heftigste Bevægelse, særlig i England, hvor hendes Minde er Genstand for en formelig Kultus.

Den Mand, der angav Miss Cavell, og som nu er bleven dømt til Døden af den franske Krigsrets sjette Kammer, der præsiderer af Oberstløjtnant Cannus, er en lille, tæbygget Mand med altfor store, abeaftige Arme og et sky Udtryk i de smaa, aarvaagne Øjne.

For Krigsretten i Paris mødte han i en gammel, slidt Fløjlsuniform, og han optraadte med sød Beskedenhed, medens han stadig rullede en Papirkugle mellem Fingrene eller famlede ved det lille Tandbørsteskæg, der lagde sin tætte Skygge over hans smalle Mund.

Hans Navn var Georges Gaston Quien, og han var tiltalt for en Række kompromitterende Forbrydelser med Fjenden. Men det, der samlede Interessen om hans Proees, og som vil give hans Navn en herostratisk Berømmelse, det var Anklagen imod ham for at være den egentlige Ophavsmand til Justitsmordet paa den engelske Over- sygeplejerske Miss Cavell, hvis Lig fornylig højtidelig er bleven ført fra Belgien til England.

Ved Processens Begyndelse i Midten af August Maaned op læste Protokollsekretæren Navarina med snøvle, udeltagende Stemme den Rapport, der var affattet af Undersøgelsesdommeren Kaptajn Grebaud, og som efter fransk Retsskik indeholdt en fuldstændig Levnedsbetegnelse af den anklagede.

Der var her Stof til en hel Roman!

Gaston Quien er født af agtværdige Forældre. Han var i sin Ungdom i Besiddelse af ualmindelige gode Evner, men en medfødt Dovenskab og Hang til Spiritus ødelagde tidlig hans Chancer i Livet. Han nedsatte sig i Paris som juridisk Raadgiver, laante Penge overalt, forsøgte sine Klienter og destillerede de Midler, de var godtroende nok til at give ham mellem Hænde.

I 1906 agtede Quien i en endnu ung Alder en Frøken Dejardin, hvis lille Formue han hurtig satte overstyr, hvorfor hun i 1911 lod sig skille fra ham. Han sank derefter dybere og dybere og blev 4 Gange dømt for Tyveri, Bedrageri og militær Insubordination i Tjenesten.

Fra nu af begynder for Quien et uordentligt og omflakkende Liv rundt om i franske og belgiske Provinsbyer i Nærheden

af Grænsen. Han har forsynet sig med falske Papirer, han er snart Opvarter i en af de saakaldte „Estaminets”, snart Kok, og da Krigen bryder ud, ses han meget i Selskab med de Tyskere, der har okkuperet Belgien og Nordfrankrig. En Dag kommer han i Forbindelse med en Frøken Balligaud, der atter indfører ham hos en Mand, der hedder Maillard, hvis Opgave det er at hjælpe Folk bort, der tilhører Frankrigs eller en af de andre Ententemagters Nationalitet, men som er bleven hængende i de okkuperede Distrikter. Her faar Quien et Indblik i det store Arbejde, der er organiseret af Prins de Croy, for at skaffe franske Soldater hjem gennem Holland, og det overdrages ham, da han melder sig som Forræder hos Tyskerne med sin Viden, at udspionere Miss Cavell. Gennem en Frøken Thuliez — Damerne spiller overalt en Rolle i disse uhyggelige Affærer — lykkedes det ham at komme i Forbindelse med den i Belgien virkende engelske Over- sygeplejerske, overfor hvem han præsenterer sig som fransk Officer. I en fjorten Dages Tid opholder han sig derefter i Bryssel, hvor hans mange indiskrete Spørgsmaal og hele Optræden imidlertid vækker Mistanke om hans Hensigters Redelighed. Han rejser derfor hurtigst mulig til Haag, hvor den franske Militærattaché, Prins de Ligne endnu er i god Tro overfor ham, og han vender tilbage til Bryssel under Foregivende af, at der er bleven ham betroet en Mission af den franske Regering. Miss Cavell opgiver herefter sin Forbeholdenhed overfor ham; han faar Lejlighed til at følge hendes Virksomhed paa nært Hold, og for smudsig Betaling lader han alle fortrolige Oplysninger gaa videre til en Arkitekt Bauq, der i sin Redaktion sender dem videre til den tyske Overkommando.

Resultatet er den kendte Tragedie: Miss Cavell bliver arresteret, dømt til Døden og skudt til Trods for alle de Anstregelser, der udfoldes for at frelse hendes Liv, ikke mindst af Kongen af Spanien, der endog saa intervererer hos selve Kejser Wilhelm. Men de tyske Militærautoriteter i Belgien er kommet enhver Benaadning i Forkøbet ved hurtigt at eksekvere Dømmen saavel over Miss Cavell som over flere af hendes Nærttaaende, der har hjulpet saarede Franskmand over Grænsen.

Fra nu af er Quien indblandet i en hel Række Affærer. Men det gaar ham, som det altid til sidst gaar Forræderen: det ender med, at alle vender ham Ryggen. Han kommer i Konflikt med sin høje Foresatte, von Bissing, og det tyske Polit, han bliver sendt til Tyskland, flygter til Schweiz og kommer derpaa tilbage til Frankrig, hvor han bliver indrulleret i et afrikansk Hjelpekorps.

Her bliver hans Fortid afsløret, han bliver sat paa Anklagebænken, da Clemenceau med haard Haan skrider ind mod alle Forrædere lige til den tidligere Kongselspræsident Cail-laux, der endnu venter paa sin Dom, og hans Medskyldige, Bolo Pascha, der allerede har bødet med Livet.

Og nu er Gaston Quien ogsaa dømt til Døden, efter at Retten enstemmig har afslaaet hans Defensor Henry Darmons Forlangende om at udsætte Afgørelsen indtil man har afhørt de Tyskere, der er forlangt udelevere i Henhold til Fredstraktaten i Versailles, med von Bissing, Stræbel og Pinckhoff i Spidsen.

Det er saa godt som udelukket, at Quien efter Krigsrettens Dom vil blive benaadet. En Morgen tidlig vil han under Militær eskorte i Automobil blive kørt ud til Vincennes-Skoven, i det gamle Fæstnings-tærræn vil der blive givet Kvittering for hans Modtagelse, og han vil blive ført hen paa den

berygtede Eksercerplads „Poly-gonen”, hvor der under Krigen har fundet saa mange Eksekutioner Sted.

Den Dødsdømte vil blive bundet til en Pæl, en Geværslave

vil knalde og — Miss Cavell er hævnet, men man vil fordr Ansvaret lagt højere op end til den sølle betalte —, der kun var Redskabet. Carl Muusmann i „Natt.”

Kvitteringer.

Indianermissionen.

Table with 2 columns: Description of contributions and Amount. Includes Før kvitteret se Kbl. Nr. 39, Norma, N. Dak., Zions Mgh.s Hjelpeforening, etc.

Summary table for Indianermissionen: Tilsammen \$1135.16, Udbetalt til Dato 787.43, Overskud \$347.68.

Japanmissionen.

Table with 2 columns: Description of contributions and Amount. Includes Før kvitteret se Kbl. Nr. 39, Westbrook, Maine, Kvindeforeningen, etc.

Summary table for Japanmissionen: Tilsammen \$3197.05, Udbetalt til Dato 4586.10, Overskud \$1389.95.

Indremissionen.

Table with 2 columns: Description of contributions and Amount. Includes Før kvitteret se Kbl. Nr. 39, Wis. Kreds ved C. P. Nelson, Iowa Kreds ved P. Bondo, etc.

Summary table for Indremissionen: Tilsammen \$1398.35, Udbetalt til Dato 1059.50, Overskud \$338.85.

Utahmissionen.

Table with 2 columns: Description of contributions and Amount. Includes Før kvitteret se Kbl. Nr. 39, Fairplain, Mich., Kv. F., Alcester, S. Dak., etc.

Summary table for Utahmissionen: Tilsammen \$972.39, Udbetalt til dato 1288.96, Overskud \$316.57.

Skolekassen.

Table with 2 columns: Description of contributions and Amount. Includes Før kvitteret se Kbl. Nr. 39, New Lisbon, Wis., en unevnt, Bous, Minn., H. K. Gundersen, etc.

Summary table for Skolekassen: Tilsammen \$339.50, Udbetalt til Dato 1817.34, Overskud \$1477.84.

Alderdomshjemmet.

Table with 2 columns: Description of contributions and Amount. Includes Før kvitteret se Kbl. 36, Westbrook, Me., Kv. F., Tilsammen \$36.21.

Til Køb af mer Land ved Skolen.

Table with 2 columns: Description of contributions and Amount. Includes Før kvitteret se Kbl. Nr. 38, Alcester, S. Dak., Marius Offersen, Tilsammen \$2173.25.

Queenslandmissionen.

Table with 2 columns: Description of contributions and Amount. Includes Før kvitteret se Kbl. Nr. 39, Wolback, Nebr., Andreas Jepsen, Tilsammen \$1212.38.

Reformationsgaven.

Table with 2 columns: Description of contributions and Amount. Includes Før kvitteret se Kbl. Nr. 29, Council Bluffs, Ia., Arthur Gertsen, Tilsammen \$73541.00.

Blair, Nebr., den 2. Okt., 1919.

Med Tak modtaget

Otto Hansen.

Til d. for. d. ev. luth. Kirkes Børnehjem.

Table with 2 columns: Description of contributions and Amount. Includes Før kvitteret, se Bbl. Nr. 39, Albert Lea, Minn., Miss Christine Jensen, etc.

Table with 2 columns: Description of contributions and Amount. Includes Kvindeforeningen \$50, Brooklyn, N. Y., Salem Mgh.s S. S. 10.00, etc.

Summary table for Børnehjemmet: Tilsammen \$1104.98, Overskud i Kassen \$90.22.

Blair, Neb., den 1. Oktober, 1919.

Modtaget med Tak.

Otto Hansen.