

dog mærker man i den „lille By ved en stænet Fjord, vejs ud til den store Larm,” den stadige Længsel ud over Fjordens Indelukke, ud mod Havet. Ganske det samme Forhold møder man hos Etatsraad Møller. Han kendte „Hvilen i Hjemmet, det trygge Hjerteslag, det gode Samværs dybe, inderlige Glæde.” Men Købstadhyggen fik ikke Lov at dysse Energien i Søvn. Det er „den mægtige Virketrang, den store Udlængsel,” der er Grundlaget for Møllers interessante og betydningsfulde Livsgerning.

—n. i „Natt.”

Krigsassurance.

United States War Risk Bureau meddeler os, at mange Breve som Kontoret udsender til hjemsendte Mænd fra Hæren eller Flaaden, bliver returnerede af Postvæsenet med den Besked, at vedkommende er flyttet og hans nye Adresse er ukendt.

Da disse Breve tit indeholder Meddelelser af stor Vigtighed for Adressaterne bør enhver, der er eller har været assureret i de Forenede Staters Krigsassurance, sende Assurancekontoret i Washington Meddelelse hver Gang de forandrer deres Adresse.

Folk der skriver til Kontoret angaaende Assurance bedes erindre, at Kontoret har assureret flere Millioner Mænd af hvilke der tit findes flere af samme Navn. Det er derfor nødvendigt naar man skriver at opgive det fulde Navn (f. Eks. Jens Peter Christian Olsen og ikke John C. Olsen), og hvad Regiment og Kompagni man tilhørte da Assurance blev udtaget. I det hele taget bedes man give alle de Oplysninger man kan, da det derved er lettere at finde Assurancepapirerne i Kontoret og Sagen derved kan hurtigt bringes i Stand.

Den danske Mission.

Knipleskolen i Tirukoilur.

Det er en Sandhed, som altid bekræfter sig, at Kultur og Fremgang i Industri og Handel følger i den kristne Missions Fodspor, og saaledes er det ogsaa gaaet i Tirukoilur i Indien — en By ca. 5 danske Mil Sydøst for den større Tiruvannamalai —, hvor Dansk Missionsselskab virker, og hvor der bl. a. drives en Knipleskole, som har en ganske interessant Forhistorie.

Underligt er det at se, hvorledes i Guds Riges Historie al god og betydningsfuld Gerning har en ganske spød og tilsyneladende ofte ringe Begyndelse, — saadanne smaa Begivenheder ser ud som et Træf; men der er aligevel en Styrelse deri.

Saaledes ogsaa med den første Begyndelse til denne Knipleskole. Da i 1888 den danske Diakonisse, Søster Sara (der nu lever i Silkeborg) rejste ud til Missionsgerning i Indien, havde hun ved Pakningen af sin Koffert ikke tænkt at tage sit Kniplebræt med, men da hun saa, at der kunde blive Plads, kom det alligevel med i Kofferten, og det kan nok være, at det kom til god Nytt, da hun havde naaet sit Maal og fik begyndt sin Gerning i Indien! Det var nemlig en af hendes første Erfaringer, at de Indfødte kristne Kvinder gennemgaaende havde vanskeligt ved at skaffe sig Livsindhold. Saa lærte hun dem at kniple. Mange af deres Kniplinger blev solgt i Indien, andre blev sendt til Danmark. Paa denne Maade blev dansk Kniplekunst helt berømt blandt de bedre Klasser i Indien, og paa en Kunststilling i Madras prisbelønnedes Kniplingerne med Medaille. Søster Sara rejste hjem i 1898; men andre har fortsat hendes Arbejde paa dette Omraade. Nu er det Missionær Frk. Ramlau, der tillige er Forstanderinde for et Børnehjem for forældreløse og forladte Børn, der leder dette Arbejde.

Som Led i Missionsarbejdet har Skolen den Betydning, at de kristne unge Kvinder, der søger den, ved Berøring med Missionærerne kan blive mere grundfæstede i deres Kristendom, og den anden ung Hindukvinde vinder for Evangeliet, og som socialt Forsøg vækker Skolearbejdet til Hedningernes Opmærksomhed, — de opdager, at Kristendommen ogsaa timeligt yder noget godt.

Mange af de unge Kvinder vedbliver ogsaa efter deres Ægteskab at kniple. Det giver en god Hjælp til Mandens Indtægt; de kan ad den Vej hjælpe deres Børn frem og selv faa bedre sociale Kaar.

K.

Den kristne Mission og Fredslutningen.

Det er intet Under at man i missionsinteresserede Kredse Vender over med spændt Opmærksomhed har fulgt de Forhandlinger, der paa Fredskonferencen har været ført om Missionsarbejdets Stilling. I et senere Hefte af Nordisk Missions-Tidsskrift har Professor Torm, der paa en Rejse til England og Holland i Foraaet havde Lejlighed til at deltage i nogle Konferencer og derved igennem lære Situationen nærmere at kende, givet nogle Oplysninger om de Problemer, som er særlig brændende.

Der er for Tiden især to Vanskeligheder, som Ledelsen af Ydre Mission har med at gøre. Den ene bestaar i Forholdet mellem de ledende Entente-Regeringer og Missionselskaberne. Medens navnlig den engelske Regering tidligere havde stillet sig overordentlig imødekommende over for ikke-britiske Missionærer, er man nu blevet bange for, at saadanne skal kunne paavirke den indfødte Befolkning imod det britiske Herredømme. Der vil blive indført en Ordning, hvorefter engelske og amerikanske Missionærer fra visse særlig anerkendte Selskaber frit vil kunne virke overalt i det britiske Rige hvad andre engelske og amerikanske Missionærer og Missionærer fra neutrale Lande, ja fra et allieret Land, som f. Eks. Frankrig, angaar, skal der en speciel „Tilladelse” til i hvert enkelt Tilfælde. Og tyske Missionærer er „foreløbig” udelukkede.

Det er klart, at en saadan Ordning vil vanskeliggøre Arbejdet i høj Grad; Missionærerne vil kunne blive afhængige af kristendomsfjendske Embedsmænd; og navnlig vil jo hele den tyske Mission med dens 1250 Missionærer, der kender de indfødtes Sprog Kultur og har gjort et udmærket Arbejde i en lang Aarrække, gaa helt i Staa, — det vil næppe være muligt at opretholde den ved engelsk-amerikanske eller neutrale Kræfter. Et Lyspunkt er det, at et Lovforslag, der tillader tyske Missionærer at fortsætte deres Arbejde i Sydafrika, er blevet vedtaget af det sydafrikanske Parlament med 40 Stemmer mod 20.

Den anden Vanskelighed bestaar i Forholdet mellem engelske og tyske Kristne. Man kan godt forstaa, at de har vanskeligt ved at finde hinanden; navnlig føler Tyskerne, der jo mister næsten hele deres ydre Mission, sig lidt alene. Efter Edinburgh-Konferencen i 1910 blev der nedsat en Fortsættelses-Komite som skulde fortsætte dette berømte Mødes Arbejde paa at samle de forskellige Landes Missions-Virksomhed til Samarbejde. Denne Komite faldt fuldstændig fra hinanden, da Krigens brød ud; og det kan sikkert være en rum Tid, inden den lader sig danne igen.

Der er nu nedsat en „foreløbig Komite”, som oprindelig kun bestod af Englændere og Amerikanere, men for nylig ogsaa er tiltraadt af flere neutrale Selskaber; det vil blive særlig disse sidste Opgave stadig at tage om, at Tyskerne bør tages med, — at der atter bør gives den tyske Kirke Adgang til den

Berigelse, det altid er for en Kirke at drive Hedningemission.

Illinois Kreds' Aarsmøde.

Det blev afholdt i Webster Groves, Mo., i Dagene 29.—31. August. Ved Aabningsgudstjenesten prædikede Pastor W. C. Nielsen over Aab. 2, 1—11. Han hører ellers ikke mere til Kredsen. Men han har hørt til den saa længe, at han instinktmæssig fulgte med da Indbydelsen udgik. Der lød et alvorligt Ord til os baade som den enkelte og som Menighed. Kredsformanden aabnede Mødet i den treenige Guds Navn, og Stedets Præst, Past. Weismann, bød velkommen med Ordet: „Min Gud skal fuldelig give eder alt hvad I har behov efter sin Rigdom i Herlighed i Kristus Jesus” Phil. 4, 19.

Af stemmeberettigede var der 18 til Stede, 9 Præster og 8 Delegater, samt Kredens Kasserer. Her er noget, vi kan lige saa godt tilstaa med det samme. Blandt Delegaterne var en Kvinde. Da Samfundet, som saadan, ikke har givet Kvinder Stemmeret, blev det et Spørgsmaal, hvorvidt vi som Kreds burde gøre det. Forhandlingen endte med at vedkommende Kvinde blev givet Stemmeret, og vor lille Kreds gav saaledes Initiativ til noget nyt indenfor Samfundet.

Formanden oplæste sin Indberetning. Der kunde ikke fortælles om store Begivenheder paa det aandelige Omraade, inden for Kredsen. Men der er rigelig Grund til at sige Herren Tak for alle hans Velgerninger og ikke mindst for os her i Ill. Kreds, at vi har faaet Lov til uhindret at bruge vort Modersmaal. Det er ogsaa en Naade fra Herren; dog er vi ikke blinde for Nødvendigheden af ogsaa at benytte det engelske Sprog.

En Komite fik Formandens Indberetning under Overvejelse, og denne fremkom med en Rapport, som blev gennemgaaet punktvis. Af saadanne Bestemmelser, som kan have Interesse ud over vor egen Kreds skal her meddeles følgende:

Til Formand genvalgte Pastor L. Pedersen, Chicago, til Sekretær genvalgte Mr. P. Linden, Chicago. Past. Larsen-Thorslev har i det svundne Aar staaet som Kredens Missionspræst med Bopæl i Dwight, Ill. Dette gør han nu ikke mere, men er kaldet til Præst for Gethsemane Menighed, Chicago og Bethel Menighed, Dwight, Ill., med Bopæl i Chicago. Dette kald støttes baade af Kredsen og af Samfundet.

Mr. N. G. Jensen og Student Østergaard havde begge hver paa sit Omraade udført et godt Arbejde i Kredsen, hvorfor Kredsmødet takker dem. Høsten er stor, og vi har alle gudindviede Kræfter behov.

Efter Aarsmødet Henstilling skulde vi drøfte en mulig Sammenslutning af „Danskere” og „Kirkebladet”. Kredsmødet stemte for den nuværende Ordning. Det blev betonet, at vi kan ikke undvære et Nyhedsblad; Folk ønsker et saadant. Vi kan heller ikke undvære Kirkebladet. Saa mange er glade for det. Og man mente, at det næppe kunde undgaaes, at disse to Blade ved en Sammenslutning mistede deres Ejendommelighed. Denne Beslutning havde dog kun en Stemmes Majoritet.

Angaaende Blair Menigheds Henstilling til Kredsen om at drøfte Skolesagen kan meddeles, at denne Sag ogsaa var fremme til Behandling, og Kredens Ord i Laget er dette: Kredsen foreslaar Flytning saafremt Undersøgelsen taler derfor. Dermed er jo ikke sagt saa svært meget. Jo, dog saa meget, at vi er ikke saa forgabt i Blair, at vi ikke kan se noget andet. En god Skole, det er Hovedsagen. Belliggenheden har ogsaa noget at betyde, men bør ikke være Hovedsagen. Kassererens Indberetning saa saaledes ud: Indkomsten i Aarets Løb plus Kassebeholdning fra i Fjor \$1,011.52. Udbetalt \$966.40. Tilbage i Kassen \$45.12.

Hvad den opbyggelige Side angaar, da havde vi et godt Møde. Menighedens Formand udtalte, at det var det bedste Kredsmøde, de havde haft. Jeg ved nok, man kan være tilbøjelig til at sige det hver Gang. Men det er dog langt bedre end at skulde høre, at dette Møde var ikke nær saa godt som det forrige. Min Gud skal fuldelig give eder alt hvad I har Behov — dette blev betonet ved Begyndelsen af Mødet. Det kommer an paa os selv om vi skal faa Velsignelse af Mødet. Herren vil give os, det kommer an paa om vi vil modtage. Jeg er vis paa, at der var ikke faa, der sagde: Jeg vil, og derfor ogsaa fik godt Udbytte med hjem. Der kan ikke fortælles om nogen mægtig Bevægelse under Mødet, men det gamle Budskab om Synd og Naade blev forkyndt saaledes, at Guds Aand bevægede Hjerterne.

Menighedens Emne lød saaledes: „Hvori bestaar en sand Omvendelse og hvilke er Kendetegnene paa at den er sket.” Det blev indledt af undertegnede. Kredens Emne var: „Menighedens Opgave.” Det blev indledt af Pastor W. C. Nielsen. Det var en god Indledning og en livlig Drøftelse fulgte efter — kun syntes vi at Tiden blev for kort. Om Søndagen var der Børnegudstjeneste, Altergang, og den sædvanlige Højmesse-gudstjeneste, hvor Pastor Simonsen prædikede. Baade Eftermiddag og Aften var der Møde. Der optoges et Offer til Kredsmissionen paa \$69.50 og et til Ungdomsforbundet paa \$42.

En velsignet Dag tilbragte vi i Guds Hus; og den blev afsluttet med at de unge bød os ned i Spisesalen og opvartede alle med „Ice cream” og Kage, saa sluttede vi med nogle Sange og gik glade hver til sit.

Om Mandagen holdt Ungdomsforbundet sit Aarsmøde. Der kunde være interessant Ting at meddele derfra; men det tilkommer ikke mig. Det vil man kunde læse andet Steds.

Der var lidt godt 40 tilrejsende. Det er ikke noget stort Tal i Sammenligning med, hvad andre Kredse kan opvise; men Menigheden der er lille og Kredsen er lille og meget spredt. De har vist en 200 Mil til nærmeste Nabomenigheder, og her fra Michigan har vi over 500.

Menigheden sørgede for os paa bedste Maade, baade med Hensyn til Bispising og Logi. Man mærkede kun Tilfredshed fra alle Sider. Præstehusets Døre stod paa vidt Gab og vi færdedes ud og ind, som om vi var hjemme. Herren oplod sin milde Haand og mættede os med Velbehag baade til Sjæl og Legeme. Vejret var fra Mødet Begyndelse til dets Slutning det bedste vi kunde ønske os. — Tak til Herren for de gode Dage, og Tak til Menigheden!

Chr. Petersen.

Alle Staterne har nu Jagtlove.

For en Menneskealder siden blev det i mange af Staterne anset for at være enhver Mands lovlige Ret at skyde lige saa mange Dyr eller Fugle som han ønskede. Denne Frihed medførte, at Vildtet paa mange Steder blev aldeles udryddet, og efterhaanden fik de forskellige Stater vedtaget fornuftige Jagtlove. Landbrugsministeriet har lige udsendt en aarlig Oversigt over hvad der for Tiden bliver gjort i hver enkelt Stat for at bevare Vildt, Vildfugle og Fisk fra at blive udryddet. Den viser, at alle Stater nu har Beskyttelseslove, og at de alle har Jagtpoliti (Game Warden) til at se at Lovene overholdes. Der er desuden i 30 Stater Foreninger til Vildtets Beskyttelse, der medhjælper i Bestræbelserne for Jagtlovenes Overholdelse. I lige saa mange Stater findes der „Audubon Foreninger”, der særlig har til Formaal at bekæmpe Rovjagten paa Træfugle, der indtil faa Aar tilbage blev myrdede i millionvis for at deres Fjer kunde pynte Damehatter.

Da Biskop Göttsche var under Opsigt.

I Anledning af Gethsemanekirkens 25 Aars Bestaaen er der udsendt et Skrift, der fortæller om de første Aars Arbejde derude paa Nørrebro, København. Her fortælles der fra de urolige Tider i Kirkens første Aar følgende:

Det var en Aftale med Menighedens haandfaste Mænd, at nogle af dem skulde holde sig rede ved Indgangen for naar der kom nogle ind, som saa mistænkelige ud at gaa hen og sætte sig ved Siden af vedkommende og holde Øje med dem.

En Søndag Aften stod Bang (Pastor Immanuel Bang, nu Sognepræst i Vivild) paa Prædikestolen, da der kom en stor, svær Mand ind og satte sig. Pludselig ser han en Mand af Menighedens fare hen og sætte sig klods op ad denne og holde ham skarpt i Kikkerten.

Da Gudstjenesten var forbi, og alt var gaaet godt, kom han hen til Pastor Bang og fortalte glædestraalende: „Der kom en stor, tyk Mand ind, da De var kommen paa Prædikestolen; han saa meget farlig ud, men jeg satte mig hen til ham og passede paa ham. Og der kan man se, hvilken Magt Guds Aand har; vil De tænke Dem, da der var gaaet lidt, saa bøjede han Hovedet, lyttede til Ordet og var meget andægtig, og da vi begyndte paa Salmesangen, sang han med.”

„Naa, hvem tror De saa, det var, som De har antaget for en Urostifter?”

„Ja, det ved jeg ikke, — ved De det?”

„Det var Biskop Göttsche fra Ribe.”

KRÆFT.

De Forenede Staters Sundhedsvæsen har lige udsendt en alvorlig Paamindelse om at den rædsomme Sygdom Kræft (Cancer) Aar for Aar griber mere og mere om sig her i Landet og er en meget almindelig Dødsarsag. Ethvert Menneske ved, at Tuberkulosen dræber en Mængde Mennesker, men kun de færreste aner, at halvt saa mange Mennesker dør af Kræft. I 1917 døde her i Amerika 110,000 af Tuberkulose og 61,000 af Kræft. Kræft er helbredelig i Tide.

Men desværre lægger man som Regel sjældent Mærke til de første Angreb af Sygdommen, da de er aldeles smertefri. Og naar Folk endelig faar Øjnene op for at de lider af Kræft, gaar de tit til averterende Humbuglæger og Kvaksalvere i Stedet for til en dygtig Læge. Resultatet bliver at Sygdommen ofte er saa fremskreden naar Lægen endelig kaldes til Hjælp, at Helbredelse er ganske umulig.

Kræft er forskellig fra andre Sygdomme deri, at den hverken er arvelig eller smitsom og heller ikke er forarsaget ved nogen Bacille eller Germ, men fremkommer ved en stadig Irritation af en eller anden Del af Legemet. Naar Sygdommen først har faaet et godt Hold paa et enkelt Sted, af Legemet, spreder den sig gennem Blodet og vil snart ødelægge hele Legemet. Sygdommen angriber mest Folk af middel Alder, og tre Gange saa mange Kvinder som Mænd dør af Kræft.

Det eneste, der kan gøres for at forhindre Sygdommens Udbredelse, er at lære Folk at forstaa den, saa at de vil gaa til Lægen saa snart de finder at de lider af noget der muligvis kan være Kræft. Af den Grund har Sundhedsvæsenet udgivet en lille Bog: Cancer Facts which every adult should know. Den giver en klar og letforstaaelig Fremstilling af Sygdommens Oprindelse, Fremkomst og Forebyggelse, og Bogen sendes gratis og franco til enhver, der ønsker den. Send blot et Postkort til U. S. Public Health Service, Washington, D. C., og skriv: „Please send me your booklet about cancer.”

Ved Gry og ved Kvæld.

Bibelsk Andagtsbog ved C. Aschenfeldt-Hansen. Da denne Bog er beregnet til Brug baade Morgen og Aften indeholder den to korte Betragtninger til hver Dag i Aaret over Tekster hentet eet fra det nye Testamente, eet fra det gamle. Der henvises blot til de bibelske Tekster og man maa derfor have sin Bibel i Brug tillige med Bogen. Efter hvert Stykke henvises der til en passende Salme fra Salmebogen eller andre kendte Sangbøger. Forfatterens Navn er Borgen for at Betragtningerne er indholdsrigte og opbyggelige. Bogen paa 513 Sider er solidt indbundet i Shirting med Guldtryk. Pris \$2.00.

Danish Luth. Publ. House, Blair, Nebr.

The Annex

122 Evangelical Hymns, translated and original for use in Lutheran churches and homes.

Paper cover 15 Cents Boards 25 Cents

Sample copies sent for examination and quantity prices quoted upon request from pastors and teachers.

Dan. Luth. Publ. House, Blair, Nebr.

Den lille Søfugl.

Fortælling fra et engelsk Fiskerleje.

Bogens lille Heltinde bliver af de gæve Fiskere reddet fra et synkende Skib og opdrages siden af et troende Søskenepar. Barnets Forældre, som er komme til Troen gennem Læsning af en fransk Bibel skænket dem af en engelsk Læge, sidder imidlertid fængslet i Spanien for Kætteri. Efter fem Aars Forløb føres Forældre og Børn paa underlig Maade sammen i Lægens Hjem. Bogen anbefales særlig som Gave til Søndagsskolebørn. Pris 40 Cents. Partipris og gives paa Forlangende.

Danish Luth. Publ. House, Blair, Nebr.

ROSKILDE KONVENTS SALMEBØGER.

Vi ser os nu i Stand til indtil videre at skaffe Roskilde Konvents Salmebøger til følgende Priser:

Shirtingsbind ..... \$2.15 Do. med Guldsnit 2.50 Chagrin, stift ..... 3.50 Do. højelijt .... 3.60

Alle i Versform og med Tekster.

De, der maatte have Ordres staaende bedes indsende ny Bestilling efter ovenstaaende.

Danish Luth. Publ. House, Blair, Nebr.

The Unthrown Stone

An Epic Poem by ALEXANDER MARLOWE. Price \$1.25.

Danish Lutheran Publ. House, Blair, Nebr.

Ten Years near the German Frontier

The Fascinating Story of an American Diplomat's Ten Years in the "Listening Gallery of Europe."

By Maurice Francis Egan. Former Minister to the Court of Denmark.

Price \$3.00 net.

Dan. Luth. Publ. House,