

Esthelle Osgood:

Sittebarnet.

Autentiseret Oversættelse af Berta Heiberg.

(Fortset.)

"Lad os nu gaa ind og spise til Aften, Tante Rosa har allerede været her et Par Gange for at se efter os." "Vor hun her endnu?" "Nej, men det er omtrent, som om hun gjorde det. Hun besøger mig hver Dag, ellers vilde Tiden være bleven mig for lang."

Denne svarede ikke, og Aimee blev siddende stille og stirrede Hovedet mod hendes Skulder. "Saa du Hovedpine, Aimee; det er nu anden Gang, du lægger Haanden paa din Pande?" "Ja lidt; det har jeg undertiden."

XI.

Jerrien var forbi, fuglen var højet igen, og Tante Marta sad alder i sit ensomme Bo, fulgte hende i Tankerne og bad Gud bevare hende. Nu var hun ikke mere i Duvil om, hvad der havde faaret hendes Barn. Hun havde hørt, hvordan hun grædende havde flaget over Berdens Uretfærdighed og Grufsomhed og havde flere Gange følt sig fristet til at gøre det samme; men saa huffedes hun den trofaste Naand, som altid havde ledet hendes Skridt, og som vilde lede hende i Gavn. Saa fik hun atter No i Hjertet og kunde i Tillid til Gud se Aimee drage bort igen."

Rejsen foregik i Tavshed, og da Solen gik ned, bredte Præsten efter Lovte et Sjal over den unge Pige og raadede hende til at sove. Det var Nat, da Bognen standfede udenfor Møbediet, og de to trakte og forfrosne rejsende steg af. En lille, gammel kone viste sig straks med en Lygte i Haanden."

"We'll Keep Old Glory Flying." A new national Flag Song of lofty sentiment and striking form. The right song at the right time. Words and music — our special price — 25 Cents. Dan. Luth. Publ. House, Blair, Neb.