

Søndagstanker.

(Af Højskoleforstander Bjerre.)

Tilgivelse.

(Math. 18.)

For godt en halv Snes Aar siden lod der til Stadighed i de kjøbens- vænske Blade en Bekjendtgjørelse, der lod saaledes: "Det kan blive godt endnu en Gang fra Onsdag til Lørdag". Det var en Farver, som den Tid vilde farve falmet Tøj op, saa det blev som nyt. Dette var i alt Fald i min Studentertid — et staaende Mundheld. Ved alle mulige Lejligheder lod det: Det kan blive godt en Gang endnu osv.

Dette var jo Spøg; men dette Ord: "Det kan blive godt en Gang endnu", det er i den dybeste Alvor af den kjerlige Gud talt ud over Jorden, og det er den mægtigste Tanke, der findes. Den er for alle skjymrede Sjæle den frelsende Redningsplanke, som de klamrede sig til — den Tanke: det kan blive godt igjen, jeg kunde fristes til at tilføje fra "Onsdag til Lørdag"; thi det var jo i disse Dage, at han blev korsfæstet, død og begravet, han, som gjør al Ting godt, hvad vi gjør galt, og som gav os Lov til at være fri for den tiltetgjorte Tanke: det er forbi med mig; alt Haab er ude. Uden dette vilde vi i Virkeligheden være "haabelose Slægter"; vi vilde blive det før eller senere; vi maatte alle gaad ind i det Hus, den italienske Dante har skildret med Overskriften: "Her lades Haabet ude."

Og denne Tanke er dernæst den Bøn, der lige som af sig selv falder i for alle rationalistiske Tanker. Det kan jo være tiltalende nok, at der hvor brave Folk gaar, der er Guds Veje" (de Ord, hvormed Bjørnsøns Bog "Paa Guds Veje" slutter). Men naar man nu ikke er brave Folk, eller naar man ikke har været det og staaer og ser tilbage paa det, der ikke var bravt, baade det, man har forbrudt, og det, man har forsømt — hvad saa? Hvad saa? — Saa bliver der nok ikke andet at holde sig til end de Ord, som en anden Bog "Pierre et Camille" af Alfred de Musset slutter med: Ser du nu, at Gud tilgiver alt og altid, sagde Onkel Giraud.

Disse to Slutningsord maa tages sammen for at faa det rette ud: først Franskmandens Slutning, at Gud tilgiver alt, og dernæst Normandens Slutning, at Guds Veje fører til Bravhed. Dette er Guds "dobbelte Naade".

Denne dobbelte Naade er ogsaa udtrykt i den Bøn, der handler om Tilgivelsen: "Forlad os vor Skyld, som vi forlade vore Skyldnere". Der har været grundet meget over den Bøns Forstaaelse, og Biskop Monrad har skrevet en hel Bog om den og de forskjellige Forklaringer, der har været givet af den i Tidens Løb. Det, som volder Vanskeligheden, er jo, at der synes at være stillet en Betingelse, saa at vi kun kunde faa Tilgivelse, hvis vi selv vilde tilgive, og dersom vi først skal tilgive alt og altid, før vi tør vente, at Gud vil tilgive os alt og altid, saa bliver der kun ringe Trøst ved den Bøn.

Naar vi forstaaer Bønnen ud fra Tanken om den dobbelte Naade, saa bliver begge Dele til Bøn (og ikke den ene Del en Bøn og den anden en Betingelse).

Jeg tager derfor denne Bøn saaledes, at jeg først beder om, at Gud vil tilgive mig, og dernæst om, at han vil hjælpe mig til ligeledes at tilgive andre.

Ligesom det er det første Skridt paa Frelsens Vej at faa Tilgivelse, saaledes er det det første Skridt paa Bravhedens (Retfærdighedens) Vej, at man begynder at faa det tilgivende Sind. Det maa man vel huske, naar man taler om at "gjøre godt", reformere, forbedre Tilstanden i Verden. Ligesom Gud, da han vilde gjøre godt mod Verden, maatte begynde med at udsende sit Tilgivelsesord, saaledes maa vi ogsaa begynde med det samme Sind; uden det naar vi aldrig at forbedre noget Menneske og heller aldrig noget Forhold.

I Modsætning hertil begynde Menneskene med at gjøre ondt værre, da Adam skjød Skylden paa Eva, og alt Arbejde (f. Eks. i Politik),

der bestaar i, at skyde Skylden paa hinanden, gjør ondt værre.

Men netop fordi dette tilgivende Sind har saa stor Betydning, netop derfor maa vi tale ædruelig og sandt om det. Der føres nemlig om den Ting sørgelig megen løs usand Tale, idet der tales ud i det blaa om, at vi skal tilgive til saadan uden videre, noget, der kan lyde kjønt, men som ingen Steder har hjemme. Sandheden er, at vi skal tilgive dem, der beder derom (og som ellers erkjender deres Skyld).

Saaledes hedder det i det gl. Evang. (den gjældbundne Tjener), at Kongen eftergav Tjeneren de mange Penge, da han faldt ned og bad om Henstand (erkjendte sin Skyld), og siden bebrejdede han den samme Tjener, at denne ikke havde villet eftergive sin Medtjener, "da han bad dig derom". Og saaledes hedder det i det ny Evng.: "dersom din Broder synder imod dig, saa gaa hen og straf ham mellem dig og ham alene". Hjælper det ikke, skal man tage en eller to til Hjælp, og hjælper det heller ikke, skal man henvende sig til Menigheden for at faa ham til at indse sin Fejl.

Der tales om, at man bør gjøre alt muligt for at faa Sagen bilagt, men ikke om, at man uden videre skal gaa hen og tilgive. Dette er nemlig ganske simpelt umuligt baade for Gud og Mennesker, thi den Forseelse, som ikke indses og ønskes tilgivet af vedkommende selv, den vedbliver jo at leve og eksistere i ham, selv om vi har tilgivet den. Og dette er desuden ganske menigsløst, idet man derved regner Ret og Uret for lige højt.

Det gjælder baade i det private og offentlige Liv, at vi hverken kan eller bør tilgive Retskrænkelser, før vedkommende har erkjendt dem og ønsket dem tilgivet.

Hvad vi kan og skal, er først, at vi omhyggelig overvejer, om de andre virkelig har forset sig, og dernæst at vi er villige til et tilgive, naar de beder derom. Det er Guds Orden.

Att eje dette tilgivende Sind er et stort Gode for os selv, og det er vel værdt at bede om sammen med Bønnen, at vi selv maa faa Tilgivelse. Disse to Ting hører jo ogsaa sammen, ikke saadan, at vort Sindelag er Betingelse for Tilgivelsen, men saaledes, at selve Frelsen bestaar i, at vi hjælpes til at faa det tilgivende Sind. Derfor er det knyttet saa nøje sammen, baade i Fader- vor og i Evangeliet.

Agteskabstilbud.

I "Berl. Tid." for i Fredags findes følgende Agteskabstilbud, som vi optager til Brug for eventuelle Lysthavende:

Af Mangel paa Damebekjendtskab, ønsker en rask, sund, fornuftig og ædruelig Enkemand, 51 Aar gl., at indgaa Agteskab med en dannet og formuende Dame, helst Enke, i en lignende Alder fra 45 til 55 Aar. Hun maa være kristelig onlagt, rets- skaffen og blid af Natur, som han selv er; uden at være i Besiddelse af disse Egenskaber, kan det ikke nytte noget at tænke herpaa, da der ellers senere hen nemt kan komme Uoverensstemmelser i Samlivet, som i denne Alder ikke er heldig; Onskeligheden var det om vedkommende kan tale flere Sprog, især Tysk, og har Lyst til at foretage Rejser, hvad han stedse aarlig har været vant til at gjøre. Om ikke straks at navngive sig, kan i Billetten foreslaas et passende Sted, hvor Samtalen kan finde Sted midt paa Dagen, forlanges der i Samtalen Løb Adressen fuldstændig, saa sker dette kun ved selv at oplyse ved Borgerbrev, hvem han er. Billet, mrkt. alvorligt 674, bedes indlagt paa dette Blads Kontor i Løbet af 6 Dage.

F. D. CLARKE, M. D., 186 S. Clark St., Chicago, Ill.

THE CHICAGO LEDGER. 125,000 COPIES. - - 19 YEAR OLD - - LARGEST AND BEST ILLUSTRATED FAMILY WEEKLY STORY PAPER IN THE UNITED STATES ONLY \$2.00 PER YEAR. FREE SAMPLE COPIES. THE CHICAGO LEDGER, W. D. BOYCE, Publisher, CHICAGO, ILL. THE SATURDAY BLADE. 225,000 COPIES WEEKLY. THE SATURDAY BLADE HAS THE LARGEST PROVED PAID CIRCULATION OF ANY WEEKLY NEWSPAPER IN THE U. S.

GRAND ISLAND Business College. \$10,000 tillaans for værdige Studerende. Ingen Penge kræves for en Uddannelse paa denne Skole. Eneste Betingelse for Adgang er en god moralsk Karakter og Vigt til en god Uddannelse. Skolen har i Aar tilfælt et Fond paa \$10,000 til Væns for unge Mennesker, som ønske at besøge denne Skole, men ikke har Midler dertil.

DR. CLARKE. Den gamle, paalidelige Læge og Chirurg, behandler særdeles med Forsik og Held ALLE PRIVATE NERVØSE OG CHRONISKE SYGDOMME, UNGE OG MIDDLEALDRENDE MÆND.

En ny Skrivemaskine: INTERNATIONAL. No. 1 og 2. Parish M'F'g Co. BOSTON, MASS.

Den eneste Maade. Paa hvilken det Mandbarhed kan fuldstændig tilvejebringes, samt uylig muligheden af at gaaes gamle og tilsynende ubrugelige Tilfælde af Kjønsygdomme, sikkert og vedvarende helbredes; ligeledes en nøjagtig Forklaring af Mandbarhedens Kvaliteter og Agteskab samt Formaaen til at gaaes gamle og tilsynende ubrugelige Tilfælde af Kjønsygdomme, sikkert og vedvarende helbredes.

Billigt! Hurtigt! Sikker! Dampsskibsbilletter til meget billige Priser med alle første Klasse's Linjer. Pengeforsendelser til det gamle Land udføres til hidtil usjendte billige Priser. Cypris-Pletter og Fragtgods fra 1 Bund til 1 Ton forsendes til enhver Part af Verden, hvor Skibe og Jernbaner rækker.

FRYGTTELIGERE END KRIG. Arbejde, Urygter og Livenskab volder mere Smerte paa Sind og Legeme og ødelægge aarligt flere Mennesker end Alderens Hæder. DUJARDINS LIFE ESSENCE. Dette den moderne Kemis Under gjælder for at være uden det Lige i det Egenstaf af at erstatte Legemet den tabte Livskraft og tilvejebringe alle nødvendige Bestanddele af Blodet, Hjernen og Nerverne, og udslette alle syge Graft Systemets Kræfter og Funktioner.

TIL SALGS PAA ETHVERT APOTHEK. REDINGTON & Co., Agt., San Francisco, Cal.

PETER TODSEN. Forhandler af Alle Slags VINE OG LIKØRE, Importør af Dansk Aquavit. Godt Öl, Brændevin, Punch-Essens, Cigarer, m. m. DANNEBROG, NEBRASKA.

Om ni begagnar snus, kom ihåg att Weyman's "Copenhagen" er det bästa och är fullkomligt oförfalskad.

Dr. A. J. Sanders. Specialist i kroniske Sygdomme. Medicin og Kirurgisk Institut. Korrespondance udbedes. Grand Island, - - - Nebr.